

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

februari 2022, nr.1
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Uit de kerkenraad

LIMMEN - Op 7 december is ds. Peter Verhoeff, de classispredikant van Noord-Holland, op bezoek geweest bij de kerkenraad. Na een kennismakingsronde waarin wij elkaar voorstelden, kwamen de zaken ter sprake die goed gaan in de Protestantse Gemeente te Limmen. Dit was een hele lijst, waar wij als kerkenraad van een kleine gemeente best trots op mogen zijn.

Binnen de kerkenraad kwamen wel wat verschillen van inzicht naar boven. Het was goed dit met elkaar te benoemen en vol respect voor ieders mening gaf ds. Verhoeff aan dat een kerkenraad veel meer is dan een gewoon bestuur; ze geeft leiding geeft aan de *gemeente*. Hij wees ons er met nadruk op dat ons geloof de basis moet zijn in de onderlinge verhoudingen en bij de besluitvorming. Het is noodzakelijk elke vergadering aandacht te besteden aan onze inspiratiebron, zodat de zaken vanuit dat perspectief gezien worden en ook de onderlinge en gezamenlijke verantwoordelijkheden in het juiste licht gezien worden.

Met deze goede raadgevingen en inspiratie hoopt de kerkenraad ook het komend jaar haar werk weer te kunnen verrichten.

De kerkenraad zal per 23 januari veranderen van samenstelling. Zoals al eerder aangekondigd zal ondergetekende haar taak als pastoraal ouderling na 12 jaar neerleggen. Bijzonder verheugd zijn wij dat Bea Nicolai bereid is gevonden vanaf dan deze taak over te nemen.

In principe is de bevestiging van ambtsdragers gepland voor de dienst van zondag 23 januari of later als de lockdown nog langer gaat duren. In deze dienst zal ook Cees van den Berg bevestigd worden als ouderling – kerkrentmeester; hij zal de taken van Jan Korving over gaan nemen, die later in het jaar afscheid zal nemen.

De kerkenraad zal zich blijven voegen naar de overheidsmaatregelen en de adviezen van de landelijke kerken.

Via de nieuwsbrief hopen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die niet meer in dit kerkblad gepubliceerd kunnen worden. U kunt uw email adres doorgeven aan pglimmen@gmail.com om deze nieuwsbrieven ook te ontvangen. Of bellen naar 072-5053449 om een papieren versie te ontvangen.

We zijn erg blij dat we weer bij de digitale diensten in de Ter Coulsterkerk betrokken worden. Deze zijn inmiddels niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken via www.kerkomroep.nl (bij Vind uw kerk 'Heiloo' of 'Ter Coulsterkerk' intikken).

Tot slot sluiten wij ons aan bij de woorden van ds. Peter Verhoeff die hij stuurde aan de kerkenraden van Noord Holland:

"Een nieuw jaar 2022 is begonnen. Helaas met beperkingen, maar we laten ons als kerk niet op de kop zitten. Veel gemeenten hebben de mogelijkheid om online te vieren. In evenzoveel gemeenten wordt omgezien naar elkaar en naar ieder die dat nodig heeft. En voor alle gemeenten geldt dat wij leven van de hoop. Hoop op een einde aan de lockdown en hoop op de uiteindelijke bevrijding van het virus. Hoop op de God die vooropgaat in de bevrijding".

De kerkenraad wenst u een goed, gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar toe!

Lies Koenderman

Hoe bespaar ik inkomstenbelasting met mijn giften?

Het is weer kerkbalanstijd. U kan natuurlijk uw jaarlijkse bijdrage opgeven op het formulier Kerkbalans en deze is meestal deels aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Een *periodieke toezegging* (voor minimaal vijf jaar) is echter volledig aftrekbaar en geeft u een groter belastingvoordeel. Een periodieke toezegging kan op ieder moment van het jaar ingaan. Er geldt geen minimumbedrag, wel zijn er bepaalde vereisten. Meer informatie via 072-5320344 of per email op j.bras@telfort.nl
College van Kerkrentmeesters



Briljant!

Op 17 december heeft Wim Purmer afscheid genomen als lid van het college van kerkrentmeesters.

Tijdens een gezellig samenzijn met allen die nauw met Wim hebben samengewerkt is aan Wim het draaginsigne in goud-met-briljant uitgereikt, namens de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer, als dank voor zijn inzet voor al het kerkelijk werk gedurende de afgelopen 45 jaar in Heiloo maar ook in Alkmaar.

En natuurlijk is ook zijn vrouw Nita in het zonnetje gezet, voor al haar support in al die jaren.

Peter van Dorsten



Verhuurtarieven Ter Coulsterkerk

Regelmatig wordt de Ter Coulsterkerk gebruikt voor bruiloften en uitvaarten, ook voor niet-gemeentelieden. Soms leidt dat tot vragen over de tarieven. Het huidige informatieboekje is hierover helaas nog niet up-to-date. Daarom, voor alle duidelijkheid het volgende.

Voor gebruik van kerkzaal en de inzet van de eigen predikant behoeven onze kerkleden niets te betalen, de organist wordt echter altijd in rekening gebracht. Bijkomende kosten voor het gebruik van extra zalen en/of catering worden ook doorberekend. Jan Bras kan u hier indien gewenst verdere details over geven.

Het College Kerkrentmeesters Heiloo

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

In en uit de put

Afgelopen weken moesten de kerkdeuren helaas weer gesloten blijven voor onze zondagse erediensten. In ons vorige nummer schreven we al over moedeloosheid, die soms de kop kan opsteken. Op de voorpagina zien we gelukkig ook hoe - na gure wintermaanden - de bloembollen ons toch weer gaan verrassen! Zij steken ook hun kop weer op, maar dan op een andere manier en maken ons gelukkig en blij.

In dit kerkblad beschrijft pastor André Martens in de meditatie op pagina 5 hoe blij hij was dat er - na een donker grotbezoek - een putladder was die hem weer naar boven bracht. Inspirerend om te lezen!

De boekbespreking van Bert Kramer gaat over 'De Zwijger'. Een aantal interessante wetenswaardigheden over Willem van Oranje, ook over zijn houding ten opzichte van de Protestanten. Op pagina 10 krijgt u via een boekbespreking van ds. Hanneke Ruitenbeek vervolgens ook nog eens wat tips mee om zo goed mogelijk te (over)winteren.

De redactie hoopt dat u door al deze bijdragen de komende lente in het zicht blijft houden!



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Hou vol!
6	In memoriam en meer
7	Woord van dank
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Boekbespreking: 'De Zwijger'.
10	Winteren, hoe doe je dat?
11	Rondom de Waterput

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
22ste jaargang nr. 1, 19 januari 2022

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 23 februari 2022

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 8 februari '22

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

De PKN heeft het advies gegeven om alleen online kerkdiensten te houden. De diensten in Limmen kunnen voorlopig niet doorgaan. Gelukkig kan het camera-team van de Ter Coulsterkerk de diensten nu met beeld uitzenden via www.kerkomroep.nl

U kunt de kerkdiensten op de tijden die hieronder vermeld staan bekijken. Wij hopen dat we spoedig de kerkeuren in Heiloo en Limmen weer open kunnen zetten. Voor de zekerheid vermelden we daarom ook de diensten die in Limmen gepland zijn.

23 januari 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman

collecte: de Regenboog

Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek

collecte: de Regenboog

collecte2: Missionair werk

23 januari, 16.00 uur

Witte Kerk: Bachcantate 35

'Geist und Seele wird verwirret'

30 januari 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: Roemenië-project

Protestantse Kerk Limmen:

ds. S. Rozendal, Alkmaar

collecte: de Herberg Oosterbeek

6 februari 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar

collecte: KiA Werelddiaconaat

Protestantse Kerk Limmen:

ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen

collecte: KiA Werelddiaconaat

13 februari 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek

collecte: KiA Noodhulp Nepal

Protestantse Kerk Limmen:

ds. P. Terpstra, Heemstede

collecte: KiA Noodhulp Nepal

20 februari, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman

collecte: Stichting de Hoop

Protestantse Kerk Limmen:

ds. L. v.d. Dool. Broek op Langedijk

collecte: Stichting de Hoop

27 februari 10.00 uur;

Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens, Alkmaar

collecte: ZWO-project

Prot. Kerk Limmen: ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: KiA Rudolphstichting



Bij de diensten

Als het allemaal te regelen is zal in de dienst op zondag **13 februari** een gebarentolk aanwezig zijn.

Al een aantal jaren achtereen organiseren we dit samen met de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat in Noord-Holland.

We houden, vanwege de maatregelen rondom erediensten nog even een slag om de arm maar we hopen dat het doorgang kan vinden.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Kerkdienst met verschillende generaties

In het vorige kerkblad schreef ik dat op 20 februari in Heiloo een dienst met verschillende generaties zou worden gehouden.

U begrijpt dat de planning en de voorbereiding van deze dienst door corona nogal onder druk is komen te staan. Daarom heb ik deze dienst uitgesteld naar zondag **22 mei**.

De opzet is overigens dezelfde als gepland: verschillende generaties komen aan het woord rond het thema: "Toekomst?". Hoe anders ziet de toekomst eruit voor iemand van pakweg zeventig in vergelijking met bijvoorbeeld een jongere? Of bestaan er juist grote overeenkomsten tussen de verschillende generaties?

Wanneer het u leuk lijkt om aan deze dienst mee te werken, dan kunt u zich bij mij melden. Ook suggesties voor muziek en liederen die bij het thema passen zijn van harte welkom.

Ds. Edward Kooiman

ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Voorz.: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



HOU VOL!

Grot

De 'Majin al Jinn' in Oman – dit betekent 'verzamelplaats van geesten' – is één van de tien grootste grotkamers ter wereld. Ze heeft drie ingangen. Het zijn smalle openingen, waar je via een putladder de grot in- en uit klimt. In de tijd dat ik er woonde ben ik één keer in de grot afgedaald. Eenmaal in de grot word je 'weggeblazen' door de afmetingen. Ik denk dat er makkelijk twaalf jumbojets geparkeerd kunnen worden, vleugel aan vleugel.

Het is bij die ene keer gebeven, omdat de grot pas kort voor mijn vertrek werd opengesteld, maar ook omdat ik ontdekte dat de grot - ondanks de enorme afmetingen - mij benauwde. Ik was dan ook opgelucht toen ik na het bezoek aan de grot de touwladder vastpakte en omhoog kon kijken, waar de blauwe lucht mij toelachte. Ik pakte de stijlen beet en klom snel omhoog uit het donker van de grot.

Psalm 102

Dat beeld - van omhoog klimmen uit het donker - bleef bij me hangen, toen ik kortgeleden psalm 102 las. De schrijver van psalm 102 zit duidelijk in de put. Zijn levensweg gaat niet over rozen. Zijn situatie is uitzichtloos. Geen blauwe hemel die hem toelacht. En toch eindigt hij de psalm met woorden waaruit blijkt dat hij weet wat hem op de been houdt. Waar hij zich aan vast kan houden in moeilijke tijden.

Velen van ons voelen zich in deze tijd zoals de schrijver. Ze zitten in de put, missen het perspectief. Vragen zich af hoe ze nu weer deze nieuwe lockdown kunnen overleven. En de vraag die de schrijver van psalm 102 stelt is

ook onze vraag: hoe hou ik het vol? Waar kan ik me aan vasthouden? Misschien kan het beeld van de putladder en de woorden uit psalm 102 ons daarbij helpen.

Putladder

De putladder bestaat uit twee stijlen met allemaal treden daartussen, waarop we omhoogklimmen. En de twee stijlen staan voor de twee dingen die ons kunnen helpen toch boven onze situatie uit te kunnen kijken: Gods trouw en Gods eeuwigheid. Als ik dan deze woorden van God met ons verhaal mag verbinden: God verbindt zich niet alleen met de goede momenten in ons leven, onze zegeningen, onze successen, maar ook met het verdriet, ons lijden, onze vragen. Dat geeft de schrijver rust en zekerheid voor het jaar dat voor hem ligt. Het geloof in God doet je niet alles begrijpen en laat je soms wel twee treden omlaag duikelen op de ladder. Doet je vallen en opstaan. Vasthouden en loslaten. Loslaten, om Gods handen vast te pakken. Daaraan wil hij vasthouden, tree voor tree. Omhoog uit de put. Omhoogkijkend, want de put is open. Er zit geen deksel op. Er is verbinding mogelijk met dat wat boven is. Dat wat perspectief geeft: Zijn toekomst!

Ik wens u toe dat u zich in 2022, ook in het midden van de pandemie, mag vasthouden aan de Eeuwige, aan zijn beloften en trouw.

Pastor André Martens



Gebed om woorden

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt. Niet tot een wij dat er altijd al was maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed, geen vroom gebral dat de leegte vult, de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, maar stille, kleine woorden voor hoop, liefde, goedheid.

Wij bidden U om woorden die heel maken wat gebroken is tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

God, wij bidden U om taal, om woorden die ons leren te geloven wie U bent.

Ds. Werner Pieterse



In Memoriam

Op 29 november 2021 is **Hermijntje Beentjes-van Olst** overleden. Zij woonde met haar man Kees in Limmen. Op zaterdag 4 oktober waren we voor de afscheidsdienst bij elkaar in het crematorium in Alkmaar. Hermien is opgegroeid in een gereformeerd gezin. Het gaf haar steun in haar leven waarin ze de nodige teleurstellingen te verwerken had. Haar gezondheid liet haar al vroeg in de steek. Zorgzaamheid, liefde en proberen het beste ervan te maken zat haar in het bloed en dat bleef zo tot het allerlaatst. In de afscheidsdienst hebben we vrolijke verhalen gehoord over haar jeugd met haar katholieke vriendinnen. We hoorden over haar vroegere werk en over wat ze ondanks haar fysieke beperkingen allemaal aanpakte. We lasen Psalm 23: over vertrouwen in Gods nabijheid en leiding, ook als je levensweg door een donker dal gaat. Ze dacht daar veel over na en vond er troost in. Hermijntje Berendina Johanna Beentjes is 72 jaar geworden. Zij zal gemist worden door Kees, vriendinnen en naasten. We wensen hen sterkte en moed toe.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Op eerste kerstdag, zaterdag 25 december is **Hillebrand Wiedemeijer** overleden. Sinds veertien jaar woonde hij in Limmen, daarvóór in Heiloo, samen met zijn vrouw Diana. Bij de afscheidsdienst in de Protestantse Kerk te Limmen op 31 december kwamen de verhalen los over deze beminnelijke man. Zijn liefde voor cijfers, getallen en sport, zijn

liefde voor het gezin, zijn liefde voor allerlei maatschappelijke organisaties. Kortom: zijn liefde voor het leven en zijn medemensen. "Ik geniet van elke dag", staat er op de kaart. Zijn levensvreugde klonk door in de verhalen die over hem verteld zijn en in de muziek die klonk. Er is verdriet om het gemis en veel dankbaarheid over wat hij heeft gegeven. We hebben gelezen uit 1 Korinthiërs 13: 'over de liefde'. Hij noemde zichzelf vrijzinnig en lichtvoetig in het geloof. De mensen, die waren belangrijk voor hem. Na de warme afscheidsdienst is Hillebrand in het graf gelegd, bij zijn in 2012 overleden vrouw. Wij wensen zijn zoons, schoondochters en allen die bij hen horen troost en sterkte toe.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Bedankt

De 4e Adventszondag werden wij verrast met prachtige bloemen uit de kerk. Hartelijk dank daarvoor, het gaf ons een warm gevoel dat men zo aan ons dacht. *Paul en Annie de Dreu*

Ook *Francien de Kroon* was blij verrast met de bloemen uit de kerk.

Afgelopen zomer ben ik overvallen door een grote terugslag in mijn functioneren waarna bleek dat ik niet meer thuis kon wonen. Eerst ben ik een aantal maanden in een verpleeghuis in Schagen geweest. Inmiddels woon ik in de Westerhout in Alkmaar. Ria en ik willen jullie hartelijk danken voor de mooie kaarten, telefoontjes en mailtjes. *Leen de Ruiter*

Hartelijk dank voor de fruitmand die ons als kerstattentie door de diaconie van Limmen werd gebracht!

Dhr. en mevr. van Zomeren

Op mijn 93ste verjaardag kreeg ik een mooie bos bloemen en kaarsenhouders aangeboden door de kerk. Hiervoor hartelijk dank! *Toos Kleiberg*



Al 60 jaar organist

Wat een verrassing dat Christian de Groot mij laatst de bloemen kwam overhandigen. Ze staan prachtig!

Ik heb geen ruchtbaarheid gegeven aan mijn jubileum van 60 jaar als organist, slechts een enkeling was daarvan op de hoogte, maar die ijle tamtam heeft kennelijk toch goed gewerkt. Dan is zo'n attentie een dubbele verrassing!

Ik heb Christian in het kort verslag gedaan van een aantal bijzondere momenten uit die lange periode van 60 jaar. En ik heb ook zelf genoten bij het ophalen van die herinneringen.

Nogmaals veel dank, mede namens Riet, *Adri Steenhoek*



Woord van dank!

In de afgelopen weken is er door een aantal vrijwilligers hard gewerkt om het leggen van nieuw marmoleum in de gangen en zalen van de Ter Cousterkerk mogelijk te maken.



egaliseren, oprijzende stofwolken



sjouwen

Stoelen, tafels en keukenapparatuur zijn weggehaald en in de kerkzaal, uit het oog van de camera, neergezet. Eveneens worden o.a. deuren en plinten geschilderd.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook enkele wanden opnieuw te sauzen zodat deze weer een frisse blik opleveren.

Na het sauzen en het leggen van het nieuwe marmoleum, is alles weer op z'n plaats teruggezet.



overleg



sauzen



koffie

Er is bijna 200 vierkante meter muur gewit, er was 138 meter aan plafondplaten vervangen, 492 meter marmoleum en er moet nog bijna 300 meter aan plinten geschilderd worden. Ook 20 binnendeuren komen nog aan de beurt. Maar het resultaat is er op moment van schrijven al naar:



de nieuwe vloer

De kerkrentmeesters zijn verguld met alle vrijwilligers die een bijdrage aan deze 'klus' hebben gegeven. Een woord van dank is dan ook op z'n plaats: **Dank aan allen. Veel dank!!** Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob Ouderkerken (voorzitter)



Goede wensen

Wij willen u zeer bedanken voor alle goede wensen die we rond de jaarwisseling van u hebben ontvangen. De kaarten en mailtjes uit Limmen en Heiloo doen ons goed. Het is fijn dat u aan ons en dat u aan elkaar denkt, zeker nu we alweer niet op de eerste zondag van januari na kerktijd samen kniepertjes (Heiloo) of oliebolletjes (Limmen) konden eten. Maar evengoed: een kaart of mail kan wonderen doen. Dank u wel!

Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek

Collectes bij de kerkdiensten

23 januari: De Regenboog

De Regenboog stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat de vrijwilligers en medewerkers bindt, is de betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede: "Wij zijn mensen onder elkaar".



30 jan. Heiloo: Roemenië/Hongarije

De stichting SOLA GRATIA steunt reeds vele jaren nabestaanden van predikanten in Hongarije en Roemenië omdat zij vaak in moeilijke omstandigheden leven..

30 januari Limmen: De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen

6 februari: Werelddiaconaat Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt **Kerk in Actie** boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en

boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda



13 februari: KIA Noodhulp Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert **Kerk in Actie** in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. *Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden?*



20 februari Stichting de Hoop

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is.



Stichting Asmik Armenië

Ondanks de pandemie, die ook in Armenië hard toeslaat, heeft de stichting samen met lokale samenwerkingspartners in 2021 weer veel kunnen bereiken.

In juni werd materiaal besteld voor de inrichting van een snoezelruimte in het *kindertehuis Nor Kharberd*. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak erg ingesteld op lichaams- taal en lichamelijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen de kinderen hun emoties en gevoelens uiten, waardoor ze rustig worden.

Inmiddels worden de begeleiders digitaal getraind vanuit Nederland om het in gebruik te nemen. We hopen dat de snoezelruimte bijdraagt aan het ontspannen van lichaam en geest van de veelal jonge bewoners. Een ander mooi project, uniek in Armenië, is het *Mobiele team Armenië*. Gehandicapte kinderen, die thuis wonen in afgelegen gebieden, missen de broodnodige dagelijkse begeleiding bij hun fysieke beperking. Hierdoor ontstaan spasme en verkrampte spieren. Het mobiele team bezoekt de kinderen thuis. Ze doen oefeningen en trainen tegelijk de ouders om dit dagelijks zelf te doen. Met de financiële steun van u en van uw diaconie hebben we in 2021 deze bijzondere resultaten kunnen bereiken! Het doet ons goed dat u vertrouwen heeft in onze inzet om de kinderen in Armenië meer kwaliteit van leven te kunnen bieden.

Heel veel dank daarvoor!

Namens het bestuur, Jacolien Purmer

Boekbespreking



De Zwijger: Het leven van Willem van Oranje René van Stipriaan

Voor het lezen van deze monumentale biografie van Willem van Oranje moet je wel rustig de tijd nemen. Niet eens vanwege de omvang, maar vooral door de overvloed van nuances die de schrijver aanbrengt. Geert Mak noemt dat heel treffend 'weetjes'.

Het beeld dat naar voren komt, is dat van een hoveling aan het Bourgondische hof in Brussel. Willem was welbespraakt, en zelfs spraakzaam, maar liet zelden het achterste van zijn tong zien. Om te overleven moest je kunnen meebewegen, ook in je standpunten. Het leverde hem de bijnaam De Zwijger op.

Willem had vele, uitgebreide bezittingen in de Nederlanden. Die wilde hij graag houden. Van Stipriaan noemt hem daarom ambitieus. Toch ontkwam hij er niet aan, dat zijn diplomatieke spel uitliep op een openlijke strijd met de landsheer Philips II. In die strijd vond hij de Geuzen en de Calvinisten aan zijn zijde. Met beide had hij een haat-liefdeverhouding. Hij had grote moeite met hun manier van optreden, maar kon niet zonder hen. De Geuzen zorgden met de verovering van Den Briel weliswaar voor een doorbraak in de vastgelopen strijd tegen Spanje, maar hun plundertochten en roofpartijen zetten ook heel veel kwaad bloed. De schade die deze 'frisse jongens' aanrichtten is tot de dag van vandaag te zien aan de Witte Kerk

in Heiloo en de Ruïne(!)kerk in Bergen.

Overigens hadden ook de troepen van Willem van Oranje bepaald geen schone handen. Met name in het zuiden – het huidige België – werden kloosters op vaak beestachtige wijze schoongeveegd. Ook de Calvinisten bezorgden Willem van Oranje slapeloze nachten. Hij stond in de opkomende traditie van het humanisme (Erasmus), dat stond voor religieuze verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Maar hij moest met lede ogen aanzien, dat de Calvinisten wel de vrijheid van godsdienst namen, maar deze vervolgens aan anderen ontnamen. Ze probeerden in Gent zelfs een theocratie te stichten, voor mij zo'n 'weetje'. Waar Oranje opriep tot verdraagzaamheid, leidde dit alleen maar tot wantrouwen en nog meer radicaliteit. Zo dreigde de strijd om de onafhankelijkheid meer en meer te ontaarden in een burgeroorlog en zelfs een godsdienstoorlog.

Wat mij bijblijft is het beeld van een indrukwekkende persoonlijkheid met een groot vermogen om vol te houden en door te zetten. Willem van Oranje was zeker niet de Vader van de Calvinistische Kerk in Nederland. Maar hij was wel de Vader des Vaderlands, en stond aan het begin van de eenwording van de (noordelijke) Nederlanden.

Bert Kramer



Het leverbloempje kondigt de lente aan

Inspiratiefestival



Classis
Noord-Holland

De Classis Noord-Holland organiseert een Inspiratiefestival. Dat is voor het eerst. De datum is **4 juni**, de dag voor Pinksteren. En voor ons in Heiloo en Limmen is het lekker dichtbij. De locatie is de Cultuurkoepel in Heiloo.

De dag zal bestaan uit bijzondere vieringen, mooie optredens en boeiende workshops voor gemeenten van nu. En niet in de laatste plaats met ruimte voor ontmoeting. Van gemeenten en voor gemeenten en gemeenteleden. Meer informatie volgt, maar zet het nu vast in je agenda: 4 juni vrijhouden! Zie ook: www.classisnoordholland.nl
Ds. Hanneke Ruitenbeek



Winteren

- hoe doe je dat?

Negen van de tien keer word ik wakker voordat de wekker gaat. Ik ben een ochtendmens en ik hou van op tijd opstaan. Dan voel ik me fit en uitgeslapen, klaar voor de start. In de donkere winterweken loopt het wel eens anders. Dan stel ik zelfs een herhalingsalarm in zodat na 10 minuten de wekker nóg een keer af gaat.

Ik sta op en heb dan niet persé een gebrek aan energie maar mijn energie lijkt anders gericht, meer naar binnen. Ik wil lezen, studeren, meer tijd doorbrengen in stilte en met mediteren. Maar ik vind het vaak lastig om er aan toe te geven. Op de één of andere manier voel ik vaak de druk van actief zichtbaar, of zichtbaar actief te zijn. Je moet laten zien waar je mee bezig bent, wat je gaat doen of hebt gedaan en wat het heeft opgeleverd. Bezinning, stilte en inkeer is echter moeilijk te meten. Je weet niet wat het je zal brengen. Sterker nog, het kan je confronteren met de soms lastige vragen waar je anders niet aan toekomt of die je wegschuift: waarom doe ik wat ik doe? Doe ik wat ik wil, wil ik wat ik doe? Sta ik misschien stil? Ben ik wel nuttig?

Ik ben blij dat ik in elk geval voor één boek al goed de tijd heb genomen: het boek *Winteren*, van Katharine May (Engelse titel *Wintering*, 2020).

Zij maakt van het woord winter een werkwoord: winteren. In haar boek onderzoekt ze hoe mensen in verschillende (koude) landen en culturen de winter doorkomen: welke rituelen worden gebruikt, welke gewoonten zijn ontstaan en waarom? Zij verbindt dat met perioden in haar eigen leven dat het winter was, niet persé samenvallend met wintermaanden, maar de periode dat haar leven stil leek te staan. Ze was moe en ziek en kon haar werk niet aan. Ze voelde zich als braakliggend winterland, afgesneden van de wereld, afgewezen en buiten spel gezet. Maar gaandeweg ontdekt ze dat deze perioden misschien wel noodzakelijk zijn om weer tot bloei te kunnen komen. Ze beschrijft de kracht van rust nemen en je terugtrekken in moeilijke tijden en daarmee doorbreekt ze de angst dat rust, of je (gedwongen) terugtrekken verloren tijd zou zijn. Het is de tijd dat iets kan rijpen om later tot groei en bloei te komen.

De wintertijd versterkt het verlangen naar inkeer en om de levensvragen serieus te nemen. Mijn ervaring leert dat wanneer ik hier tijd voor neem het mijn verbondenheid met mensen versterkt. Want elk mens kent zo zijn en haar winterperioden en daarin hoef je elkaar niet alleen te laten. Katherine May schreef daarover een wijs en rijk boek.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

vervolg van pagina 11
www.rondewaterput.nl

Gespreksgroepen in Heiloo

Praat u wel eens over uw geloof of misschien ongelooft? Wat betekent het geloof voor u of vindt u dat ook zo lastig uit te leggen? Met wie kan je er nog over praten en hoe denken anderen over leven vanuit je geloof? Het is verrijkend om van gedachten te wisselen over wat leven vanuit je geloof voor een ieder betekent en om dan samen de Bijbel te lezen.

De bedoeling is om elkaar te leren kennen en samen te praten over een stuk uit de Bijbel. Het thema is *Geloven met Petrus: over geloof en twijfel*. Er zijn twee gespreksgroepen, één in Plan Oost en één in Ypestein.

Aanmelden: Roelie van Diest: rdvdiest@gmail.com of 072 5323500
Waar Plan-Oost: Groot Barlaken 58
Wanneer: laatste donderdag van de maand, 19.30 - 21.00 uur:
17 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei
Waar Ypestein: De Stuifbergen huis-kamer Alternatief
Wanneer: eerste dinsdag van de maand, 19.30 - 21.00 uur:
1 maart, 5 april en 3 mei



Het universum, schepping of wetenschap?

Een inleiding over kosmologie of in meer dagelijkse taal, sterrenkunde.

We proberen een brug te slaan tussen schepping en wetenschap. De stelling is dat deze twee verenigbaar zijn, vooropgesteld dat dogmatische standpunten worden verlaten. Kunnen religies zich open stellen voor de filosofische kant van de nieuwe technologische en wetenschappelijke wereld waar we nu in leven?

De eerste avond begint met een historisch overzicht van drieduizend jaar voor Chr. tot de laatste eeuwen met daarin de revolutie van de fysica. Daarbij gaan we in op o.a. de dogmatische instelling van kerken in de zestiende en zeventiende eeuw. We praten over de verlichting en de tolerantie ten opzichte van de wetenschap in onze westerse wereld.

De tweede avond starten we met Einsteins relativiteitsbegrip en Max Plancks kwantummechanica. Deze begrippen zijn niet bedoeld om u af te schrikken. Integendeel, de sluier wordt opgelicht zodat we beseffen over een zeer beperkt beeld van de schepping te beschikken.

Wie: dr. Allan de Monchy
Wanneer: dinsdag 22 februari en 1 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur
Waar: Ter Coulsterkerk Holleweg 111
Bijdrage: € 3,- per persoon



www.ronddewaterput.nl

Helaas is er nog steeds niet genoeg duidelijkheid over het opheffen van de beperkingen rond de covid-situatie. Dus weer geen Rond-de-Waterput-boekje bij dit kerkblad.

Maar voor de zekerheid beschrijven we toch het bedoelde programma voor het begin van dit jaar (vervolg op pag.10). Met natuurlijk de waarschuwing dat u of op de website of bij de contactpersoon checkt of het wel/niet doorgaat.



'Versteende verhalen, levend geloof'

In de omloop van de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk is een aantal prachtige foto's van gevelstenen te zien, resultaat van een speurtocht door Amsterdam, met Mirjam Bikker als fotograaf. Het betreft eeuwenoude gevelstenen geïnspireerd op Bijbelverhalen. Op bijgaande foto wordt verbeeld: 'Land van beloften'.

Bij de foto's wordt aangegeven waar de gevelstenen zijn te vinden.

In de koffiekamer hangen mooie aquarellen en schilderijen van de hand van Willy Boll. Deze zijn evenals de gevelstenen ook op donderdag van 11.00-12.00 uur te bezichtigen.

Contactpersoon Kunstcommissie: mw. Jenny Bikker-Breugem

Wanneer: vanaf half januari

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111

Het Licht voor de wereld

Verhalen van Jezus vormen de rode draad in deze expositie in de Willibrorduskerk: de gelijkenissen, woorden uit 'Het Onze Vader', de wonderverhalen en de 'Ik ben' woorden uit het Johannesevangelie. Jezus 'het



Licht voor de wereld' spreekt woorden van Licht en leven. Deze vormen een bron van inspiratie...

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract en maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur.

Waar: in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 267 Heiloo

Wanneer: van 15 januari tot 2 maart

Preek van de Leek

Twee (s)prekers delen op een zondagmiddag in de Witte Kerk te Heiloo hun inspiratie en levenswijsheid met ons

We hebben weer twee dorpsgenoten bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. Zij trakteren ons in zo'n 45-60 minuten op levenslessen en delen met ons hun bronnen van inspiratie. Doorgaans wordt de 'preek' afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek. Na afloop kunt u - onder het genot van een drankje - na praten met de (s)preker en met elkaar.

De eerste 'Preek van de Leek', op **zondag 6 februari** wordt verzorgd door **Ron Zwerver**, die met het Nederlands volleybalteam olympisch goud heeft gewonnen in Atlanta 1996. Eind 2020 werd Ron uitgeroepen tot 'Nederlands beste volleyballer aller tijden'.

In zijn recente boek 'Eeuwig goud' beschrijft hij de lange enerverende weg naar de olympische titel. In de preek zal hij vertellen over bepalende gebeurtenissen, en levenslessen die hij heeft opgedaan tijdens die weg. Was de medaille het ultieme doel, en zou hij dingen anders hebben aangepakt? Ron geeft ons een kijkje in de professionele sportwereld waar het gaat om resultaat. Na zijn actieve volleybalcarrière is hij een aantal jaren coach geweest en hij zal uiteen-

zetten dat teamwork en incasseren belangrijke factoren in de sport zijn!

Wanneer: 6 februari 16.00-17.30 uur

Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32

Bijdrage: vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang



Kloosterweekend 1-3 april

Heb je interesse in het kloosterweekend in Nieuw-Sion, zie kerkblad nr. 9 2021 pag.11, of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met ds. Hanneke Ruitenbeek, 072-888 5550 of hruitenbeek@ziggo.nl.

Opgeven kan tot uiterlijk **5 februari**.

Levenskunst

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, alles i.o.m. de deelnemers. Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. Dit jaar staan centraal de begrippen: moed, rechtvaardigheid, wijsheid, gematigdheid, vertrouwen/geloof, hoop en liefde. Ook wel bekend als 'deugden' of goede eigenschappen, die je trouwens kunt inoefenen.

Wie: Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN)

info: m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

Wanneer: elke 2e dinsdag van de maand va 8 februari 10.30-12.00 uur

Waar: Willibrordushuis, Westerw. 267



Als je vrijheid tegenkomt

Als je de vrijheid tegenkomt
en de vrijheid staat stil
en zegt 'jij'
het kan overal zijn
de eerste sneeuw en ijs
een zomervakantie
een dag in mei
het kan altijd
een t.v. journaal
een land ver weg
de stad waar je woont
kijk dan met je ogen
kijk met je hart
als de vrijheid stil staat
en 'jij' zegt
loop niet voorbij.

Ankie Peypers (Amsterdam, 1928)
Uit: 'De verleden tijd van vrede,
dichters over 4 en 5 mei'