

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

maart 2022, nr.2
spiritualiteit, cultuur en samenleving

samen KOKEN samen ETEN!

Op de eerste donderdag van de maand, **3 maart** willen we graag weer beginnen met onze Samen-Koken-Samen-Eten maaltijden.

We hopen weer elke eerste donderdag van de maand bij elkaar te komen en gaan voorlopig uit van 20 gasten per keer om zo de nodige afstand te bewaren.

Ook de prijzen houden we voorlopig nog even net als voorheen:

€5,- voor een driegangenmenu met koffie of thee na; €1,50 voor een glas fris of wijn.

De kookploeg staat te trappelen om te beginnen en u te verwelkomen.

Dus geef u op via g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384

Namens de hele kookploeg,

Gina Timmerman

Uit de kerkenraad

HEILOO - Maandag 7 februari kwam de kerkenraad bijeen. Nog steeds op gepaste afstand van elkaar en in een zo goed mogelijk geventileerde kapel. Na welkom werden de notulen en actielijst bekeken.

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de collecte in de kerk met een QR-code mogelijk te maken. We hopen dat op korte termijn te kunnen realiseren. Ook de voorbereiding van de kunstparade vraagt aandacht. Er zal in de Ter Coulsterkerk veel geëxposeerd worden.

Verder kwam de gemeentedag ter sprake. Deze wordt gehouden op 6 maart, houd u daar rekening mee? Alles wat er besproken wordt is natuurlijk afhankelijk van wat de corona-pandemie doet. Er is verslag gedaan van een gesprek met de organist, over de gang van zaken. Er is in de kerkenraad veel waardering voor het werk van en de samenwerking met Gerard Leegwater.

Van de kerkrentmeester komt de mededeling dat de functie van penningmeester, jarenlang vervuld door Wim Purmer, is overgenomen door Pieter Jan van Roon. We zijn blij met zijn komst.

Jannie Edelman, waarnemend scriba

Koffiedrinken in Limmen

De koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30-11.30 uur is weer gestart! Door verhuur van 'Ons Huis' is het niet altijd op de 3e woensdag van de maand.

Voor de komende maanden zijn de data:

woensdag **16 maart**

woensdag **13 april**

woensdag **25 mei**

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166



Uit de kerkenraad

LIMMEN - In januari nog tijdens de lockdown heeft de kerkenraad kort vergaderd in de kerk.

Een aantal urgente zaken moesten behandeld worden. Zo werden de algemene werkzaamheden van de vertrekkende ouderling herverdeeld. De datum voor bevestiging van de ambtsdragers van 23 januari moest verzet worden. De nieuwe datum is **17 april**. In de dienst zullen zowel ds. Edward Kooiman als ds. Hanneke Ruitenbeek voorgaan. In de dienst zal ook Margreet Denekamp herbevestigd worden. Gelukkig blijft zij met haar tomeloze inzet en als bron van enorme ervaring en kennis beschikbaar voor de kerkenraad.

De nieuwe ambtsdragers Bea Nicolai en Cees van den Berg zullen tot hun bevestiging hun werkzaamheden achter de schermen opstarten.

De titel 'uit de kerkenraad' geldt nu letterlijk voor mij en ik geef de pen door aan Elleke Metz.

Lies Koenderman

Kom erbij!

Samen eten in de kerk

In Limmen wordt weer een Samen Eten maaltijd georganiseerd voor alleengaanden en eenzamen, die aan willen schuiven voor wat gezelligheid op **woensdag 16 maart** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25. De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 2 maart i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: margreetdenekamp@outlook.com of per telefoon. 5052871

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Kerkbalans 2022

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Hebt u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld is hard nodig en wordt goed besteed! Op dit moment is in Limmen ongeveer 75 % van de toezeggings--formulieren binnen en is € 26.000 toegezegd. In Heiloo is 72% van de formulieren binnen met een toezegging van € 129.000. Voor Limmen is dat een daling van 4%, voor Heiloo een daling van 6%. En dat terwijl alle prijzen stijgen, vooral die van energie...

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand alstublieft nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk, zowel in Heiloo als in Limmen! De leden die hun toezegging van 2021 nog niet voldaan hebben, het zij geheel of gedeeltelijk, krijgen deze maand een brief met verzoek om als nog hun toezegging te voldoen. Een woord van dank voor de gevers van spontane giften, in de loop van het jaar. Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie! Het college van kerkrentmeesters dankt een ieder voor het bereiken van dit resultaat.

College van kerkrentmeesters van Limmen en Heiloo

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Bezinning

De komende weken staan in het teken van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning. In dit nummer allerlei 'wegwijzers', om het spoor van bezinning te kunnen blijven volgen.

De eerste wegwijzer staat op het voorblad; het is Carolus Borromeus, geboren in 1538 in Italië. Hij werd priester en later bisschop van Milaan en nam het daarbij nadrukkelijk op voor de armen en zieken ten tijde van een grote pest-epidemie. We zien hem de Bijbel bestuderen, met op tafel 'een sobere maaltijd' van brood en water. Zo'n sobere maaltijd kunnen we overigens met een gezamenlijke oecumenische viering op 4 maart in Limmen allemaal meemaken, zie p. 4.

Het bestuderen van de bijbel gaat gelukkig alle eeuwen door. Op p.5 schrijft Geert Booij over de totstandkoming van de herziene Bijbelvertaling NBV 21.

Als wegwijzer kan ook het veertigdagenboekje helpen, waarover ds. Hanneke Ruitenbeek op p. 7 schrijft. Met hulp van gemeenteleden uit Heiloo en Limmen is iets bijzonders tot stand gekomen!

Als 'uitsmijter' op p. 12 een lied van Huub Oosterhuis, 'Woord dat ruimte schept'.

Kortom, de redactie hoopt dat u de komende weken 'het spoor naar Pasen blijft volgen'. We verheugen ons extra, omdat de vieringen hoogstwaarschijnlijk weer 'gewoon' in onze eigen kerkgebouwen kunnen plaatsvinden.



schilderij van Daniele Crespi

4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Nieuwe Bijbelvertaling!
6	Wij gedenken
7	Vastenkalendar 2022
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	ZWO
10	De 'kerk-app'
11	Rondom de Waterput

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
22ste jaargang nr. 2, 23 februari 2022

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 6 april 2022

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 22 maart '22

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

27 februari 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: ZWO-project
Protestantse Kerk Limmen: Avondmaal
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA Rudolphstichting

2 maart 19.00 uur, Aswoensdag

Ter Coulsterkapel: Stilte vesper

4 maart 18.00 uur

Corneliuskerk Limmen: Sobere maaltijd
ds. H. Ruitenbeek, pastor M. Nagtegaal

6 maart 10.00 uur, 1e 40-dagen

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA zending Rwanda
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: KiA zending Rwanda

13 maart, 10.00 uur, 2e 40-dagen

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA binnenlands diaconaat
Protestantse Kerk Limmen:
ds. Y. Bos, ZO Beemster
collecte: KiA binnenlands diaconaat

20 maart, 10.00 uur, 3e 40-dagen

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA WD Indonesië Straatkinderen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: KiA WD Indonesië Straatkinderen

27 maart, 10.00 uur, 4e 40-dagen

Ter Coulsterkerk:
ds B. Hengeveld, Huizen
collecte: Missionar werk kliederkerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte1: Dorcas
collecte2: Missionair werk kliederkerk
Witte Kerk, 16.00 uur: *Bachcantate*
'Geist und Seele wird verwirret'

3 april, 10.00 uur, 5e 40-dagen

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA WD Moldavië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. F.J. van der Wind, Oudorp
collecte: KiA WD Moldavië

10 april, 10.00 uur, Palmpasen

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Jong pastoraat
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B. Appers, Castricum
collecte: Groot onderh. Ons Huis

Stiltevespers

op weg naar Pasen

Woensdag 2 maart is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op weg naar het Paasfeest van zondag 17 april.

In deze zes weken voorafgaand aan Pasen is er elke week een kort bezinningsmoment met een lezing en stilte in de Ter Coulsterkerk-kapel.

Om 19.00 uur is de stille inloop, aanvang 19.15 uur (tot 19.45 uur).

De eerste keer is op **Aswoensdag 2 maart**, daarna elke **maandag**avond vanaf **7 maart t/m 11 april**. Zie ook in het 'Rond de Waterput' boekje.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Sobere maaltijd

LIMMEN - Bij de 40-dagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord versoberen: *'Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven'*. En solidariteit: in deze wereld zó hard nodig!

De sobere maaltijd markeert het begin van de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. Deze keer vindt de maaltijd plaats in de Corneliuskerk en het thema is *'Stilstaan bij overvloed'*.

Met medewerking van pastor Mike Nagtegaal en ds. Hanneke Ruitenbeek. Margreet Denekamp en Elleke Metz maken de 'sobere soep'.

De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, alleengaande en gezin, iedereen is welkom!

We stellen het op prijs als u zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt.

Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we u om zich vóór donderdag 3 maart op te geven bij Margreet Denekamp: 5052871 / margreetdenekamp@outlook.com of Mike Nagtegaal: 0639142565

Tot ziens op vrijdagavond 4 maart, om 18.00 uur in de Corneliuskerk

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Voorz.: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Nieuwe Bijbelvertaling

In het najaar van 2021 verscheen de **NBV21**, een gereviseerde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die in 2004 verscheen. De NBV is de vertaling die in de protestantse kerken meestal gebruikt wordt, zonder dat andere vertalingen niet aan bod mogen komen. De NBV21 werd aangeboden aan de koning, die zei er blij mee te zijn, en lag tegen Sinterklaas in de boekhandel te koop.

Het gaat dus niet om een nieuwe bijbelvertaling, maar om de NBV met een (groot) aantal herzieningen. De revisie vond mede plaats op basis van duizenden reacties van bijbellezers. Het Nederlands Bijbelgenootschap had nadrukkelijk om zulke reacties gevraagd. Een belangrijk doel van de herziening was het versterken van de consistentie. In de bijbel wordt vaak de bijbel zelf geciteerd, vooral teksten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament, en er is geprobeerd om variatie tussen die teksten zo veel mogelijk te reduceren. Ook was er hernieuwde aandacht voor de vertaling van motiefwoorden: als een belangrijk begrip (een motief) in de brontekst met een bepaald woord wordt aangeduid, dan moet dat begrip ook zoveel mogelijk met hetzelfde Nederlandse woord vertaald worden. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Het Hebreeuwse woord sjalom bijvoorbeeld heeft veel betekenissen al naar gelang de context: vrede, vriendschap, gezondheid, welzijn, bondgenootschap, rust, harmonie, etc., en er is geen Nederlands woord met precies dezelfde reeks aan (verwante) betekenissen, en dus kun je niet altijd sjalom met hetzelfde Nederlandse woord vertalen zonder de betekenis van de tekst geweld aan te doen.

Verder is bij de revisie geprobeerd om nog minder dan in de NBV een bepaalde interpretatie van de tekst in de vertaling te leggen. Zo stond in de NBV in Genesis 15:1 "Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen". In de NBV21 staat nu: "Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn", overeenkomstig de brontekst. De lezer kan immers zelf wel begrijpen wat de bedoeling is van het beeld van het schild.

In de pers kreeg een andere herziening heel veel aandacht, de herinvoering van de zogenaamde eerbiedskapitalen, het gebruik van hoofdletters voor persoonlijke voornaamwoorden die naar God, Jezus of de Heilige Geest verwijzen. Een voorbeeld van het verschil:

Johannes 3: 16 (NBV) Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3: 16 (NBV21) Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dit gebruik van hoofdletters is een Nederlandse conventie. In bijvoorbeeld Engelse en Duitse bijbelvertalingen vind je dit gebruik niet. In de Griekse tekst van het Nieuwe Testament al evenmin, daar vind je zelfs geen hoofdletters voor bijvoorbeeld het woord voor God, theos.

Helaas waren er theologen die vanwege die herinvoering van die hoofdletters (een wens van veel bijbellezers uit de orthodox-protestantse hoek, had van mij niet hoeven) een negatief oordeel gaven over de NBV21, terwijl het in dit geval niet eens ging om een vertaling, maar slechts om de spelling van bepaalde woorden. Zo beweerde prof. Heleen Zorgdrager van de Protestantse Theologische Universiteit volgens het dagblad Trouw dat het gebruik van *Hij* in plaats van *hij* het mannelijke beeld van God versterkt. Ik geloof daar niets van: het woord *hij* is immers altijd een mannelijk persoonlijk voornaamwoord, met of zonder hoofdletter, zoals ook het Griekse woord *theos* een mannelijk woord is. Dat God met mannelijke woorden wordt aangeduid is nu eenmaal een kenmerk van de eeuwenoude teksten waaruit de bijbel bestaat. Dat hindert niet zolang we beseffen dat alle spreken over God noodzakelijkerwijs gebeurt met begrippen die op mensen betrekking hebben, beeldspraak dus.

Dr. Sijbolt Noorda, de theoloog die voorzitter was van de begeleidingscommissie van het NBVproject schreef in 2006 in *De toekomst van de bijbel* iets waar ik graag mee instem:

"Als liefhebber van de bijbel die het boek in handen van zeer velen wenst, vrees ik dat stevige discussies tussen fijnproevers de werfkracht om nieuwe lezers te vinden geen goed doen. Integendeel, het zou voor de toekomst van het bijbelgebruik een goede zaak zijn als we met alle respect voor onderling verschil van voorkeur en richting eenzelfde missionaire houding zouden kunnen opbrengen."

De NBV21, een mooie nieuwe versie van de NBV. is het waard om zo bejegend te worden.

Geert Booij



Koning Willem-Alexander ontvangt de NBV21 uit handen van Rieuwerd Buitenwerf. Foto: NBG - Willem Jan de Bruin



Wij gedenken

Kort voor het nieuwe jaar, op 30 december, overleed **Willem Slagter** op de leeftijd van 85 jaar. Willem verbleef al geruime tijd in de Amberhof en moest dus helaas de laatste levensjaren gescheiden leven van zijn vrouw Attie.

In de afscheidsdienst op 7 januari stonden we stil bij wie Willem was en wat hij heeft betekend voor de mensen om hem heen. We stonden stil bij zijn levensverhaal: een jongen uit een Drents veenarbeidergezin die, dankzij zijn grote doorzettingsvermogen en een helder verstand, een lange weg aflegde van verschillende opleidingen naar uiteindelijk de Universiteit in Delft. Hij werd getekend als een man van weinig woorden, die bescheiden was, introvert wellicht zelfs, en waarvan je dus niet altijd precies wist wat er in hem omging. Maar hij was ook zorgzaam en toegewijd; toegewijd aan zijn vrouw en kinderen, maar ook aan zijn werk op het Energie Centrum Nederland in Petten waar hij een groot deel van zijn arbeidzame leven werkte.

In de herinneringen die zijn kinderen bij het afscheid ophaalden werd hij getekend als een liefdevolle en zorgzame vader, die overigens net als wij allen, ook zijn moeilijke periodes gekend heeft. In de dienst luisterden we naar prachtige muziek: het 'Ave Maria' maar ook 'As de liefde mar blef winnen'. Een wonderschoon lied van de geboortegrond van Willem. En we hoorden woorden uit de bijbel over een God waarbij wij ons geborgen bij mogen weten in leven en in sterven. Moge dat een troost zijn voor allen die achterblijven. We wensen Attie, de kinderen en kleinkinderen en alle anderen die hem gaan missen deze troost en Gods zegen.

Ds. Edward Kooiman

Op 19 januari j.l. overleed **Fransina de Kroon - Kwantes**, woonachtig op de Dokterslaan, op de leeftijd van 87 jaar. Op 27 januari werd de dankdienst voor haar leven gehouden in de Ter Coulsterkerk, temidden van een grote schare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere dierbaren. Fransina was een rustige en vriendelijke persoonlijkheid, met aandacht en interesse voor anderen. We overdachten haar lange leven vanaf de plek waar haar wieg stond, in het West-Friese Andijk, via allereerste binnenlandse en buitenlandse omzwervingen, tot aan de laatste jaren in Heiloo. Het was een weg van 'au-pair' in Engeland, opleiding tot verpleegkundige in Amsterdam, moeder van vijf kinderen op Curacao, een studie theologie, werken met asielzoekers op het centrum in Schiphol-Oost tot aan de laatste jaren waarin ze - veel alleen na de dood van haar geliefde man Gert - in haar kamer prachtige iconen schilderde. Iconen die ook in onze kerk werden geëxposeerd en in menig huiskamer een mooie plaats kregen. In de dienst luisterden we - onder andere - naar het "Ave Maria" van Schubert, zodat duidelijk werd dat Fransina een oecumenisch hart had, die kerkmuren oversteeg. Dat was ook de reden dat zij na de dienst werd bijgezet in het graf bij haar man op de RK-Begraafplaats aan de Westeweg.

Haar nagedachtenis zij allen die haar lief en dierbaar zijn tot zegen; we wensen hen de troost en nabijheid van de Eeuwige.

Ds. Edward Kooiman



Op 2 februari 2022 overleed op de leeftijd van 83 jaar **Leen de Ruiter**. Leen woonde nog niet zo lang in Westerhout, waar hij liefdevol en met aandacht werd verzorgd. Hij had er zijn eigen plekje bij het raam. Zijn leven speelde zich af op deze postzegel. Over dat stukje had hij de regie. Daarbuiten was hij afhankelijk van anderen.

Tijdens het afscheid klonk vooral de dankbaarheid door in de woorden van de sprekers over Leen als vader, als collega, als mens. Een man van de feiten die alles dubbelcheckte om zeker te weten dat het klopte. 'Dat zoeken we op' stond er boven de rouwkaart. Een man van de speeches, jaarlijks tijdens de kerst bijvoorbeeld. Iemand die de twee kanten van het verhaal kon zien. Een betrokken en liefdevolle vader en opa.

Leen groeide op in een tuindersgezin waar hard werd gewerkt maar weinig werd gesproken over het geloof. Hij werd opgevoed met het Godsbeeld van een soevereine God die almachtig, alziende en alwetend is. Later heeft hij daar afstand van genomen. En gaf hij zichzelf de ruimte om de Bijbel vrijer te lezen. Hij had even geen beeld meer bij God.

In ons laatste gesprek in Westerhout, in een tijd waarin hij nadacht over het levenseinde, merkte hij dat God in die gedachten toch een rol speelde. We luisterden tijdens het afscheid naar lied 538 over 'een mens te zijn op aarde'. Over een mens die kwetsbaar is en sterfelijk. Gevangen in zijn onvermogen. Woorden die zo passen bij het verhaal van Leen. Over een dood die langverwacht komt. Over je afhankelijk weten van iets of iemand aan wie je leven hangt, boven het eindige bestaan uit. Een mens die in zijn kwetsbaarheid dan toch ontdekt dat het leven niet doelloos is. Dat je niet wordt losgelaten door de Schepper. Ondanks alles en misschien ook dankzij alles.

Voor Ria betekent het overlijden van Leen een gemis, stilte. Ze heeft veel gegeven. We wensen haar en haar gezin toe dat ze in die stilte, in die kwetsbaarheid, voelen dat ze vastgehouden worden.

Pastor André Martens

Vastenkalanders 2022



Zoals elk jaar is de voorbereiding op Pasen weer op verschillende manieren vorm te geven. Er worden kalenders en online retraites aangeboden om de tijd van bezinning wat richting en structuur te geven. Hieronder doe ik een aantal suggesties.

Daarnaast wil ik wijzen op een eenvoudig veertigdagenboekje dat ik zelf heb samengesteld met behulp van een aantal gemeenteleden uit Heiloo en Limmen.

Zorg voor de schepping

Het thema is: Zorg voor de schepping. *Op zoek naar het goede leven.* Het is eigenlijk een zes-weeken boekje met elke week een onderwerp dat aansluit bij onze omgang met de schepping. Zo komen mobiliteit, verspilling en voeding aan de orde. We weten dat onze levenswijze de aarde uitput en de kwaliteit van leven aantast. De directe gevolgen ervan treffen vooral de allerarmsten en de meest kwetsbare gebieden op aarde.

Gemeenteleden vertellen erover, er worden suggesties geboden om er zelf mee aan de slag te gaan en in het boekje zijn foto's en afbeeldingen van kunstwerken van gemeenteleden opgenomen ter illustratie. Het boekje sluit, net als de andere bezinningsmogelijkheden, aan bij de oude gedachte dat een tijd van discipline en versoberen van je levensstijl je bewust kan maken van goede en minder goede gewoontes. Je kan het zien als een vorm van leeg worden om zo het spoor van vrede, recht en rust te vinden. Niet alleen voor jezelf maar in groeiende verbinding met God, de mensen en de wereld om je heen.

Heb je interesse voor het boekje of de on-line versie, stuur dan een mail of bel even.

Ds. Hanneke Ruitenbeek, hruitenbeek@ziggo.nl (072-888 5550).

Andere mogelijkheden:

Je kan dagelijks iets lezen in de gratis aan te vragen veertigdagenkalender van de Protestantse Kerk. Thema: Alles komt goed?! De kalender is opgebouwd rondom de zeven werken van barmhartigheid:

www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender

Ook vanuit vrijzinnige hoek is er een kalender: Het thema is 'roept u maar'. Het kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: sociale media, vrijheid van meningsuiting en soms roept God ook. Wij mogen in vrijheid roepen maar soms komt er een Stem van de andere kant die roept. Het gaat over aangesproken, opgeroepen of aangespoord te worden.

www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender

De online 40dagen-retraite vanuit de Ignatiaanse Spiritualiteit heeft als thema: *Hem achterna.*

www.ignatiaansbidden.org

Bij de afbeeldingen:

de boom is geweven door Jenny Bikker, het schilderij hiernaast is van de hand van Willy Boll



Passion in Heiloo

Zaterdagmiddag en -avond 9 april

zal in en rond de Ter Coulsterkerk een eenvoudige vorm van *de Passion* worden georganiseerd.

De organisatie wordt gedragen door de Protestantse Gemeente, de Wilibordusparochie en de groep Leef!

's Middags is er rondom een lichtgevend kruis een programma voor alle leeftijden. 's Avonds is er een optreden van *Kees Posthumus*, verhalenverteller en kerkjournalist.

Zet de datum vast in de agenda.

Nadere informatie volgt.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Vrijwilligerswerk de Herberg

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Zij zorgen voor een schoon en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, en een mooie tuin. Ze nemen de telefoon op en bieden een luisterend oor. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

- *Stafvervangers voor de (donderdag) avond, eens per veertien dagen*

- *Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien dagen*

- *Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen*

- *Algemeen vrijwilliger voor overdag*

- *Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken*

- *Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden*

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk de website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026-3342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

Collectes bij de kerkdiensten

27 febr. Limmen: Rudolphstichting

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt daar alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.



6 maart Kerk in Actie Rwanda

Werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen." De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor €160.



13 maart: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.



20 maart: KiA Indonesië straatkinderen

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin," vertelt zij. "Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school." In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen. Dreamhouse doet ook aan preventie o.a. door ouders te helpen hun gezin financieel te onderhouden.

27 maart: Protestantse Kerk Missionair Werk (kliederkerk)

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De *Protestantse Kerk*

in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.



3 april: KiA Werelddiaconaat Kinderen en ouderen in Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.



ZWO Heiloo

collecte 27 februari

Na drie jaar het prachtige *Mwana Ukundwa* project voor weeskinderen in Rwanda te hebben gesteund, hebben diaconie en ZWO een nieuw project gekozen waarvoor op 27 februari voor het eerst gecollecteerd wordt.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten al op jonge leeftijd zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze maken lange dagen en groeien vaak

op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider wil deze kwetsbare kinderen door onderwijs een kans bieden op een betere toekomst. Door onderwijs worden kwetsbare kinderen weerbaar gemaakt en worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. Honderdtwintig kinderen per jaar werken een deel van de dag en volgen dan onderwijs in het centrum van De Kleine Arbeider. Ieder kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Begeleiders leren kinderen wat hun rechten zijn en geven hen zelfvertrouwen. Ook krijgen kinderen huiswerkbegeleiding en een gezonde lunch. Aan ouders en tienermoeders wordt ondersteuning geboden.

Bijdragen zijn welkom in de kerkcollecte en op de bankrekening van Diaconie PKN Heiloo (zie pag.4).



Alles komt goed?!

40dagentijdcampagne

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is *Alles komt goed?!*

Dit kan gemakkelijk klinken en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan: door de zieken te verzorgen, de armen te eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

In de 40dagentijdcampagne draait het net als vorig jaar, om de zeven werken van barmhartigheid. Alle collecten in de campagne zijn verbonden aan een van deze werken (zie pag.8).

De zondagen zijn steeds het moment

om een week van barmhartigheid en het bijpassende Kerk in Actieproject te introduceren. In de week daarna kun je er dan verder mee aan de slag. Kijk voor meer informatie hierover op kerkinactie.nl/40dagentijd



Paas-actie 2022

Doet u weer mee?

De paasactie 2021, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken, was ook voor de organisatoren een onverwacht groot succes. Samen met u hebben we een groot bedrag ingezameld. Daarmee hebben we op bijna 400 adressen (rond 420 volwassenen en 220 kinderen) supermarktbonnen kunnen bezorgen. De reacties hierop waren blij en vaak ontroerend. En het aantal adressen dat wordt opgegeven groeit elk jaar.

Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Wilt u helpen de paasactie dit jaar weer mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de diaconie van Limmen: NL66RABO 0373 7382 18 o.v.v. 'Paasactie'.

Diaconie Limmen, Elleke Metz



Paasgroetenactie

Vanuit de *Protestantse Kerk in Nederland* sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. *"Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw."*

Ook in Limmen doen we mee aan de paasgroetenactie. Zondag **6 maart** kunt u na de dienst de kaarten meenemen, thuis ondertekenen en voor vrijdag 11 maart bij Margreet Denekamp in de rode brievenbus doen. Dan zorgt de diaconie voor verdere verzending.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een kaart te sturen een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie Limmen, Elleke Metz



www.pknlimmen.nl

In de week dat dit kerkblad bij de drukker is hopen we dat de nieuwe website www.pknlimmen.nl in de lucht komt. Gaat u er eens kijken?!

Sybre Boukes en Ditje v. Genderen



De kerk-app

Begin 2020 is in Heiloo de kerk-app begonnen. Ondertussen bestaat de groep uit bijna tachtig contacten. Dat vinden we als beheerders een mooi aantal. Maar er kunnen altijd mensen bij.

De kerk-app is allereerst bedoeld voor het delen van informatie over gemeentezaken. Zeker in coronatijd is het soms nodig om snel wijzigingen rondom kerkdiensten en andere activiteiten door te geven.

Maar de app heeft ook zijn dienst bewezen als snel een paar helpende handen nodig zijn.

De app wordt daarnaast ook gebruikt voor pastorale doeleinden. Soms vraagt een familie of we een oproep willen doen een kaartje te sturen naar een familielid. We kunnen op verzoek een afkondiging van overlijden en gegevens rondom condoleance en uitvaart melden. Als beheerders horen we pastorale verzoeken graag uit de eerste hand. Zo kunnen we precies afstemmen wat wel en niet geplaatst moet worden.

Wanneer er een week geen mededelingen uit de gemeente zijn plaatsen we berichten die afkomstig zijn van de landelijke kerk. Een enkele keer is er ter inspiratie een lied of gedicht, soms geplaatst in het kader van een te houden kerkdienst.

Wij hopen dat we hiermee aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de deelnemers.

Verzoeken tot het plaatsen van app berichten bespreken we met elkaar.

We benadrukken nogmaals dat het via deze app groep niet mogelijk is om onderling te communiceren. Dus u hoeft niet bang te zijn dat u na elk geplaatst bericht 75 duimpjes weg moet klikken.

Als u dit leest en u wilt ook graag de apps ontvangen stuur dan een appje naar: 06 429 62 394

Ida van Aller, pastor André Martens en ds. Hanneke Ruitenbeek

Iona-weekend 26-29 mei in Dopersduin in Schoorl

De Iona Community Nederland hoopt in mei een open weekend te organiseren voor iedereen die de sfeer van Iona wil proeven en meer wil weten over de achtergrond van de Iona Community in Schotland, Nederland en internationaal.

Dit jaar is het thema: *Leven met de elementen water, aarde, wind en vuur.*

Tijdens de weekenden wordt gevierd, gezongen, gepelgrimeerd en zijn er allerhande activiteiten en workshops rondom het thema. Maar er is ook ruimte om in alle stilte en rust te genieten van de prachtige omgeving. Want mooi is het in en rond Dopersduin te Schoorl, waar de weekenden altijd gehouden worden.

Het weekend begint op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei vanaf 16.00 uur en eindigt op zondag 29 mei rond 15.00 uur. Je kunt je opgeven bij Dopersduin: www.dopersduin.nl en klik op het formulier bij 'Agenda' op 'Ionaweekend'. Daar zie je ook wat een weekend gaat kosten.

Vlak voor die tijd krijg je verdere informatie over de invulling. Voor vragen en meer informatie kan je een berichtje sturen naar de secretaris van de Iona Community Nederland, Hanneke Ruitenbeek: secretaris@ionagroep.nl of het u bekende e-mail adres: hruitenbeek@ziggo.nl

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Vacatures Limmen

Wie wil af en toe het kerkblad bezorgen bij 6 á 10 adressen in Limmen, als één van de bezorgers/sters een keer niet kan ivm vakantie of ziekte.

Graag een belletje naar onze nieuwe kerkblad-verspreidings-coördinator Toos v.d. Berg: 06 17540748

Wie wil de coördinatie op zich nemen voor de zondagse autodienst?

U hoeft dan dus niet alle zondagen

zelf te rijden!

Graag contact opnemen met *Ditje van Genderen*: 5053449



Tiny Church

De diaconie van Limmen draagt financieel bij aan de bouw van een Tiny Church op de Floriade, die dit jaar in Almere zal worden gehouden.

De kerken in Almere hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een aansprekende vorm van kerkelijke presentie op deze internationale tentoonstelling. Op een stuk grond van 900 m2 willen zij 'de pracht van Gods schepping' laten zien en bezoekers aanmoedigen meer duurzame verantwoordelijkheid voor de zorg voor de schepping op zich te nemen. Er komt een labyrint-achtige tuin, een spiritueel pad met levensvragen, planten met Bijbelse namen en helende kruiden. In de tuin komt een beeldenroute met 12 kunstwerken, die vruchten van de Geest uitbeelden. Het derde element is de *Tiny Church*, een plek, waar bezoekers kunnen worden ontvangen, waar vieringen worden gehouden, dat als trouwlocatie kan dienen en waar presentaties en kleine tentoonstellingen over Gods schepping en duurzaamheid kunnen worden gegeven.

De bouw van de *Tiny Church* verloopt voorspoedig. In de loods waar de timmermannen zes dagen per week bezig zijn, wordt hard gewerkt. De tien vloerdelen zijn klaar en de 32 staande wandpanelen nu ook. Voortdurend moet worden nagedacht over de details, zoals het aanbrengen van elektriciteitsdraden in de panelen. Gelukkig is er de ervaring met de bouw van de eerste *Tiny Church* die al in Almere-Poort staat.

De Floriade is van 14 april t/m 9 oktober dagelijks open van 10.00 tot 19.00 uur



In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

1 maart: *Het universum, schepping of wetenschap, Allan de Monchy* (TC 20u.)

2 maart: *Stilte vespers: het getal 40, ds. Hanneke Ruitenbeek* (TC 19u.)

7 maart: *Stilte vespers, ds. Hanneke Ruitenbeek* (TC maandag, zie pag.4)

10 maart Waterput-serie-1: *de film Shadow Game, Els van Driel* (TC 19.30u.)

14 maart: *Wat vierden we zondag, ds. Hanneke Ruitenbeek* (TC 13.30 u.)

22 maart: *Kloosters in deze streek, prof. Henk Bikker* (TC 20u.)

24 maart Waterput-serie-2: *Vluchtelingen..., Frans-Willem Verbaas* (TC 20u.)

27 maart: *Bachcantate Geist und Seele... o.a. Gerard Leegwater* (Witte Kerk 16 u.)

29 maart, 5 april: *De kracht v.h. midden, Jan Bruin, Peter de Laat* (TC 20 u.)

31 maart Waterput-serie-3: *Vluchtelingen ..., Hans Romeyn* (TC 20 u.)

Voor meer informatie: zie het boekje van Rond de Waterput (te verkrijgen in één van de kerken) of op de website: www.ronddewaterput.nl



Waterput-serie:

Vluchtelingen ver weg en dichtbij

De jaarlijkse 'Waterput-lezing' is dit jaar een serie van drie avonden. Vanuit verschillende invalshoeken worden vragen rond de vluchtelingen-thematiek aan de orde gesteld. Drie deskundigen - elk vanuit hun eigen vakgebied of betrokkenheid - spreken over verschillende aspecten van dit nog altijd hoogst actuele vraagstuk.

1e avond: donderdag **10 maart** om 19.30 uur(!): we draaien **de film 'Shadow Game'**. Deze film won onlangs een 'Gouden Kalf' voor de beste lange documentaire en werd bekroond met de hoofdprijs in de 'Movies that Matter-comeption'.

De documentaire vertelt het reisver-

haal van jonge vluchtelingen op weg naar Europa. Ze vertellen over ontbering, uitbuiting en verdriet maar ook over volharding en kracht. Het is een hartverscheurend portret van radeloze maar ook moedige jonge mensen. Een van de makers van deze film, Els van Driel, (geboren en getogen in Heiloo) is deze avond aanwezig om de film kort toe te lichten en na afloop in gesprek te gaan over de film en de situatie rond vluchtelingen aan de grenzen van Europa. En zij stelt ons de vraag: Hoe kijken wij hiernaar en wat kunnen wij hieraan doen?

2e avond: donderdag **24 maart:** asieladvocaat **Frans-Willem Verbaas** praat ons bij over de huidige stand van zaken in het Nederlandse en Europese asielrecht. Over de legitimiteit van push-backs aan de grenzen van Europa, over verblijfsvergunningen in Nederland en nog veel meer aangaande dit deze tijd nog altijd politiek zeer gevoelige onderwerp.

3e avond: donderdag **31 maart:** voormalig burgemeester **Hans Romeyn** vertelt over het werk van Vluchtelingenwerk Nederland. We praten verder over welke rol wij persoonlijk kunnen vervullen bij opvang, integratie en begeleiding van vluchtelingen in onze woonplaats.

Wanneer: 10 maart om 19.30 uur;

24 en 31 maart om 20.00 uur

Waar: Ter Coulsterkerk, Heiloo

Bijdrage: collecte bij de uitgang

Informatie: ds. Edward Kooiman (072-8885550)



Kloosters in deze streek

In Noord-Kennemerland wonen en werken nog steeds tal van kloostelingen. Daaronder Benedictijnen, Liobazusters en nog andere Orden. De bron van kloosterorden op deze Hollandse kust ligt ver terug: bij St. Patrick. De namen van Adelbertus, Willibrord

en Bonifacius zijn nu, na 1300 jaar nog steeds alom bekend. Na de Geuzentijd en de Reformatie onder leiding van Willem van Oranje en de Staten-Generaal bloeide het kloosterleven na ruim 200 jaar verboden te zijn geweest, weer uitbundig op. De Abdij werd herbouwd en de Liobazusters en nog tal van andere Orden kwamen naar deze streken. Zeer recent betrokken de Blauwe Zusters het bestaande Julianaklooster; een nieuwe Orde gesticht in 1988. Telkens weer werden en worden bepaalde aspecten van het leven door kloosterlingen centraal gesteld. Op de opbloei van enkele hiervan, ook in onze naaste omgeving, zal prof. Henk Bikker deze avond kort ingaan. En we denken na over o.a. de vragen: wordt hun plaats en positie steeds belangrijker als *bron* en *kompas*? Houden onze contacten en ontmoetingen vanuit de Gemeenten en Parochies hiermee gelijke tred en.. met welke tred lopen we zelf?

Donderdag 24 maart om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk in Heiloo (Bijdrage: € 3,-)



Bachcantate Witte Kerk

Zondag **27 maart** 's middags om **16.00 uur** vindt in de Witte Kerk de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar plaats.

Deze keer zal de door Bach in 1726 gecomponeerde cantate *Geist und Seele wird verwirret* worden uitgevoerd. Het betreft een zgn. solo-cantate, voor slechts één vocale solist, in ons geval de zeer getalenteerde alt *Stephanie Gericke*. Zij wordt begeleid door een ensemble van professionele instrumentalisten onder leiding van cantor-organist *Gerard Leegwater* die tevens tekent voor de concertante orgelpartij, uitgevoerd op het kabinetorgel.

De cantate is ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden door *ds. Piet Nijssen*.

U bent van harte welkom!



Woord dat ruimte schept

**Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op -
even is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard in uw vergezicht.**

Huub Oosterhuis (Lied 330)