

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Zomernummer



Protestantse  
Kerk

juli 2021, nr. 5  
spiritualiteit, cultuur en samenleving

## Vanuit de kerkenraad van Limmen

In aansluiting op de richtlijnen van de PKN en de versoepelingen van de overheidsmaatregelen kunnen gelukkig ook steeds meer beperkingen tijdens de kerkdienst losgelaten worden. Naast een beperkt aantal voorzangers mag nu ook door de gemeente voorzichtig gezongen worden. Het vooraf aanmelden voor de dienst is niet langer nodig. Wel worden de bezoekers nog geregistreerd voor contactgegevens.

De kerkenraad heeft de mogelijkheden om het Heilig Avondmaal op een verantwoorde manier te vieren in beraad. Hierover volgen nog nadere mededelingen.

### Herbevestiging ambt dragers

Op 18 juli zullen de diakenen Elleke Metz en Sybren Boukes herbevestigd worden. Door de sluiting van de kerk hebben de aftredende diakenen Elleke Metz en Sybren Boukes tot nu toe stilzwijgend hun kerkenwerk voortgezet. In de dienst van 18 juli zullen zij herbevestigd worden door ds. Edward Kooiman.

### Oppasdienst

De oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt weer opgestart per 1 juli. Wel graag even van tevoren aanmelden bij Lies Koenderman (tel: 5052073).

Voor wie met vakantie gaat, maar ook wie thuis blijft wensen wij een mooie ontspannen zomer toe.

*Hartelijke groet namens de Kerkenraad,  
Lies Koenderman*

## Koffieochtend Limmen

**Woensdag 21 juli**, de 3e woensdag van de maand, is er weer gelegenheid om koffie te drinken op het terras van 'Ons Huis' of binnen, uiteraard op gepaste afstand; Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.

In augustus is de koffieochtend op **18 augustus**.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Bel gerust voor overleg en / of voor vervoer met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Lies Koenderman, 072-5052073

## van Heiloo

De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen kan gelukkig in de koffiezaal in de Ter Coulsterkerk gehouden worden. We beginnen met een kopje koffie/thee /glasje water met wat lekkers erbij.

Na de opening van de vergadering wordt duidelijk dat 'Kerktijd na covid 19' het onderwerp van de avond zal zijn. Want alles moet weer worden opgestart. En daar is enthousiasme voor nodig. Voorzitter Roelie leest het onderstaande verhaal voor, waarin duidelijk wordt dat 'kerkzijn-met-elkaar' weer 'aangewakkerd' moet worden.

*Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de wijkpredikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan, voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gade die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van het vuur. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen woord meer gewisseld. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: "Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor uw 'vurige preek'. Zondag ben ik weer in de kerk".*

Na dit 'vurige verhaal' gaan we aan de slag. Want hoe en wanneer gaan we verder, na deze coronatijd. Er was



al besloten dat we de richtlijnen van de PKN aanhouden. Dat betekent op dit moment zestig mensen zondags in de kerk, nog niet zingen en wel koffie drinken na de dienst. Het liefst buiten, maar nog steeds op afstand. De kindernevendienst zal weer gestart worden, de maaltijdgroep is zich al aan het voorbereiden. Zo zijn er nog meer activiteiten en meer groepen die denken aan beginnen. Laten we vertrouwen hebben dat alles kan gaan draaien en er weer voldoende vrijwilligers zijn.

Dan de 'facelift' van de entree en 'de omgang' achter in de kerk, met de lijnen die de aandacht op het gebrandschilderde raam vestigen. De entree van de kerk met een gedicht en de nieuwe kasten. En nog veel meer nieuwe dingen! U kunt ze snel komen bekijken.

Dhr. Jakke Hiemstra stopt zijn werk als voorzitter van de College van Kerkrentmeesters. Bedankt voor de inzet gedurende vele jaren. Wij zijn blij dat Jacob Ouderkerken hem als voorzitter wil opvolgen.

In de hoop dat we elkaar binnenkort weer zonder corona-maatregelen kunnen ontmoeten sluiten we de vergadering.

*Scriba Jannie Edelman*

*NB. Vanaf zondag 27 juni hoeft u zich niet meer vooraf aan te melden voor de kerkdienst en de mondkapjesplicht is vervallen.*

## Koffieochtenden Heiloo

Deze zomer - in de maanden juli en augustus - organiseren we elke dinsdagochtend van 10.30- 11.30 uur een koffieochtend in de koffiekamer van de Ter Coulsterkerk. We starten op **dinsdag 6 juli** en eindigen op 31 augustus.

Twee leden van het pastoraal overleg ontvangen u in een informele sfeer voor een kop koffie of thee en een praatje. De ontmoeting staat centraal. U kunt ook in de kerkzaal een lichtje aansteken. Daar brandt ook de Paaskaars en er is zachte muziek, waar u naar kunt luisteren.

Van harte welkom!

*Namens het pastoraal overleg,  
pastor André Martens*

# Kerkblad

## Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

### Voorwoord

Het is zelfs op het NOS-journaal geweest. De klaproos is deze zomer wel op heel veel plaatsen langs de berm te vinden. Door de grote hoeveelheid regen in het voorjaar komen de zaden, die soms al jaren liggen te wachten, in een klap(roos) tot leven. Wat een prachtige kleur en wat kan je daarvan genieten.

Genieten doen we ook van de versoepelingen rond de corona-maatregelen, waardoor de kerkdiensten zowel in Limmen als in Heiloo weer steeds meer 'normaal' kunnen verlopen. Nog wel afstand houden, maar geen mondkapjes en steeds meer kerkgangers toegestaan die niet vooraf hoeven aan te melden en die na afloop koffie mogen drinken! Letterlijk en figuurlijk een verademing.

In dit zomernummer schrijft ds. Piet Nijssen in het hoofdartikel ook over genieten. Een toepasselijk thema in de komende vakantietijd.

De redactie wenst u een goede zomer en hoopt dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten!



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Genieten!
6	Wij gedenken
7	Contact met pastores
8	Diaconie
9	Boekbespreking: De dochters van de winterkoningin
10	De 'app-groep'
11	'De kracht van het kerkblad'

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
21ste jaargang nr. 5, 7 juli 2021

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 06-26474985  
De redactie behoudt zich het recht voor  
ingezonden artikelen in te korten.

**Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:**  
*Limmen:* NL24RABO 0336 4007 64  
*Heiloo:* NL63INGB 0000 1833 80  
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

**Bezorging:**  
*Limmen:* C. van den Berg 072 - 5044133  
*Heiloo:* C. Blijleven 072 - 5334893  
c.blijleven@live.nl  
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

**Volgend nummer:** 1 september 2021  
Kopij aanleveren bij:  
**kerkblad@pknheiloo.nl**  
uiterlijk dinsdag 17 augustus  
logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**  
**www.pknlimmen.nl**



## Kerkdiensten

**11 juli, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Vrienden van AMCHA  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. M. Erkelens  
collecte: Werkgr.Ontw.samenw.Limmen

**18 juli, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: 't Praethuis Alkmaar  
*Protestantse Kerk Limmen:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Kerk Zonder Grenzen

**25 juli, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. R. Erkelens, Alkmaar  
collecte: Vrouwenpastoraat  
*Protestantse Kerk Limmen:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: Vrouwenpastoraat

**1 augustus, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Ned. Bijbelgenootschap  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. S. Zuidema, Heemskerk  
collecte: Ned. Bijbelgenootschap

**8 augustus, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: KiA-Rwanda (zie pag.8)  
*Prot. Kerk Limmen:* ds. P. Nijssen, Heiloo  
collecte: KiA-Exodus

**15 augustus, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:*  
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard  
collecte: De Vijfhoek (Heiloo)  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. D. Nicolai, Limmen  
collecte: KiA-zending Pakistan

**22 augustus, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: Oec. centrum De Zwaan  
*Protestantse Kerk Limmen:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Oec. centrum De Zwaan

**29 augustus, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* Heilig Avondmaal  
ds. E.J. Kooiman  
collecte: Stichting Epafra  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
collecte: Stichting Epafra

**5 september, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. P. Nijssen, Heiloo  
collecte: KiA-werelddiaconaat-Ghana  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. S. Rozendal, Alkmaar  
collecte: KiA-werelddiaconaat-Ghana



## Doop in Limmen

Op zondag **25 juli** hopen we in Limmen de doop te vieren van **Laurine Albertje Maria**, dochter van Vincent Broekkamp en Francien Rosing en zusje van Matthijs. Iets om naar uit te kijken en erop te hopen dat er ruimte is om gemeenteleden, familie en vrienden te ontvangen in de kerk. Bij mooi weer is er na afloop van de dienst koffie/thee op het terras achter 'Ons Huis'.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Bij de diensten in Heiloo een tweeluik over broers en zussen

Vanwege mijn geplande reis naar Iona, begin september, zijn wat wijzigingen in het preekrooster gekomen. Het gevolg is dat ik in augustus vlak achter elkaar twee diensten in de Ter Coulsterkerk heb. Dat gebeurt niet zo vaak. Ik wil ze thematisch verbinden.

In de dienst van **8 augustus** staan de broers Jacob en Esau centraal. In de dienst van **22 augustus** de zussen Lea en Rachel.

Hun verhalen staan in het bijbelboek Genesis. Het zijn familieverhalen maar door de wijze van vertellen gaan ze ook over ons, onze families, en onze mensen-familie, oftewel, de mensheid.

Het blijkt nog niet zo makkelijk om als broers en zussen samen te leven maar de verhalen bieden perspectief op hoe we dat kunnen leren.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
dik.denekamp@hetnet.nl

**Predikanten:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl

**Kerkenraad:**

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; pglimmen@gmail.com  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64

**Diaconie:**

mw. M. Denekamp 072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
ledenadministratie@pknlimmen.nl  
**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

**Ter Coulsterkerk:**

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

**Witte Kerk:**

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

**Pastores:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl  
A. Martens, 06-224 940 89  
a.martens@pknheiloo.nl  
(maandag, dinsdag en woensdag)

**Kerkenraad:**

Postbus 180, 1850 AD Heiloo  
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: scriba@pknheiloo.nl  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01

**Diaconie:** Postb. 307, 1850 AH Heiloo  
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com  
Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

**Ledenadministratie:**

mw. I. Bras, 072-5320344  
ledenadministratie@pknheiloo.nl



# Genieten

"We hebben er lang op moeten wachten, maar nu kan het weer en is het volop genieten!", zo hoorde je veel mensen zeggen na de versoepelingen van de coronabeperkingen. Terrassen, parken en winkelstraten liepen meteen weer vol. Veel mensen hebben een gevoel dat ze door de beperkingen van de sociale contacten, heel veel hebben gemist. Maar tegelijk waren er ook die heel gelukkig werden van de rust, de stilte en het 'minder moeten'.

Mensen plannen weer vakanties, trekken eropuit en van alle kanten krijgen ze te horen: "Geniet ervan. Geniet van de zomer, geniet van de zon, van de vrije tijd, van de natuur, van de andere omgeving. Geniet van alles wat er aan moois op je weg komt." Jongeren die de examens achter de rug hebben en geslaagd zijn, krijgen naast gelukwensen, ook de raad: "Geniet er nu eerst maar even van".

Maar wat is dat nu: genieten? Genieten heeft te maken met een weldadig gevoel van gelukkig zijn en ergens blij van worden. Het geeft voldoening en doet, als je het de ruimte geeft, van binnen iets dansen. Zodra al die gevoelens samen komen kun je spreken van genieten. Dat kan van bijna alles zijn. Van bijzondere momenten, maar ook van alledaagse momenten. Van werk, van kinderen of kleinkinderen, van 'samen' met je man, vrouw, vriend of vriendin. Het kan ook van een rustmoment met een kop koffie, een boek, het luisteren naar favoriete muziek, of naar een vogel die zingt. Van een bloem die bloeit, van een wijds uitzicht over zee, enzovoort.



Genieten heeft ook te maken met tevreden kunnen zijn met het bestaan van alledag. Als je gelukkig kunt zijn met het leven zoals het is, ondanks de schaduwkanten die er misschien zijn. Dat je niet verbitterd bent door de tegenslagen die je hebt moeten incasseren. En, heel belangrijk: dat er een paar mensen om je heen zijn die van je houden. Die je 'goed' vinden en naar je omzien. Dan kun je genieten van wat er allemaal is, ook al heb je misschien veel verloren.

Genieten kun je ook van het gevoel van opgenomen zijn in een groter geheel van mensen. Van het deel uit maken van een groep met wie je een ideaal deelt of een bezigheid die inspirerend is. Een leesclub, een gespreksgroep, een wandelclub, of een groep mensen die zich inzet voor een bepaald ideaal of doel. Het deel uitmaken van zo'n groep kan ook echt iets zijn om van te genieten. De saamhorigheid, de gevoelens van herkenning bij elkaar, het weten: ik ben niet alleen maar maak deel uit van een groter geheel. Ook van de kerk hoop je dat zij zo'n waardevolle gemeenschap is.



In de bijbel is het Prediker die de mensen aanspoort om, naast alle belangrijke dingen van het leven, vooral ook te genieten. Geniet van de dingen die er zijn en die God je geeft. Wees er ook dankbaar voor. 'Eet met vreugde je brood, en drink je wijn met een vrolijk hart'.

De psalmdichter laat weten dat de Eeuwige zelf geniet van 'de werken die Hij tot stand heeft gebracht'. Hij verheugt zich over de dingen die goed zijn en over mensen die zijn wegen van liefde en rechtvaardigheid gaan.

Nu heb ik wel eens het gevoel dat in de tijd van het 'oude normaal' genieten vaak gezocht werd in het grote en het bovenmaatse. In het uitdagende en grensverleggende. De beperkingen van de pandemie hebben velen echter ook de ogen geopend voor het genieten van de kleine dingen. Het besef dat genieten vooral te maken heeft met de mate van aandacht en tijd die je aan mensen en aan dingen geeft. Meer aandacht, minder afleiding; meer rust en minder haast. Velen hebben het als weldadig ervaren en zij vrezen dan ook de volledige terugkeer naar dat 'oude normaal'. Dit temeer nu ook duidelijk is dat deze terugkeer, aarde en mens zodanig uitput dat die er ziek van worden. Nu er weer meer kan, worden we ons tegelijk ook bewust dat we misschien minder moeten willen. Dat we moeten nadenken over wat echt van waarde is en leren daarvan te genieten.

*Ds. Piet Nijssen*

## Wij gedenken



Schilderij van Lenie Holwerda

Op 3 juni 2021 overleed op de leeftijd van 93 jaar **Lena Cornelia Holwerda-Alberts**. Velen kenden Lenie van de tijd in de Noordergeestkerk, waar ze samen met haar man Klaas actief bij betrokken was.

Tijdens het liefdevolle en kleurrijke afscheid stond de tekst uit 1 Corinthiërs centraal: 'Drie dingen blijven altijd bestaan: Geloof, hoop en liefde, maar de voornaamste daarvan is de liefde'.

In alles wat tijdens het afscheid over haar werd gezegd kwam als een rode draad haar liefde voor de ander terug. Een liefde die ze op haar eigen wijze heeft laten zien en heeft gedeeld. De oprechte interesse voor de ander, de ruimte om de ander te laten zijn wie je bent en deze onbevooroordeeld tegemoet te treden.

Lenie was een gelovige vrouw, maar gaf zichzelf bij het ouder worden de ruimte voor vragen en twijfels. Ze vond dat eerst lastig omdat ze dat niet gewend was. Tot ze ontdekte dat bij God ruimte is voor die vragen. Achter haar vragen aan kwam toch altijd het geloof. En was er vooral de dankbaarheid over een rijk en gezegend leven. "Ik heb veel redenen om dankbaar te zijn", zei ze in ons laatste gesprek.

De liefde voor Lenie was niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar in de bloemenband die om haar kist heen was gemaakt. Zo werd ze liefdevol omhelst met bloemen. Ontroerend en bijzonder was het moment waarop bij het graf het lied van de hemel

en de aarde werd gezongen. Allen zongen het mee: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en aarde".

We wensen Mirjam, Laila en de verdere familie de liefde van God toe, nu hun leven verdergaat zonder hun moeder en oma.

*Pastor André Martens*

## Waterschade!!

Vrijdagmiddag 18 juni is er een enorme hoosbui over ons land getrokken en zaterdagmiddag werd er veel waterschade geconstateerd in de Ter Coulsterkerk!! Er stond water in alle zalen, in de wc's en de keuken. Ook de hal, garderobe en de rondgang achter in de kerk waren nat.

Met man (en vrouw en kind) en macht is er tot half 6 gedweild. Plafonds waren naar beneden gekomen in diverse zalen, de gang en in de dames-wc. De schade was enorm, ook de twee printers hebben waterschade.

De elektriciteit was aangetast en de elektricien is geweest. Er werd een noodoplossing qua elektra gemaakt i.v.m. de kerkdienst de volgende dag. Ondanks wat knipperende lichten en dampende vloeren kon die dan ook gewoon doorgaan en hebben we zelfs voor de eerste keer weer koffie gedronken na afloop.

Maandag 21 juni is er een werkgroep gevormd, die alle schade inventariseerde en een plan van aanpak heeft gemaakt. Zo gaan we planmatig proberen alle schade weer hersteld te krijgen.

Het mooie aan dit trieste voorval was de bereidheid van een tiental mensen, die opgebeld werden en meteen



bereid waren om te helpen en samen een hele middag te dweilen om hun kerk weer wat toonbaar te maken!

Ook dit is kerkzijn, hoewel we deze activiteit niet graag iedere week willen doen. Laten we hopen, dat we langzaam weer over kunnen gaan naar een normale kerkgang. We houden u op de hoogte.

*Roelie van Diest*



## Bloemengroeten

Er zijn weer leuke bedankbriefjes binnengekomen voor de bloemengroeten die zij ontvingen:

**Kees en Tine Valk** vanwege hun 60-jarige huwelijk, de **familie Sinke** voor hun 50-jarige huwelijk en **Annie de Dreu** wegens een nieuwe knie.

Ook **Douwe en Aleid van der Noord** zijn blij met het mooie voorjaarsboekje wegens hun 50-jarig huwelijk.

## Lintje

Dinsdag 18 mei kreeg **Gerard Buitink**, koster van de Witte Kerk, een Koninklijke Onderscheiding opgesteld: hij is nu *Lid in de Orde van Oranje Nassau*. Van harte gefeliciteerd!



## Contact met de pastores

Soms gebeurt het wel eens dat ons - via via - ter ore komt dat iemand het heeft gemist dat de dominee of de pastor langs is geweest. Dat is jammer, voor u en ook voor ons. Vroeger was het misschien gewoon dat de dominee of pastor eens in de zoveel tijd langs kwam. Gezien de samenstelling van de gemeente en met name door de toename van het aantal ouderen is dat nu niet meer haalbaar.

Niet dat wij geen tijd meer hebben om mensen te bezoeken, maar het maakt het voor ons zoveel makkelijker wanneer u zelf contact opneemt, direct met ons of via uw wijkteam. Dan weten wij ook waar wij op dat moment van dienst kunnen zijn.

Dus wanneer u prijs stelt op een gesprek met één van de pastores, laat het ons dan weten, dan kan een afspraak worden gemaakt. Wij hopen dat u hierin als gemeente(leden) ook uw eigen verantwoordelijkheid wilt nemen.

Voor de duidelijkheid: het eerste aanspreekpunt voor het bezoekwerk in Heiloo is pastor André Martens, maar we zijn alle drie, in overleg, beschikbaar. Schroom daarom niet om contact op te nemen (telefonisch of via e-mail) als u bezoek op prijs stelt en behoefte heeft aan een gesprek.

*Pastor André Martens: 06-22494089*

*a.martens@pknheiloo.nl*

*Ds. Hanneke Ruitenbeek: 072-8885550*

*hruitenbeek@ziggo.nl*

*Ds. Edward Kooiman: 072-8885550*

*ejkooiman@ziggo.nl*



## Rol van kerk bij een ramp Geestelijk zorg bij rampen

*In 2013 is in Heiloo op initiatief van de kerken en de gemeente de commissie Geestelijke Zorg bij Rampen (GZBR) opgericht. Vanaf het begin waren pastores van de Parochie, de Protestantse Gemeente en GGZ-NHN er bij betrokken. Het doel is om paraat te staan en beschikbaar te zijn mocht er zich in (de buurt van) het dorp een ramp, calamiteit of crisis voordoen. Dartoel is een plan opgesteld dat deel uitmaakt van het crisisplan van de gemeente Heiloo.*

### De voorgeschiedenis

In het jaar 2002 verscheen van de hand van ds. Otto Ruff het boekje 'De rol van de kerk bij een ramp'. Hij was als predikant betrokken bij de nasleep van de Bijlmerramp van 1992.

Het is een handreiking aan kerken en (plaatselijke) overheden om de rol van geestelijke bijstand ten tijde van stress en angst serieus te nemen en een plek te geven. Naast alle opvang van Rode Kruis en Slachtofferhulp richt de kerk zich op vragen rond zin, machteloosheid en helpen zoeken naar de eigen spirituele bronnen van mensen. Ook rituelen kunnen daarbij een rol spelen. Ons land kent een aantal rampen die op het netvlies gegrift staan: naast de Bijlmerramp is dat de vuurwerkramp in Enschedé in 2000 en de Nieuwjaarsramp in Volendam in 2001. Later was er de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 die grote impact had op de samenleving. Er volgden de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011, de aanslag op een tram in Utrecht in 2019.

In de loop van de tijd is steeds meer nagedacht over de plek van geestelijke hulp en bijstand in dit soort stressvolle situaties. Kerken en gemeenten werden en worden opgeroepen samen een plan te maken. In Heiloo is dat dus al heel wat jaren geleden in gang gezet. Ondertussen staan op de lijst niet meer alleen de namen van de pastores maar ook die van de Humanistisch Raadvrouw en de Imam.

### Taken

Naast een pastoresteam is er ook een vrijwilligersteam. Vanwege het vertrek van een aantal van hen wordt gezocht naar versterking (m/v). We zoeken mensen die opgeroepen kunnen worden om een luisterend oor te bieden aan slachtoffers van de gebeurtenis en mensen er omheen. We zien ook graag versterking met jongere mensen, mede met het oog op kinderen en jongeren. Het gaat niet om praktische hulp maar echt om 'luister-hulp'.

Eens per jaar, in september of oktober, is er een bijeenkomst met betrokkenen vanuit de kerken en de overheid. We worden bijgepraat door iemand van de Veiligheidsregio waartoe we behoren en daarnaast verdiepen we ons in pastorale zorg in deze specifieke omstandigheden.

Wil je meer weten of je aanmelden? Dat kan bij de secretaris Marijke Siegman, [MarijkeSvR@kpnmail.nl](mailto:MarijkeSvR@kpnmail.nl) of bij ondergetekende.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek (hruitenbeek@ziggo.nl)*

## Gratis af te halen

Heeft u al gezien, dat de facelift van de hal en rondgang in de Ter Coulster zo langzamerhand z'n voltooiing nadert? We hopen, dat het welkomsgedicht u ook een welkom-gevoel geeft en dat de houten belijning goed de aandacht vestigt op het mooie glas-in-loodraam.

Nu zijn er ook zaken overbodig geworden: allereerst twee kasten. Misschien kunt u ze gebruiken of weet u mensen, die graag een gratis kast willen op-



halen uit de kerk? Ze zijn opgeslagen in het magazijn en als u geïnteresseerd bent, dan hoor ik het heel graag. In deze kasten lagen ook veel NBG bijbels, die niet meer gebruikt worden. aangezien er vaak gelezen wordt uit andere vertalingen dan de standaard vertaling. Mocht u hier een goed doel voor weten, ook daar zijn we belangstellend naar.

*Roelie van Diest (rdvdiest@gmail.com)*

## Collectes bij de kerkdiensten

### 11 juli Heiloo: AMCHA

De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime.

### 18 juli Heiloo: 't Praethuys Alkmaar

Als je getroffen bent door kanker, wankelt het leven. Dat geldt voor jezelf maar ook voor je naasten en dierbaren. Dan heb je behoefte aan een goed gesprek of een luisterend oor. Aan iemand om je verhaal mee te delen, maar die je ook vragen durft te stellen. Je bent – op afspraak en op korte termijn – altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Heb je vragen over 't Praethuys, de activiteiten of wil je je aanmelden als gast, bel dan naar ons secretariaat: 072 – 5113644.



't Praethuys

### 18 juli Limmen:

#### Kerk Zonder Grenzen

Op de website van Kerk Zonder Grenzen (KZG) kunt u inspiratie op doen, vindt u korte teksten, blogs en podcasts. Of een overzicht van alle activiteiten waar KZG bij betrokken is. Omdat KZG tot en met september 2018 radiokerkdiensten en andere programma's maakte, uitgezonden via Radio Bloemendaal, kunt u nog steeds een aantal van die programma's terugluisteren. Ook via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl) kunt u alle programma's van vroeger en vooral ook die van nu vinden. U kunt mailen naar [info@kerkzondergrenzen.nl](mailto:info@kerkzondergrenzen.nl) als er in uw leven zaken aan de orde zijn die spanning en onzekerheid geven en dus inzicht en wijsheid nodig hebben.



### 25 juli: stichting Vrouwen Pastoraat, Seksueel Geweld

VPSG is een kleine oecumenische stichting die al bijna 35 ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel misbruik. De medewerkers zijn pastoraal/levensbeschouwelijk counselors met deskundigheid op het gebied van godsdienst, zingeving en traumaverwerking.

De VPSG is er voor ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel misbruik. Voor wie het zelf ervaren heeft, als kind of als volwassene of er indirect bij betrokken was. Ook kinderen, partners en familieleden kunnen bij ons terecht. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.



Stichting VPSG

### 1 augustus: Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd. En in Nederland helpen we nieuwe generaties om de Bijbel te (leren) lezen. Dit werk kunnen zij alleen doen dankzij de steun van leden, donateurs en kerken.



### 22 augustus: Oecumenisch aandachtcentrum De Zwaan

In 'Inloophuis De Zwaan' kun je zo maar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten en krijgt een kop koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: *goed dat je er bent!*

Vier ochtenden in de week kunnen gasten er terecht. Men leeft mee met elkaars wel en wee. En net als bij een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis. Lang niet iedereen heeft een 'thuis'. Daarom is het zo fijn dat de Zwaan de sfeer van

thuis kan bieden.

Voor een persoonlijke gesprek met Eva of Marleen kun je bellen/w-hatsappen/sms-en naar 06-28668646



### 29 augustus: Stichting Eprafas

Het leven in een gevangenis in het buitenland is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Eprafas steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangensissen. Vanuit hun overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.



### Collectebonnen

Per vel van 20 stuks in waarden van € 0,50 . €1,- en € 2,- te bestellen op NL85 INGB 0000 2762 01 t.n.v.

Prot. Gemeente Heiloo  
Bonnen na afspraak (072-5320344)  
af te halen bij J. Bras.

### Collectebonnen - 2

U kunt uw bonnen op de gebruikelijke manier blijven bestellen door overmaking naar één van de rekeningen van de kerk met omschrijven van aantal. Het ophalen van de bonnen is NIET veranderd. Dit is en blijft bij Jan Bras, Kerkkokers 81, tel: 072-520344

### Kerkrijden wordt gestart!

HEILOO - We zijn blij dat door de huidige versoepelingen rond COVID-19 het halen en brengen naar de zondagse kerkdienst in Heiloo weer mogelijk wordt! Het is al meer dan een jaar geleden dat het 'kerkrijden' is gestopt. Omdat in die tijd de 'thuis-situatie' bij gemeenteleden veranderd kan zijn wordt iedereen die hiervan gebruik wil maken gevraagd om contact op te nemen met de coördinator kerkrijden, 06 36144828.



## Boekbespreking



We ervaren het als heel gewoon dat in Heiloo en Limmen er een goede verstandhouding en samenwerking is tussen de protestantse gemeenten en de katholieke parochies. Ook de verzuiling, waarin protestanten en katholieken in ieder geval al lange tijd min of meer vredig naast elkaar leefden, maar ieder in de eigen zuil, is op zijn retour. Dit boek over de winterkoningin herinnert ons eraan dat het wel heel anders is geweest, en dat de tegenstelling tussen katholieken en protestanten hele landen, en ook heel Europa heeft verscheurd, met grote verwoestingen en ontelbare doden als gevolg.

Wie was die winterkoningin? Het is Elizabeth Stuart, een dochter van koning James I van Engeland. Zij trouwt op 16-jarige leeftijd met de protestant Frederick V, keurvorst van de Palts. Frederick wordt uitgenodigd om koning van Bohemen te worden, in strijd met de wil van de katholieke Habsburgse keizer Ferdinand. Frederick en Elisabeth worden in 1618 in Praag gekroond tot koning en koningin van Bohemen. Maar hun koningschap duurt maar één winter, het volgend jaar worden ze door de Habsburgse keizer smadelijk verdreven, en Elizabeth vlucht met haar man naar Den Haag, waar haar oom Maurits, de stadhouder, haar onderdak biedt. De verdrijving van het Boheemse koningspaar is het begin van de dertigjarige oorlog tussen protestanten en katholieken, een rampzalige strijd waarbij de bevolking van Duitsland halveerde, en veel

werd verwoest. De oorlog eindigt pas met de Westfaalse vrede van 1648, gesloten in Münster en Osnabrück, die ook het einde betekende van 'onze' Tachtigjarige oorlog.

Het echtpaar krijgt in totaal dertien kinderen. Een aantal van die dertien kinderen wordt in Leiden, de plaats waar een goede universiteit staat, opgevoed en onderwezen. Nancy Goldstone vertelt het verhaal van vier van Elizabeth Stuarts dochters: Elizabeth, Lousia, Henrietta Maria, en Sophie, van wie vooral de laatste de loop van de geschiedenis bepaalde.

De intelligente oudste, Elisabeth, die intens bevriend was met Descartes werd abdis van een fameus Duits protestants vrouwenklooster. Ook haar zus Louise Hollandine onttrok zich aan het huwelijk, toen ze (schandaal!) katholiek werd en ervandoor ging naar een Frans klooster. Henriëtte Maria liet zich braaf uithuwelijken naar het verre Transsylvanië, waar ze al snel kinderloos stierf. Het dynastieke succesnummer van de familie was Sophia, die keurvorstin van Hannover werd. Haar zoon George zou de Britse troon erven. Stadhouder Willem III, die in 1688 koning van Engeland werd (The glorious revolution) stierf kinderloos. Zijn opvolgster, koningin Anna overleed in 1714 zonder een opvolger na te laten. Ze werd in totaal zeventien keer zwanger. Twaalf van haar zwangerschappen liepen uit op een miskraam of doodgeboren kinderen. Van de vijf levend geboren overleden er vier vóór hun tweede verjaardag. De vijfde overleed op 11-jarige leeftijd. En zo kreeg Groot-Brittannië het huis van Hannover als koningshuis.

Het boek is prachtig geschreven, met veel details over het leven van vorsten en hun kinderen in de 17e en 18e eeuw, in een Europa dat verscheurd was door de godsdienststrijd. Het vertelt ons indringend hoe de Reformatie de geschiedenis van Europa heeft bepaald.

*Geert Booij*



Tijdens de Pinksterdienst van 23 mei j.l. werd de Ter Coulster gemeente verrast met een uniek en zeer professioneel optreden van de familie Leegwater. Werkelijk prachtig! Het geheel had iets weg van de muzikale uitvoering van de Sound of Music! *Ook na de coronatijd hopen we hen nog een keer te mogen horen!*

## De App-groep: stand van zaken

*Eind januari is de Whats-Appgroep 'Ter*



*Coulsterkerk' begonnen. Er zijn tot nu toe bijna zestig aanmeldingen. Als beheerders hebben we afgelopen maanden geëvalueerd. Hieronder leest u onze bevindingen.*

We zijn blij met het aantal deelnemers. Er kunnen er meer bij maar het is in elk geval ruim voldoende om met de App door te gaan.

Als beheerders bespreken we wekelijks wat we zullen plaatsnemen. We willen eens per week proberen van ons te laten horen waarbij we variatie en diversiteit in het oog houden. Urgente en belangrijke mededelingen hebben altijd voorrang en kunnen direct geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan mededelingen over een uitvaart waarbij de afkondiging op zondag te laat komt.

Er zijn de afgelopen maanden verschillende soorten berichten voorbij gekomen: mededelingen over de coronaregels, (jeugd) activiteiten, links met de site van de Protestantse Kerk, gedichten, gedachten, filmpjes en zaken van pastorale aard.

Op dat laatste willen we graag nog even ingaan. We krijgen soms via via verzoeken om op de App aandacht te vragen voor iemand (ziekte, jubileum, verjaardag). In dat geval nemen we altijd vooraf zelf contact op met de betreffende persoon en vragen we hoe en wat geplaatst mag worden. Dit vereist namelijk grote zorgvuldigheid. We snappen dat een tussenpersoon soms makkelijker werkt, maar we zouden graag zien dat mensen, of hun familie, die iets van persoonlijke

aard willen melden rechtstreeks contact met ons opnemen.

In het noemen van verjaardagen en (huwelijks)jubilea zijn we terughoudend behalve als het gaat om uitzonderlijke situaties. Die kunnen droef of extra blij zijn. Ook hier geldt dat we de betreffende mensen zelf vragen hoe en wat zij genoemd willen hebben.

We hebben dankbare reacties gehoord van mensen die door de mededeling op de App kaartjes of telefoontjes hebben ontvangen. Dus de App heeft zeker ook pastorale waarde. We hebben ook gehoord dat mensen liever niet genoemd willen worden. En dat hoeft gelukkig ook niet.

De App blijft éénrichtingsverkeer: u kunt niet onderling via deze App communiceren dus u hoeft ook niet bang te zijn voor een stroom Appjes.

We hopen met de App een onderdeel te zijn van de bredere communicatie stroom binnen onze gemeente en zeker ook voor zaken die enige haast vragen. Niet alles hoeft en kan via de App. We hebben een prachtig kerkblad, een goed werkende website en de wekelijkse afkondigingen op zondagmorgen. We proberen te doen waarvoor de App bedoeld is: informatie en inspiratie ten behoeve van het gemeenteleven.

Als we nog niet in uw App-lijst staan dan nodigen wij u uit om u bij één van ons te melden via een appje, berichtje of telefoontje. Tot uw dienst.

*De App-beheerders,*

*Ida van Aller (06 - 230 251 61),*

*pastor André Martens (06 - 224 940 89),*

*ds. Hanneke Ruitenbeek (06 - 426 623 94)*



## Cadeau voor de Corneliuskerk

LIMMEN - Na de Pinksterdienst in onze PKN-kerk gingen Sybren Boukes, Jan Korving en ondergetekende op de fiets naar de Cornelius-kerk, waar we uitgenodigd waren i.v.m. de onthulling van een prachtige kunstwerk, ons cadeau aan de gerestaureerde katholieke kerk.

Jan Korving hield een korte speech, o.a. over de samenwerking van katholiek- en protestants- Limmen. Waarna ik samen met de maaksters Tiny van der Velden en Nel Kaandorp het vurige, nieuwe logo van de Corneliusparochie mocht onthullen.

*Margreet Denekamp*



## Gezocht: beheerders!

HEILOO - Wij zijn dringend op zoek naar versterking van het beheerders-team in de Ter Coulsterkerk.

U beheert een dag of een halve dag de zalen, u zet alles klaar, ontvangt de huurder en zorgt voor de koffie of thee. U bent de gastheer of gastvrouw.

Ook op oproepbasis behoort tot de mogelijkheden.

Interesse of vragen, bel met dhr.

W. Purmer: 072-5044392

## Zomerwandelingen

Voor de thuisblijvers of teruggekeerden van vakantie, organiseer ik deze zomer opnieuw een aantal wandelingen. Lichtjes en losjes verbinden we de omgeving met de dingen die ons bezig houden. De ervaring leert dat je dan soms meer ziet, zowel om je heen als in jezelf.

Je hebt wandelaars in soorten en maten en daarom hoop ik dat er wat bij zit voor mensen die liever niet teveel kilometers maken en mensen die wel in zijn voor een wat steviger wandeling. Maar vaker meegaan kan ook.

Door een keer te starten in Limmen hoop ik ook de Limmer pelgrims mee te krijgen maar alle wandelingen staan open voor iedereen.

Het is belangrijk om je vooraf op te geven! Vorig jaar was het een keer echt te warm om te lopen en een andere keer écht te nat. Maar dat weet je pas op het laatst. Ik weet het aantal kilometers maar ik weet niet precies hoe lang we onderweg zijn. Indachtig deze woorden: *'Waarom zijn jullie zo rustig en bedaard?'* vroegen Zwitserse bergbeklimmers in de Himalaya aan hun sherpa's. Ze antwoordden: *'Jullie hebben je horloge, maar wij hebben de tijd'*.

Hier de mogelijkheden:

**Vrijdagmorgen 16 juli**, 10.00 uur: Verzamelen bij de Witte Kerk te Heiloo, 4 à 5 kilometer in de omgeving van bos en dorp.

**Vrijdagmiddag 30 juli**, 14.00 uur: Verzamelen bij de Protestantse Kerk te Limmen, 4 à vijf kilometer in de omgeving van de kerk.

**Zaterdag 14 augustus**, 11.00 uur: Verzamelen bij de Abdij van Egmond, (deels) Monnikenpad, 10 kilometer door polder en duin.

Dan nog het volgende: dwars door en langs onze dorpen Heiloo en Limmen loopt de *sufitrail*. Die is 22 kilometer lang. Een echte dag wandeling met de naam: *3 bronnen Pelgrimsroute*.

Die zou ik ook graag een keer lopen. Laat me weten als je dat ook leuk lijkt. Is er een klein groepje dan plannen we een datum. Voor informatie over dit pad: [www.sufitrail.nl](http://www.sufitrail.nl)

Informatie en opgave: ds. Hanneke Ruitenbeek, 072-8885550 of [hruitenbeek@ziggo.nl](mailto:hruitenbeek@ziggo.nl)



## Kracht van het kerkblad

Theoloog Hendro Munsterman was een van de juryleden van de verkiezing Kerkblad van het Jaar 2021. Door het lezen en beoordelen van al de ingezonden kerk- en parochiebladen komt hij tot een scherpe en interessante conclusie over de onderschatte kracht van het kerkblad.

### Kerkblad toont wat kerken doen

*"Datgene wat kerken doen speelt zich heel vaak af in de marges van de samenleving, het wordt weinig gezien. En als er nu iets is wat het Evangelie van ons vraagt, dan is het om dat juist wel te laten zien. Om naar buiten te gaan. Om de hoop die in ons leeft naar buiten uit te dragen. En dat is nu precies wat al die kerkbladen doen."*

### Communio met communicatie

*"Communio zonder communicatie bestaat niet. Een kerkblad kan al de verschillende menselijke ervaringen bij elkaar brengen en de kerk op haar best laat zien. En tegelijk open staan naar de samenleving waar God aanwezig is, waar God al aan het werk is."*

### Digitaal versus kerkblad

*"Juist in deze digitale tijd, waarin we zo gemakkelijk door de sociale media heen zappen, kan het kerkblad een soort tegenbeweging zijn."*

### Mooi visitekaartje

*"Ik denk dat we in een tijd leven waarin we als kerk ook aan onszelf verplicht zijn om op een mooie manier naar buiten te treden. Om op die manier iets van de pracht van het Evangelie te kunnen laten zien aan de wereld van vandaag."*

## Een luchtig slot

**"Kom vanavond met verhalen ..."**

Deze regel uit een bevrijdingsgedicht van Leo Vroman kozen we vorig jaar als thema voor de vier zomeravonden met poëzie en muziek in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef.

Toen kwam corona en konden deze mooie, meditatieve avonden niet doorgaan. Voor het eerst sinds 2003 klonk er in de Slotkapel geen poëzie, geen muziek.

Dit jaar proberen we het opnieuw, met hetzelfde thema, waarbij het woord 'vrijheid' een extra lading heeft gekregen na twee periodes van lock-down.

Het programma voor 2021 ziet er als volgt uit:

**11 juli** Ina Eilander tekst; Wim Noteboom piano, Gerda Govers zang

**25 juli** Lies Sluis tekst; Adri Steenhoek orgel, Horst Hausen fluit

**8 augustus** Edward Kooiman tekst; Favonius ensemble muziek

**22 augustus** Muziek en poëziegroep Achterom

**29 augustus** Fernanda Martino met tangotrio Desde el Alma

Slotkapel Egmond aan den Hoef, 20u. Deur open 19.30u. Toegang vrij.



## Marktconcerten in de Witte Kerk gaan weer starten

De woensdag-concerten vangen aan om 12.00 uur en duren tot 13.00 uur. De toegang is gratis.

**7 juli** zullen de Urker bariton Piet Baarssen en de sopraan Mirjam Betjes optreden.

Het jong zangtalent Mathijn ten Have zingt duetten met genoemde solisten. Zij worden begeleid door de organist Dub de Vries.

*Sjoerd de Jager*



Er zullen handen zijn die je dragen  
en armen waar je veilig bent.  
En mensen zonder vragen,  
zeggen dat je welkom bent.

Toon Hermans

Als u de Ter Coulsterkerk binnenkomt kunt u deze verwelkoming lezen!