

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse  
Kerk

december 2020, nr. 9  
spiritualiteit, cultuur en samenleving





## Kerstfeest voor de kinderen

Het is zo'n mooi verhaal, over de geboorte van Jezus. Dat willen we in geuren en kleuren vertellen en laten zien. Op donderdag 24 december, als het kerstfeest écht gaat beginnen is er een speciaal kinder-kerstfeest voor kinderen die (bijna) op de basisschool zitten. Oudere kinderen en jongeren helpen mee, en voor de (aller) kleinsten is er oppas. Het feest in de Ter Coulsterkerk begint om 16.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier.

Helaas moeten we rekening houden met de regelingen over het aantal bezoekers in de kerk. Dus je moet je vooraf opgeven, het liefst via de website ([www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)) of als het niet anders kan door Jan Bras te bellen: 06-5320344. Gelukkig mogen er wel veel kinderen in de kerk. Ouders de mondkapjes mee en iedereen de feestkleren aan!

Als je tijd hebt is het leuk om na afloop bij de Witte Kerk te kijken. Die wordt dan mooi belicht met sterren. En... daar is chocomelk. Kom je ook?

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Kerstdienst Heiloo in de Ter Coulsterkerk

Het zal een heel andere kerstdienst worden dan andere jaren. Rond de dertig mensen in de kerk (geef u tijdig op!), geen uitbundig samen zingen van "Gloria in Excelsis Deo" en geen handdrukken bij het verlaten van de kerk om elkaar gezegende kerstdagen te wensen. We houden ons aan de richtlijnen van overheid en landelijke kerk. Dat is niet anders, al is het natuurlijk wel heel jammer. Maar we proberen er - on-

danks deze omstandigheden - natuurlijk wel een heel mooie dienst van te maken. De dirigent van One More Voice, Paul van Venrooij, heeft een mini-zang-groepje samengesteld, zodat er toch - corona-proof - kerstliederen zullen klinken, we lezen het kerstevangelie en bezinnen op de betekenis van het kerstverhaal voor ons leven anno nu! Het thema voor deze dienst is 'Reis door de nacht'. U kunt deze dienst volgen via de kerkroep (via de website van onze kerk). Dat kan zowel op kerstavond om 22.00 uur als ook op elk willekeurig tijdstip in dagen of zelfs weken daarna. We proberen er samen een inspirerende kerstnacht van te maken.

*Ds. Edward Kooiman*

## Kerstdienst Limmen

In december wordt de prachtige Protestantse Kerk in Limmen versierd. Dit jaar staat er een kerstboom van bescheidener formaat om corona-proof te kunnen versieren. Bovendien wordt de kerk verfraaid met prachtige kerststukken.

Op **24 december** om 22.00 uur wordt hier de eerste dienst van het kerstfeest gevierd. Thema van de kerstdienst, waarin voorgaat ds. Bert Kramer uit Heiloo, is '(g)een plaats'.

Organist Sybren Boukes zal samen met dwarsfluitist Horst Hausen de muzikale omlijsting verzorgen.

## Kerstmorgen in Limmen

### 'Het gezicht van Jezus'

Niemand weet hoe Jezus er heeft uitgezien. In de bijbel staat geen enkel detail over zijn uiterlijk. Toch zijn er eindeloos veel afbeeldingen gemaakt. En dat begint al met hoe Hij in de kribbe ligt.

Wij hebben thuis een kerstgroepje uit Haïti met een kokosnoot als stal en een zwart kindje Jezus. 'Wat maakt dat nou uit', kan je denken. Maar blijkbaar beelden mensen Jezus, het Licht der wereld, graag uit zodat Hij voor hen herkenbaar en dichtbij is.

Een mooie gedachte om op Kerstmorgen nader op in te gaan. Wim Heldoorn bespeelt het orgel, Sybren Boukes de piano waarbij hij de zangers Ina Nieuwenhuis en Aad Zonneveld zal begeleiden. In de kerk mogen we natuurlijk nog niet meezingen, maar als het weer het toelaat zingen we na afloop op de begraafplaats

naast de kerk samen de engelenzang 'Ere zij God'.

We hopen en zien uit naar een feestelijke kerst-morgen.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Herbevestiging ambtsdragers

HEILOO- In de eerste dienst van 2021, op zondag 3 januari hopen we de herbevestiging van drie ambtsdragers te vieren: Roelie van Diest als voorzitter van de kerkenraad en Marinus Mooiweer en Rin Visser beiden als diaken. De kerkenraad is blij met hun besluit om nog een termijn het ambt te willen dragen. De traditie leest op deze zondag het verhaal van de wijzen uit het Oosten uit Matteüs 2. Misschien is een mooi thema dan: Wat heb jij te geven? Of zal het gaan om ontvangen? We zullen zien.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

## Nieuwjaar in Limmen

De kerkenraad maakt bekend dat de diakenen Elleke Metz-Meijer en Sybren Boukes beiden bereid zijn hun ambtstermijn te verlengen. Daarnaast is Sybren bovendien bereid om aanzienlijk vaker organist te zijn, waardoor het organistenrooster voor 2021 rond is.

Wij zijn heel blij dat de kerkenraad met voldoende bezetting het nieuwe jaar in kan met 2 ouderling-kerkrentmeesters, 2 ouderlingen en 3 diakenen. De herbevestiging van de diakenen vindt plaats op **3 januari 2021** om 10.00 uur, in de dienst waarin ds. Edward Kooiman voorgaat.

Normaal is er aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Deze kan door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Wij denken nog na over manieren om elkaar toch een goed en gezegend 2021 te kunnen wensen. Wij wensen iedereen ondanks alle aanpassingen hele fijne en gezegende Kerstdagen toe.

Namens de kerkenraad van Limmen,  
*Lies Koenderman*

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

## Kerstfeest 2020

We maken ons op voor het komende kerstfeest, dat anders zal worden gevierd dan in de voorgaande jaren. Het afgelopen corona-jaar was in heel veel opzichten 'anders-dan-anders'. Voortdurend alert zijn op het virus, elkaar niet meer mogen bezoeken en omarmen; het voelde en voelt soms kil en koud. Onze kerken waren eerst gesloten en uitsluitend 'on-line' te beluisteren, toen beperkt open en nu - helaas - weer zeer beperkt open.

Ondanks - of misschien wel dankzij - al deze beperkingen werden gemeenteleden door vele vrijwilligers bezocht en gebeld, werden boodschappen en nieuwsbrieven rondgebracht en is ook het kerkblad uit blijven komen. De PKN-boodschap 'Houd moed, heb lief' was zichtbaar! Kerst 2020 is daarom meer dan ooit een feest van hoop, er gloort licht aan de donkere hemel!

In het hoofdartikel op pagina 5 schrijft pastor André Martens over Immanuel en lezen we dat God ons ook in onze eenzaamheid nabij wil zijn.

De redactie wenst u juist daarom gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar!



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Immanuel
6	Wij gedenken Schuldbelijdenis PKN
7	Boek: Liever dier dan mens
8	Diaconie
9	Kinderen in het midden
10	Mens-in-beeld: <i>Annie en Gerko Dijkstra</i>

## Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
20ste jaargang nr. 9, 16 december 2020

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 072-5053449  
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

### Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64  
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80  
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

### Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133  
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893  
c.blijleven@live.nl  
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

### Volgend nummer: 27 januari 2021

Kopij aanleveren bij:  
**kerkblad@pknheiloo.nl**  
uiterlijk dinsdag 12 januari 2021  
logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**  
**www.pknlimmen.nl**







## Kerkdiensten

### 20 december, 4e advent, 10 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: de Herberg Oosterbeek  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. J.d. Vries, Alkmaar  
collecte-1: de Herberg Oosterbeek  
collecte-2: Prot.kerk missionair

### 24 december, kinder-kerstfeest

*Ter Coulsterkerk, 16.30 uur*

### 24 december, kerstnacht, 22.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
m.m.v. 'mini' One More Voice  
collecte: KiA Kinderen in de knel  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. A. T. Kramer, Heiloo  
m.m.v. dwarsfluitist Horst Hausen  
collecte: Voedselbank IJmond-Noord

### 25 december, Kerst,

*Ter Coulsterkerk: 9.00 uur én 10.30 uur*

pastor A. Martens  
collecte: KiA Kinderen in de knel  
*Protestantse Kerk Limmen: 10.00 uur*  
ds. H. Ruitenbeek  
m.m.v. Sybren Boukes, Ina Nieuwen-  
huis en Aad Zonneveld  
collecte: KiA Kinderen in de knel

### 27 december, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. K.G. Zwart, Amsterdam  
collecte: Liliane fonds  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. D.C. Nicolai, Limmen  
collecte: Pro Rege / Pit

### 31 december, oudjaar, 19.00 uur

*Witte Kerk:* ds. P. Nijssen, Heiloo  
collecte: Diaconie Heiloo  
*Cornelius Parochie Limmen:*  
oecumenische dienst  
(aanmelden: 5052871)

### 3 januari 2021, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: Vluchtelingenwerk NL  
*Prot. Kerk Limmen:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: KiA/Straatpastoraat Amsterdam

### 10 januari 2021, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. K. Holwerda, Amsterdam  
collecte: ISBA (zie pag.8)  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. S. Rozendal Alkmaar  
collecte: ISBA (zie pag.8)

### 17 januari, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: De Steiger Alkmaar  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. D. Nicolai, Limmen  
collecte: Stichting Lerato

### 24 januari, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: De Regenboog  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
collecte: De Regenboog

### 24 januari, 16.00 uur

*Witte Kerk:* Cantatedienst - zie pag.11  
liturg: ds. Floor v.d. Wind



## Aanmelden voor de diensten

**Heiloo:** via [www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl) of  
<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerk-dienst-108421802530> of  
*vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur of*  
*zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur* bij  
Fia Brouwer de Koning: 06 20015929  
of Jan Bras: 06 21274281  
**Limmen:** *vóór zaterdag 12.00 uur* via  
[pglimmen@gmail.com](mailto:pglimmen@gmail.com) of 072-5053449



## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

### Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

### Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

### Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
[ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl)  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
[hruitenbeek@ziggo.nl](mailto:hruitenbeek@ziggo.nl)  
A. Martens, 06-224 940 89  
[a.martens@pknheiloo.nl](mailto:a.martens@pknheiloo.nl)  
(maandag, dinsdag en woensdag)

### Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo  
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: [scriba@pknheiloo.nl](mailto:scriba@pknheiloo.nl)  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01

### Diaconie:

Postb. 307, 1850 AH Heiloo  
Secr.: [diaconiepknheiloo@outlook.com](mailto:diaconiepknheiloo@outlook.com)  
Bank: NL85RABO 0336 4700 88  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

### Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344  
[ledenadministratie@pknheiloo.nl](mailto:ledenadministratie@pknheiloo.nl)

## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
[dik.denekamp@hetnet.nl](mailto:dik.denekamp@hetnet.nl)

### Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
[ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl)  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
[hruitenbeek@ziggo.nl](mailto:hruitenbeek@ziggo.nl)

### Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; [pglimmen@gmail.com](mailto:pglimmen@gmail.com)  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64

### Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
[ledenadministratie@pknlimmen.nl](mailto:ledenadministratie@pknlimmen.nl)  
**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

## Collectebonnen

Per vel van 20 stuks in waarden van  
€ 0,50 . €1,- en € 2,- te bestellen op  
NL85 INGB 0000 2762 01 t.n.v.  
Prot. Gemeente Heiloo  
Bonnen na afspraak (072-5320344) af  
te halen bij J. Bras.

# Immanuel - God met ons

## 'Alles voor de Heer'

Tijdens mijn verplichte primaire nascholing voor kerkelijk-werkers ging het de laatste keer over hoe je voor jezelf zorgt. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft voeden, dat de accu opgeladen blijft? Dat je bronnen niet opdrogen.

Een terechte vraag want we hebben de neiging als pastores aan ons zelf voorbij te lopen. Je wilt beschikbaar zijn als er een beroep op je gedaan wordt en het antwoord 'nee' komt eigenlijk niet voor in je woordenboek. Je geeft vaak meer dan je ontvangt.

Als ik een drukke periode heb gehad met meerdere uitvaarten en mijn omgeving zegt daar iets over of maakt zich zorgen of ik het wel volhou, dan zeg ik soms schertsend 'Alles voor de Heer'.

Tijdens mijn periode bij Jeugd met Opdracht in Los Angeles kregen we die opmerking vaak te horen als we weer eens een lange dag achter de rug hadden in de Californische zon en de Santa Ana-wind je huid schroeide. 'It's all for the Lord, André'.

## De drie G's

Er werd ons door de docent aangereikt dat er 3 G's zijn die voor het werk in de gemeente gaan: God, gezin en gezondheid. Zorg dat je elke week tijd maakt voor deze 3 g's. Want alleen dan hou je het vol. En ja, dat mag in de 'Baas' zijn tijd.

Terwijl ik deze les in me opnam kregen de woorden 'Immanuel, God met ons' betekenis voor mij. Woorden die al langer bij me bleven hangen. En nu des te meer.

Want er staat niet voor niets: Immanuel, God mét ons. Letterlijk zelfs: Mét ons is God, Immanuel!

Het leert mij dat God meer gericht is op mét in plaats van voor. Wij denken vaak dat we van alles voor God moeten doen. En voor we er erg in hebben zijn we zo erg in de weer voor God dat we Hem zelf niet echt gesproken hebben. Zoals dat kan gebeuren als je het iedereen naar de zin wil maken en pas bij het afscheid merkt dat je elkaar eigenlijk helemaal niet gesproken hebt. Mooi toch als mensen je kennen als iemand die er altijd voor je is...?!

Met de ander zijn gaat verder dan iets voor de ander doen.

## Aansporing

Immanuel, God mét ons, spoort ons aan om vanuit Hem te leven als de bron van liefde, licht en leven. Om eerst mét Hem te zijn en pas vanuit die ontmoeting vóór Hem bezig te zijn.

Alleen dan kan je langer en vaker met de ander zijn, heb je meer te geven.

We leven in een tijd met veel 'tegens'. Tegenwind, tegenstemmen, tegenkrachten. De omstandigheden werken het tegen om elkaar vrijmoedig en dichtbij te ontmoeten. En tel daarbij de eenzaamheid die verborgen aanwezig is. Het is een diep 'schrijnend zonder'.

## Mét!

Maar daar bovenuit gaat een krachtig MÉT! In de gebrokenheid van ons bestaan is er de belofte dat God, ondanks alles, mét ons is. Mogen deze woorden als balsem voor onze ziel zijn in deze Kersttijd. Je houvast in onzekere tijden. Een fluistering in de wind. Een licht dat ons aanstoot in de morgen.

Wees blij, wees blij  
Hij is nabij, Immanuel!

*Pastor André Martens*







## Wij gedenken

Op 14 november overleed **Æbele van der Woude** op de leeftijd van 94 jaar. De laatste jaren woonde Æbele, helaas gescheiden van zijn vrouw Hansje, in de Amberhof.

Hij was emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende in zijn werkzame leven achtereenvolgens de kerkelijke gemeentes van Borne, Lisse en Maassluis. Later werd hij ziekenhuispredikant in Delft en de laatste jaren voor zijn emeritaat werkte hij als instellingspredikant in Duin en Bosch in Castricum. Velen kenden Æbele als een zeer zachtaardig en beminlijk mens. Een pastor in hart en nieren zou je kunnen zeggen, met aandacht voor mensen en hun wel en wee. Na zijn emeritaat was hij in onze kerk nog op verschillende terreinen actief, onder andere in de cantorij en in het contact met onze zustergemeente in het voormalige Oost-Duisland rond Melaune.

In de afscheidsdienst op 21 november namen we - in kleine kring - afscheid van hem, al waren velen met ons verbonden via de kerkomroep. We bezagen zijn leven in het licht van God die ons ziet en kent: zijn jeugd in Friesland, zijn tijd in het voormalig Nederlands-Indië en zijn studie en werk in theologie en kerk.

We stonden ook stil bij de woorden van het Friese gedicht van Fedde Schurer op de rouwkaart:

*Ik bin oan 'e ein fan myn humaen latyn,  
der is gjin treast yn blommen, sinne of wyn.  
Der is behâld foar arme minskesielen  
yn Kristus' krûs - en al it oare is skyn.*

(Ik ben aan het einde van mijn menselijke latijn, er is geen troost in bloemen, zon of wijn. Er is behoud voor arme menszielen in het kruis van Christus - en al het andere is schijn.)

In dat vertrouwen heeft Æbele geleefd en is hij ook gestorven. Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen. Wij wensen zijn vrouw Hansje, zijn kinderen Rienk Jan en Annemarieke en allen die bij hen horen, zijn kleinkinderen en allen die hem missen Gods zegen, kracht en troost.

*Ds. Edward Kooiman*

Op donderdag 26 november is op 83-jarige leeftijd vredig ingeslapen mijn collega-organist **Wim Boerstool**. Naast het organistzijn van onze gemeente heeft Wim heel veel betekend voor de restauratie van het orgel in 1995 samen met de andere bestuursleden van de stichting "vrienden van het Flaes-orgel". Naast zijn liefde voor "ons" orgel moet ook zijn liefde voor het 'David'-orgel in de Pancratiuskerk te Castricum genoemd worden. Dit leidde er onvermijdelijk toe dat hij een liefhebber werd van het Franse orgelrepertoire. Daar heeft hij ons regelmatig mee weten te verrassen. De laatste jaren moest Wim alleen verder na het overlijden van zijn vrouw. Voor haar is hij vele jaren mantelzorger geweest. Met zijn allen hebben wij de laatste tijd wel gemerkt dat het met Wim, muzikaal uitgedrukt, niet meer zo Excelsior ging. Maar dat het zo snel zou gaan dat had niemand verwacht. Drie dagen voor zijn overlijden heeft hij nog gespeeld tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij de overledenen van afgelopen jaar hebben herdacht. Voor hen, en allen die in onze gedachten waren hebben wij een kaars aangestoken. Op de dag van het mededelen van zijn overlijden is het dus eerste advent, waarop de eerste adventskaars wordt aangestoken als teken van het naderend Kerstfeest.

27 December, de dag na kerst, stond Wim voor het laatst op het rooster. Die dienst heb ik overgenomen en

dan zal ik vier coupletten spelen van Lied 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', een zelf gecomponeerd werk dat ik ooit als cadeautje van Wim heb gekregen tijdens een bijeenkomst van de organistenvereniging. Dat Wim zich verheugd mag voelen terug te keren bij zijn veel te vroeg overleden zoon en vrouw Bouwine.

## Schuldbelijdenis

### Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Hieronder (en pag.7) vindt u de volledige tekst van de verklaring die ds. de Reuver heeft uitgesproken tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020.

In de landelijke en kerkelijke media kreeg deze gebeurtenis de nodige aandacht. De reacties varieerden van boosheid en teleurstelling tot dankbaarheid. De één vond het te laat, een ander te vroeg en weer een ander onnodig.

De teleurstelling kwam met name uit de kring van groepen en ook families die betrokken waren bij het verzet. Hun kritiek is dat de verklaring te weinig recht doet aan het verzet van plaatselijke kerken, voorgangers en kerkmensen die hun leven waagden om Joden en andere onderduikers te helpen.

De Joodse gemeenschap is blij met de verklaring. Het is opmerkelijk dat vanuit hun kring is geweest op het kerkelijk verzet en dat dit niet onbenoemd mocht blijven.

Wij dachten dat het goed was de verklaring ook via het kerkblad onder uw aandacht te brengen. De kerkenraad van Heiloo zal er in een volgende vergadering over spreken. Het gaat om belangrijke zaken.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

### Verklaring van de PKN over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, zoals uitgesproken door ds. René de Reuver, scriba generale synode,

*Ook aan het einde van dit 75e jaar van onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de Kristallnachtherdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale*

moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer. Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering en moord ten deel.

Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt megedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat.

De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen.

Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen.

De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschappen en bij de restitutie van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden.

In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden

vergeten. Zoals geschreven staat: Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18) We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.

## Boekbespreking



### Liever dier dan mens

Een overlevingsverhaal

Pieter van Os

Eind november overleed in Amstelveen op 94-jarige leeftijd mw. Marilka Shaler. Over haar schreef Pieter van Os dit indrukwekkende boek, dat de Libris Geschiedenisprijs 2020 won. De hoofpersoon werd geboren in Warschau als Mala Rivka Kizel, in een orthodox-joods gezin. De titel van het boek is ontleend aan een lang satirisch gedicht dat mw. Shaler uit haar hoofd kon declameren. Als enige van het gezin overleefde ze de Jodenvervolging, door zich voor te doen als niet-Jood. Ze had blond haar en blauwe ogen, ze sprak naast Jiddisch ook goed Pools, en ze had als kind op school katholieke gebeden geleerd. Zo lukte het haar uit het getto van Warschau te ontsnappen, en zich voor te doen als een Poolse en later als een Volksduitse. Uiteindelijk kwam ze terecht bij een Duitse (nazi-)familie, in de buurt van Maagdenburg, na omzwervingen door Duitsland en de Oekraïne. Ze trouwde na de oorlog met een Auschwitz-overlevende, ging met haar man naar Is-

raël. Toen haar man voor de luchtvaartmaatschappij El-Al in Nederland ging werken, vestigden ze zich in Amstelveen.

Het boek van Pieter van Os is niet alleen het levensverhaal van deze bijzondere vrouw. De schrijver gaat naar de plekken waar ze geleefd heeft, en zoekt contact met mensen die haar hebben meegemaakt. Zo geeft dit boek een indringend beeld van het antisemitisme dat niet alleen in Duitsland, maar ook in Polen sterk was, en na de oorlog nog steeds bleef, getuige de schokkende antisemitische gebeurtenissen in het naoorlogse Polen die door Van Os beschreven worden.

Dit boek is heel actueel voor ons, gezien de schuldbelijdenis van de PKN die op 11 november werd uitgesproken door ds. De Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN, waarin hij zei dat kerkelijke instanties zich in oorlogstijd niet genoeg hebben uitgesproken tegen de Jodenvervolging in Nederland. Die tekst staat op blz.6 afgedrukt. Het boek van Pieter van Os is het aangrijpend verslag van een zoektocht naar wat er in de Tweede Wereldoorlog en daarna gebeurd is met onze joodse medeburgers, en hoe dat kon gebeuren.

Geert Booij



Lieve allemaal. Wat werden wij zondag 1 november verrast met een prachtig mooi boeket bloemen. Deze hebben wel 3 weken gestaan. Groeten van Klaas, Ineke en Robert Hoekstein

Ik dank hierbij al mijn verjaardagsgasten voor hun gulle giften, t.b.v. mijn 100e verjaardag. Er is een totaal bedrag van 850 euro is overgemaakt aan de Diaconie. Dit voor hulp aan het plaatselijke Vluchtelingenwerk.

Ph. Ouwendijk

Ik was erg verrast dat ik n.a.v. mijn ziekenhuisopname zo'n prachtig boeket bloemen namens de gemeente mocht ontvangen. Ik vond het ook een leuk gebaar dat alle kerkgangers op de kaart hun naam hadden gezet. Hartelijk dank hiervoor. Hartelijke groet, Aart van Sligtenhorst



## Collectes bij de kerkdiensten



**20 december: de Herberg Oosterbeek**  
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeentelieden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Graag uw steun.



**25 december en 24 dec. in Heiloo: Kerk in Actie - kinderen in de knel**  
De situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks en er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.  
*Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!*

**10 januari 2021: ISBA**

Het **Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar** stelt zich ten doel om de materiële situatie van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) raken, te verbeteren. Wij wijzen de weg naar de juiste instanties, adviseren en helpen zo nodig bij het invullen van formulieren. Zo mogelijk wordt financiële hulp gegevens in de vorm van een gift.



### Kerstattenties Limmen

De diaconie van Limmen heeft dit jaar door de coronamaatregelen besloten om de kerstattenties op kleinere schaal rond te delen. De kerstpakketten zijn voor hen die het nodig hebben als een steuntje in de rug. De kerststukken en fruitmanden gaan naar de zieken en oudere mensen om te laten weten dat we hen niet vergeten! Ook de gezellige middag in de week voor kerst slaan we dit jaar over, in de hoop dat we dat volgend jaar wel kunnen doen.  
*We wensen een ieder gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!*  
Diakenen Limmen



### Schoenendoosactie

Wat een leuke reacties op de schoenendoos actie! 9 prachtig gevulde dozen, betekent 9 blije kinderen ergens in de wereld. Alle gulle gevers en dozen-makers: dank jullie wel! Volgend jaar weer! *Fia*

## Agapè - voedselbank

Omdat vanwege de coronabeperkingen de Agapè maaltijd in Limmen niet door kon gaan kon er ook niet zoals gewoonlijk voor de voedselbank ge-collecteerd worden. Daarom heeft de diaconie tijdens de laatste vier zondagen van het kerkelijk jaar een extra collectebus bij de uitgang gezet. Samen met de bedragen die via de bank over zijn gemaakt heeft dit het schitterende bedrag van €423,95 opgebracht! *Alle gevers hartelijk dank!*



### 'regel van 6'

**voor de komende zes maanden**

Het bisdom Oxford van de Anglicaanse kerk publiceerde de 'regel van 6'.  
*Ds. Bas van der Graaf* gaf er een Amsterdamse draai aan. *Dhr. Jacob Ouderkerken* wil deze met u delen (ingekort, red.):

1. Zes maanden is de nieuwe horizon. COVID-19 is de komende 6 maanden bepalend voor ons leven. Stel je er op in, maar richt je vooral op het goede. Wees dankbaar, houd je ogen open voor kansen, laat los wat je al eerder had willen loslaten.
2. Zes dagen werken en één dag rusten. Kies een sabbatdag en geniet ervan. In de joodse traditie is het de zaterdag, in de islamitische de vrijdag, in de christelijke de zondag. Welke dag kies jij?
3. Zes mensen om mee op te trekken. Maak deel uit van een groep van zes mensen die elkaar steunen en bemoedigen. Spreek af wat je van elkaar hoopt en verwacht. Delen van je diepste gedachten en gevoelens gaat niet vanzelf.
4. Zes manieren om licht te verspreiden in je omgeving. Kies mensen of organisaties die je wilt steunen. Geef aandacht en liefde!
5. Zes procent van je inkomen bijdragen aan je gemeenschap. Ondersteun instellingen die in nood verkeren. Geen geld? Geef dan 6% van je tijd.
6. Zes mensen om aan te denken of voor te bidden. Kies zes mensen uit aan wie je regelmatig denkt of voor wie je bidt. Er bestaat een stille kracht op de achtergrond.



## Oudjaar Limmen

31 december: de Oudejaar-viering in Limmen gaat ook dit coronajaar gewoon (maar wel ietsje anders) door. Om 19.00 uur in de Corneliuskerk. **Wel graag opgeven bij Margreet Denekamp: 072-5052871**



## Kinderen in het midden

HEILOO - Zondag 29 november hebben wij een hele gezellige, mooie en creatieve kinderochtend met elkaar gehad. Wat betekent licht in deze tijd? We spraken over Jezus, die zegt: "Ik ben het licht op deze wereld." Hoe leg je licht aan iemand uit, die niets kan zien? We hebben met elkaar een mooie kaars versierd voor de kerk, op deze manier zijn de kinderen alle kerkdiensten toch in onze gedachten aanwezig in de kerk. Daarnaast mochten de kinderen een kaars voor henzelf of iemand anders versieren. Wat een creativiteit liet iedereen zien. Het was een geslaagde ochtend en we zijn erg blij dat we weer even bij elkaar mochten komen om elkaar te ontmoeten. Allemaal hartelijk bedankt en een mooie adventstijd gewenst! *De Kindernevendienst*



## Zeevarenden-dienst

Via het internet volgen duizenden zeevarenden de kerkdiensten van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Onlangs heeft ds. Leon Rasser een dienst over eenzaamheid (Loneliness) opgenomen in Limmen:

[www.youtube.com/user/seafarertelevisie](https://www.youtube.com/user/seafarertelevisie)



## WhatsApp-groep Heiloo

*We zijn als gemeente altijd op zoek naar wegen om met- en voor elkaar verbonden te zijn.*

*We gebruiken het kerkblad, de web-site, de kerkomroep, de mededelingen tijdens de kerkdiensten en wanneer het nodig is krijgt iedereen een brief. Ter aanvulling heeft de kerkenraad van Heiloo ingestemd met het opstarten van een WhatsApp-groep. Wat is de bedoeling en hoe kan je mee doen?*



### Informatie

Al langere tijd leefde de wens om binnen de gemeente sneller informatie te kunnen verspreiden dan via de huidige kanalen mogelijk is. Met het opstarten van een WhatsApp-groep hopen we dit te verbeteren. Het staat nog in de kinderschoenen maar we willen u er vast wijzen dat we hiermee gaan starten. De WhatsApp-groep is

primair gericht op het verspreiden van informatie en inspiratie. Deelnemers kunnen niet onderling met elkaar communiceren en op elkaar reageren, net zoals bijvoorbeeld in een familie- of vriendenapp. De berichten lopen altijd via de beheerders. Dat worden pastor André Martens, Ida van Aller en ds. Hanneke Ruitenbeek.

### Opstart

In een volgend kerkblad zullen we meer vertellen over het beheer en de inhoud van de App. Daar zijn we nog over in gesprek. Je kan je al wel voor de WhatsApp-groep aanmelden door een berichtje te sturen naar het volgende nummer: 06-42 96 23 94

De andere kanalen blijven we natuurlijk ook gewoon gebruiken. Ik herinner u er nogmaals aan dat op de website [www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl) een knop zit waarmee u een mededeling, groet of wens kunt plaatsen. We zijn benieuwd en hopen dat ook de te ontwikkelen App-groep bijdraagt aan een goede communicatie binnen de gemeente.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Stoelenverkoop in december

De Ter Coulsterkerk en de Witte Kerk willen een aantal van hun antieke kerkstoelen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt om de tegenvallende inkomsten ivm de corona-maatregelen wat op te vangen. De eikenhouten stoelen zijn alle gebruikt, hebben een fraaie biezen zitting en zijn nog zeer functioneel en in goede staat. De meeste hebben knoppen bovenop en op de achterkant een uitsparing voor een boek of tasje.

*Per stuk € 15,- ; per 2 € 25,- en per 4 € 40,-*

De stoelen zijn op woensdagen in de Witte Kerk te bezichtigen, uit te kiezen, (cash) te betalen en kunnen direct meegenomen worden. Je kunt ook stoelen reserveren via: [reserveren@wittekerk-heiloo.nl](mailto:reserveren@wittekerk-heiloo.nl).



## Mens in beeld

### Annie en Gerko Dijkstra

Ons Kerkblad heeft in 2015 een metamorfose ondergaan, en vanaf die tijd, nu al weer meer dan 5 jaar, hebben we een prachtig vormgegeven blad in kleurendruk, gemaakt met behulp van een computerprogramma.

Dit jubileum was de aanleiding voor een gesprek van uw verslaggever met Annie (86) en Gerko Dijkstra (88) die jarenlang, samen met andere gemeenteleden, betrokken waren bij de productie van simpeler vormen van het kerkblad, eerst van de Gereformeerde Kerk, en daarna die van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen. Aanvankelijk heette het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Ons Kerkblad, en was het niet meer dan een gestencild blaadje, gemaakt met een typemachine. Vanaf no. 83 (augustus 1959) verscheen er ook een plaatje van een kerk in de kop van het blaadje, maar merkwaardig genoeg niet een plaatje van het eigen kerkgebouw aan de Noordergeeststraat. Een foto van die kerk kwam er pas in 1964 op te staan.

In de loop van de jaren '80 werd de redactie gevoerd door (wijlen) Jan Moolhuijsen en Klaas Mosselaar, en Annie Dijkstra zorgde voor wat de 'vormgeving' werd genoemd. Dat betekende dat Jan Moolhuijsen haar de kopij kwam brengen, die dan dezelfde avond nog moest worden uitgetypt, zodat het blad de volgende dag kon worden geproduceerd. Dat was geen geringe taak, want typefouten maken was in het pre-computertijdperk natuurlijk vervelend, en ze waren lastig te corrigeren.

In de jaren '90 werd Gerko lid van de redactie, en zijn huis het adres van de redactie. Hij kreeg er tijd voor door een relatief vroege pensionering bij de Hoogovens, waar hij werkte als organisatiedeskundige. En hij bleef redactielid, toen het een kerkblad werd van de Samen-op-Weg-Gemeente van Heiloo en de Hervormde Gemeente van Limmen. In die tijd kwam ook het gebruik van een computer voor de productie van het blad, en de kopij kon worden ingeleverd per e-mail of op een diskette.



Het laatste nummer van het Kerkblad dat op die manier werd gemaakt is dat van februari 2015. Naast dit werk zette Gerko ook een maandelijks tweedehandsboekenmarkt op, tegenwoordig in het Trefpunt, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat, en waarbij hij nog steeds betrokken is.

Annie en Gerko kijken met plezier terug aan wat ze op die manier konden bijdragen aan het kerkelijk leven in Heiloo en Limmen. Ze zien met genoegen dat dit werk door anderen wordt voorgezet, met als resultaat een mooi eigentijds kerkblad.

Geert Booij



### Abune Aregawi

*24 Oktober vierde de Eritrese Orthodoxe gemeenschap haar jaarlijkse viering van de beschermheilige van hun kerk in de Ter Coulsterkerk*

Abune Aregawi was een van de negen Heiligen die in ballingschap van Rome naar Axum, Ethiopie reisden. Hij was een monnik en stichtte een klooster in het noorden van Ethiopie. Van daaruit verspreidde hij het geloof. In Ethiopie trekken jaarlijks veel mensen in een pelgrimstocht naar het klooster. Dat is alleen toegankelijk door via een touw naar de top van de berg te klimmen. Het touw symboliseert dat de Heilige werd geholpen door een reusachtige slang bij het klimmen.

Normaliter zouden er gasten uit het gehele land en ook uit andere landen deze viering bijwonen. Vanwege corona werd de viering dit jaar klein gehouden met 30 kerkleden en de priesters en diakenen. Voor in de kerkzaal bevindt zich tijdens de viering het Heilige gedeelte, de zogenaamde Tempel. Hierin vinden een aantal handelingen plaats tijdens de

viering door de priesters. Alleen zij en de diakenen hebben toegang tot de Tempel. In de tempel wordt tevens de Heilige Ark bewaard.

De vieringen duren gewoonlijk 4 tot 5 uur en grotendeels viert de gemeenschap dit staande, eventueel ondersteund door een bidstok. Tijdens de viering werden er ook 2 babies gedoopt. Dit gebeurde in een aparte zaal, in het bijzijn van de ouders en peetoom of tante. Zij worden dan volledig ondergedompeld in een badje en gezegend en geolied met Heilige Olie.

Mariet Mooiweer

*foto's van Ritske Velstra*



### Geef vandaag voor de kerk van morgen

De jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt binnenkort weer gehouden. Veel leden zetten zich vrijwillig in om in Heiloo en Limmen de enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Zowel in Heiloo als Limmen wordt een tekort begroot voor 2020. Alleen met uw steun kan dit tijt gekeerd worden.

In Heiloo krijgen de leden gelijktijdig een brief met de vraag of zij vanaf 2022 mee willen werken om de actie Kerkbalans digitaal te laten verlopen. De reden is dat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn om de enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Tevens lopen de kosten van de jaarlijkse actie steeds verder op. Een antwoordstrook kan gelijktijdig in de enveloppe worden ingeleverd. In beide gemeentes wordt de Actie Kerkbalans op een verschillend tijdstip uitgevoerd. In Heiloo namelijk in de eerste twee weken van januari. In Limmen houden de kerkrentmeesters de periode van de landelijke Actie kerkbalans aan, namelijk de tweede helft van januari.

*Colleges van Kerkrentmeesters Heiloo en Limmen*



## Witte Kerk kleurt groen



De Witte Kerk is vanaf zondag 29 november in groen licht gehuld.

Vanaf die datum vieren christenen over de hele wereld Advent. Groen is de kleur van

leven en hoop. 'Advent' is afgeleid van het Latijnse 'adventus', dat 'komst' betekent. Met Advent leven christenen namelijk toe naar het Kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. Op woensdag **24 december** zal de toren van de kerk om 17.00 uur *een uur lang* verlicht worden met sterren, die verwijzen naar de Ster van Bethlehem. De kerk is dan open om in Kerstsfeer een kaarsje aan te steken.

## WereldLichtjesDag anders

Vanaf 13 december t/m kerstmis zal de Witte kerk stilstaan bij Wereldlichtjesdag met het lichtkunstwerk **Stralende Ster** van *kunstenarscollectief CAK-two*: een grote verlichte ster aan de oostkant (kennemerstraatweg) en een 'ketting met sterren met de namen van overleden kinderen erop' langs het pad van de begraafplaats. Ook al is er geen fysieke nabijheid mogelijk om te delen met velen, we geloven dat dit symbool hartverwarmend en verbindend kan zijn. *Projectteam Wereldlichtjesdag Heiloo*

*Omdat ieder sterretje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood, van liefde, levensgroot, daarom maken we licht.*

Floortje Agema

## Sacre du Printemps

in de Witte Kerk met

**Gerard Bouwhuis en Sepp Grotenhuis**

Zondag **20 december** om 14:30 uur. Twee duivelskunstenaars op één vleugel spelen de bijna onbespeelbaar geachte versie van *Stawinsky's Sacre du Printemps, piano-quatre-mains*. Hét meesterwerk van de 20ste eeuw. [www.concertenwittekerk.nl](http://www.concertenwittekerk.nl)

## Kerstconcert voor jong en oud in de Witte Kerk

Samen luisteren naar muziek en verhalen, misschien heb je daar nu meer dan ooit behoefte aan. Woensdagmiddag **23 december** brengt *Donna Musica* (cello en viool) samen met pianist *Hendrik-Jan Bosma* en vertelster *Carien van Opstal* twee spannende muzikale verhalen ten gehore.

In het eerste verhaal neemt Carien je mee op de avontuurlijke reis van de arme houthakker Jakob, die over de rivier de Moldau op zoek is naar een schat. De meeslepende muziek van de Moldau, geschreven door de Tsjechische componist *Smetana*, ondersteunt deze reis. De tweede vertelling is een kerstspreekje: wat gebeurt er met de houten notenkrakerpop van Clara? *Tsjajkovski* componeerde sprookjesachtige en twinkellende muziek bij deze magische vertelling.

Er zijn twee voorstellingen, aanvang 13.30 en 16.00 uur. Voor het bestellen van kaarten: [www.donnamusica.nl](http://www.donnamusica.nl)

## Bachcantate Liebster Jesu

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten zal er op **zondag 24 januari** om 16.00 uur o.l.v. cantor-organist *Gerard Leegwater* weer een Bach-cantate uitgevoerd worden in de **Witte Kerk**.

Deze keer staat de cantate 'Liebster Jesu, mein Verlangen' BWV 32 op de lessenaar. Het betreft een cantate voor twee solisten, een sopraan en een bas. Derhalve geen koor deze keer maar dit past goed in een tijd waarin het verstandig is niet met grote ensembles op te treden.

De tekst is afkomstig van de dichter *Georg Christian Lehms* en sluit aan op de evangelietekst voor de zondag na Epifanie. Deze lezing betreft het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan na het Pesachfeest. Drie dagen lang wisten zij niet waar Jezus was. Zijn ouders vonden Hem terug tussen de leraren in de tempel, terwijl Hij naar hen luisterde en vragen stelde. Het verhaal wordt door Lehms verwerkt tot een tweegesprek tussen de gelovige ziel (Anima) die naar haar heer zoekt en Christus. In de cantate vertolkt de sopraan de rol van Anima en de bas die van Christus. In deze cantate dus geen koorwerk maar wel

aria's, recitatieven, een duet en een slotkoraal. Een prachtige cantate!

De cantate wordt uitgevoerd binnen het kader van een compacte liturgie zoals in Bachs tijd gebruikelijk.

De liturg is *ds. Floor van der Wind*.

De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden zodat de uitvoeringen van Bachs cantates in de Witte Kerk gecontinueerd kunnen worden.

Aanmelden bij Simone Ouwendijk: [s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl](mailto:s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl) of 06-30 93 35 77

## Uitbreiding orgel Limmen

Na een voorbereidingstijd van 25 jaar is op donderdag 5 november in de werkplaats van gebr. van Vulpen in Utrecht het contract ondertekend voor de uitbreiding van het Flaes-orgel in de Protestantse kerk te Limmen (*op de foto's: Adjan Smitsman - gebr. van Vulpen- en Kerkvoogd Jan Korving*).



Gebruikmakend van voorzieningen die al in 1995 gemaakt zijn, zal het orgel uitgebreid worden met twee pedaalregisters van elk 25 pijpen. Deze worden in een grenen kas geplaatst op 2,5 meter hoogte achter de groene wand, tussen de kerkruimte en de toren. Het werk zal uitspreken via een te maken opening ter hoogte van de labia (mondstukken) van de pijpen en is hoegenaamd niet zichtbaar vanuit de kerkruimte. Met deze uitbreiding wordt de bruikbaarheid van het orgel aanmerkelijk vergroot. De verwachte oplevering van het werk zal uiterlijk eind mei 2021 zijn. *Sybren Boukes*







**Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.**

**Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.**

**En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.**

**En ik hoop dat we zullen ervaren,  
In geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.**

**Noorse tekst: Hans-Olav Moerk;  
Nederlandse vertaling: Gert Landman  
Foto: Maalwater Heiloo dec. 2020**