

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Zomernummer



Protestantse
Kerk

augustus 2020, nr. 6
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Uit de kerkenraad

van Heiloo -

Hoe gaat het met ons als gemeente?
Hoe gaat het met u als mens?

In de kerkenraad ben je steeds bezig om daar achter te komen en zoveel mogelijk te helpen en te luisteren. Maar het was vreemd geen nabij-contact te hebben, niet even bij elkaar op bezoek te gaan.

Na een wat ontspannener tijd, waarbij we elkaar weer, op afstand, konden ontmoeten is het nu weer even *pas op de plaats*.

Op 5 juli zijn we begonnen met het houden van kerkdiensten. Het was wel even organiseren, 1.50 m van elkaar, dus zitbanken afsluiten, stoelen schuiven, maar het lukte om 80 mensen tijdens de dienst te ontvangen.

Je moet je van te voren opgeven als je naar de kerk wil, via de website (dat is het beste en het scheelt de vrijwilligers veel werk) of via de telefoon. Je handen bij binnenkomst ontsmetten, je naar je plaats laten brengen door een gastheer/-vrouw, en niet mogen zingen voelt erg bijzonder.

Maar de sfeer is goed, het voelt fijn om weer bij elkaar te zijn.

Samen luisteren naar de muziek, samen het Onze Vader bidden (want dat mag er is 1.50 m afstand).

Na afloop een praatje op het plein voor de kerk. Nee, er is geen koffie, dat is toch nog te bedreigend aan de statafels.

Voor de organisatie van dit alles is een werkgroep aangesteld door de kerkenraad. Er zijn elke week vrijwilligers druk bezig als gastvrouw/-heer, de coördinatie daarvan is in handen van Christian de Groot, lid van de werkgroep, en dat loopt prima.

In de eerste tijd van de lock down zijn vooral de pastores en de contactpersonen druk bezig geweest om iedereen te bellen, waarbij vooral de ouderen de aandacht kregen. Hulp bieden waar mogelijk was, of anders de oplossingen zoeken.

Op de woensdagochtend is de kerk van 11.00 uur tot 13.00 uur open, om een kaarsje aan te steken, een kopje koffie te drinken, een gesprekje met pastor of kerkenraadslid, u bent van harte welkom.

Zo zijn we allemaal op onze eigen manier deze vreemde tijd doorgeko-

men.

De kerkenraad is de afgelopen maanden eenmaal bij elkaar geweest, op afstand van elkaar, in de ontmoetingsruimte. De volgende vergadering zal op 7 september zijn.

We hopen dat we elkaar weer snel, ontspannend, kunnen ontmoeten.

Groeten scriba Jannie Edelman

en van Limmen -

De kerkenraad heeft in juni weer voor het eerst een reguliere vergadering gehouden. Heel fijn om het normale vergaderen weer op te pakken. In de coronatijd is er veel via de mail en telefoon afgehandeld en is er tweemaal extra vergaderd om de regels te bespreken voor het (beperkt) openen van het kerkgebouw en het hervatten van de kerkdiensten.

Inmiddels zijn de kerkdiensten hervat en mogen wij ons verheugen op een goede opkomst. Het was wennen aan de nieuwe opstelling en de gang van zaken, maar het is fijn dat men zich met de genomen maatregelen veilig voelt om de kerk te bezoeken.

De samenzang kan door de kwetsbaarheid van de bezoekers en de beperkte omvang van het kerkgebouw nog niet hervat worden. Wel zijn er inmiddels diverse alternatieven gevonden. Het lezen van de liederen met zacht orgelspel, een organist of predikant die een lied zingt en ook een solozanger was te horen.

Na de dienst wordt er weer koffie gedronken, weliswaar op veilige afstand buiten en dus alleen met mooi weer. Tot 1 september staat bij mooi weer ook op woensdagmorgen van 10.30u tot 11.30u de koffie en thee klaar op het terras achter 'Ons Huis'. Kom gezellig even bijpraten!

Laten wij blij zijn met wat weer mogelijk is, maar voorzichtigheid blijft geboden om elkaar te beschermen.

Lies Koenderman



samen
KOKEN
samen
ETEN!

Er zijn al veel vragen geweest over het weer opstarten van onze gezellige maaltijden in de Ter Coulsterkerk. Na overleg hebben we besloten om per 1 oktober weer te beginnen (de eerste donderdag van de maand), mits er zich geen nieuwe uitbraken voordoen!

Ook zullen we alle maatregelen in acht nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat houdt in dat we de hele zaal gebruiken en maximaal 20 personen te eten kunnen hebben, 1 1/2 meter afstand houden, de jassen over de stoelleuning hangen, de handen desinfecteren bij binnenkomst, thuis naar het toilet gaan, zelf vervoer regelen en verzorgen en thuisblijven als we koorts hebben of verkouden zijn.

We kunnen ook met een beperkt aantal mensen het keukenwerk doen (voorbereiden, koken, bediening, afwas, opruimen) en ook daarbij zullen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Het opgeven voor de maaltijd kan niet meer op een intekenlijst maar alleen nog telefonisch of per mail bij Gina Timmerman: 072 - 87 953 84; g_timmerman50@kpnmail.nl.

En net als voorheen geldt: vooraf graag opgeven of er dieetwensen zijn of bijzonderheden zodat we er rekening mee kunnen houden.

Wanneer zich meer personen opgeven dan we kunnen plaatsen, komen degenen die in oktober niet mee kunnen eten als eersten op de lijst voor november.

Of de maaltijd definitief doorgaat zal tijdens de dienst van 27 september worden meegedeeld.

Namens Jan, Chris en alle andere vrijwilligers, hopelijk tot ziens in oktober.

Gina Timmerman

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Zomernummer

Dit kerkblad verschijnt midden in de zomer. De zomer betekent voor veel mensen de tijd van vrij zijn, buiten zijn en genieten van de zon. Boeren en tuinders hopen op regelmatig een wolk voor de zon. Het liefst een wolk waar regen uit valt, om de gewassen te verfrissen en te laten groeien en bloeien. De ene mens hoopt hartstochtelijk op strandweer, de ander vreest de hitte. En zo zie je dat ook dit mooie seizoen verschillende gezichten heeft. Maar dat geldt voor veel dingen in het leven.

De bijbel kent slechts twee seizoenen: zomer en winter. Dat de zomer meedogenloos kan zijn wist men toen ook al. Maar de zomer is ook de tijd van oogsten, dus de tijd van leven en vooruitkijken. Het is dan ook geen wonder dat in de bijbel de toekomst van God wordt verbeeld als 'de grote zomer' waarin de Eeuwige de mensen oogst en bij elkaar brengt.

De zomer van 2020 voelt anders dan andere jaren door het nog steeds rondgaande corona-virus. Wij hopen dat u evengoed geniet van dit seizoen en wij wensen u nog een goede zomer toe.

De kerkbladcommissie



afb.: Zo zag van Gogh de zomer
Op de voorzijde van dit blad ziet u de zomer in de Hortus Alkmaar

4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Lopen op het water
6	Coronamoe?
7	Boek: Brandende kampongs
8	Diaconie
9	Oecumene in Heiloo
10	Mens in beeld: ds. Piet Nijssen
12	Psalm voor de zomer

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
20ste jaargang nr. 6, 19 augustus 2020

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 30 september 2020

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 15 september

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

23 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Vijfhoek, Heiloo
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA de Vrolijkheid

30 augustus, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Oecum. centrum de Zwaan
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Oecum. centrum de Zwaan

6 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Werelddiaconaat (Ghana)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: Werelddiaconaat (Ghana)

13 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
collecte: Stichting Epafra
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: Prot.Koopvaardij Werk
collecte 2: Jeugdwerk JOP

20 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: INLIA - zie pag 8.
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Dijkhuizen, Bergen
collecte: Fonds onderhoud Ons Huis

27 september, 10.00 uur Vredesweek

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Vredeswerk PKN
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Bondgenoot
collecte-2: Vredeswerk PKN

4 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: Kerk en Israël
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: de Luisterlijn (Sensor)

Aanmelden voor de diensten

Heiloo: via www.pknheiloo.nl of
vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur of
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bij
Fia Brouwer de Koning: 06 20015929
of Jan Bras: 06 21274281

Limmen: vóór zaterdag 12.00 uur via
pglimmen@gmail.com of 072-5053449

Geen oecumenische viering in de Vredesweek

HEILOO - Al ver voor het corona-virus de wereld in zijn greep kreeg, werd de feestelijke heropening gepland van de kerk van de Corneliusparochie in Limmen. Het in 2018 grotendeels door brand verwoeste kerkgebouw zou op *20 september* worden ingewijd door de nieuwe bisschop van Haarlem. Alle parochiekernen (van Bron van Levend Water) zouden bij die feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn. De oecumenische viering die op deze datum gepland stond, werd daarom al vroeg in het jaar geannuleerd, ook al omdat verschuiving van de datum lastig bleek.

Door corona veranderden overigens wel de feestelijke plannen in Limmen, maar van een gezamenlijke Vredesweek-vinging in Heiloo is dus dit jaar geen sprake. We zetten het gewoon aan op het volgende jaar.

En we wensen de parochie Bron van Levend Water dat er spoedig ruimte komt voor de feestelijke inwijding van het kerkgebouw in Limmen die hen voor ogen stond.

Ds. Edward Kooiman



Thuis luisteren

De dienst in Heiloo kan worden beluisterd via de www.kerkomroep.nl
* bij plaatsnaam Heiloo intikken
* Kies de Ter Coulsterkerk
* Klik op 'luisteren' voor de dienst die u wilt horen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz.: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Collectebonnen: voor Heiloo en Limmen: € 0,50, € 1,00 en € 2,00 per 20
Bestellen op NL85INGB 0000 2762 01
t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
Bonnen na afspraak (072 -5320344)
af te halen bij J. Bras (voor Limmen
evt. door Elleke Metz-Meijer 8886842)



Lopen op het water

Lezing

Afgelopen week was ik uitgenodigd voor een lezing in de Doopsgezinde schuilkerk aan de Singel in Amsterdam. Ik fietste over het Museumplein, onder het Rijksmuseum door, langs de Spiegelgracht naar de Singel. Achter een grachtenpand bereikte ik de grote, sober ingerichte kerkzaal.

De lezing ging over 'herstel van Coronastress'. Een vriendin had me uitgenodigd voor de lezing toen we vorig weekend aan het varen waren in de buurt van Broek op Langedijk en al pratende bij elkaar ontdekten dat we moe waren. Maar beiden snaptten we het niet waar dat vandaan kwam. 'Misschien moet je wat minder op het water willen lopen', zei ze gekscherend, maar met een serieuze ondertoon. Hiermee verwijzend naar een preek die ik onlangs over dat thema had gehouden. Ik wist wel wat ze bedoelde te zeggen. Mijn neiging om altijd maar sterk te willen zijn en je sterk willen voordoen en soms voor de troepen uit te willen lopen, om God niet te willen teleurstellen.

Coronamoe

De lezing van Carolien Hamming gaf een antwoord op onze vraag; de coronacrisis heeft ons uitgeput. Ik denk dan al snel: 'Dat nieuws over corona elke dag, hoe erg is dat nou?' Maar elke dag coronanieuws maakt je onbewust alerter. Je voelt je minder veilig. Alles wat vanzelfsprekend was is het niet meer. Door die mentale zorgen gaan ook lichamelijke processen iets harder werken, zo leerde ik van de lezing. Dat is een beetje stress, maar dan langdurig. Het is een andere, nieuwe vorm van moe zijn. Niet moe na een uurtje trainen in de sportschool, of na slecht geslapen te hebben.

Haar tip is onder andere: slaap meer, doe dingen die je leuk vindt en ga elke dag wandelen.

Lopen op het water

Ik fietste terug naar huis langs een andere route. Langs de Leidsegracht, de Keizersgracht en dan over de Amstel richting oost. Op het water was het druk met bootjes. Ik dacht: wat zou het toch fijn zijn als je op water zou kunnen lopen. Ik zie de rondvaartboten door het water snijden en de gedachte alleen al is absurd. Maar het verlangen om even uitgetild te mogen worden boven het aardse, los te komen van de twijfel, los van de zwaartekracht, de vermoeidheid. Iets van transcendentie te ervaren dat het hier-en-nu overstijgt, om alles even uit je handen te mogen laten vallen, is soms sterker dan mijn ratio.

Maar lopen op het water is voor de mens niet weggelegd. Kijk naar Petrus, hij gaat kopje onder. Ik denk ook niet dat van ons gevraagd wordt om dergelijke 'huzarenstukjes' uit te halen.

*Wil je toch jouw angst beheersen
Wil je op het water staan
Weet dan waar je ooit in bent begonnen
Je bent begonnen in het water
En beseft pas veel later
Dat je daar de zee al eens hebt overwonnen*

*In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
In de stilte gaan je oren open
In de moeite van het wachten vind je ruimte
Vind je moed
In het donker gaan je ogen open.*

(Jeroen Zijlstra)

Pastor André Martens

Coronamoe?

Columnisten in de krant beginnen het woord te mijden. Menig gesprekspartner verzucht het woord niet meer te kunnen horen. En toch kunnen we er niet omheen of we willen of niet: het corona-virus, of covid-19 wanneer een specialist of wetenschapper aan het woord is. Het is nog lang niet verdwenen en daar kan je soms best moe van worden, of boos of misschien zelfs een beetje somber.

In de kerk

Sinds een paar weken hoeven we als pastores niet meer voor lege kerken te preken. Maar de regels en restricties hebben een behoorlijke impact. Het blijft vreemd om je aan te moeten melden voor een kerkdienst. Het roept hier en daar weerstand op als je een plaatsje in de kerk krijgt toegewezen en niet zelf mag uitkiezen. En moet dat nou, die hesjes? De één vindt het veel te streng, een ander vertrouwt het nog niet en blijft voor de zekerheid voorlopig thuis. 'Zolang we niet mogen zingen, kom ik niet', zegt de één. 'Als we nu alweer gaan zingen kom ik voorlopig niet meer', zegt een ander. In de kerk zie je wat je in de samenleving ook ziet: mensen zitten er verschillend in. Zowel in Heiloo als Limmen is zorgvuldig nagedacht over een werkbaar protocol. En daar houden we ons voorlopig nog maar even aan.

Coronawinst en coronaverlies

In onze gesprekken vragen we mensen regelmatig wat zij de laatste maanden hebben moeten opgeven of wat ze missen. Dat noemen we: corona-verlies. Daarnaast vragen we wat deze tijd heeft opgeleverd: coronawinst. Het valt ons op dat vooral jongeren, alleengaanden en kwetsbare ouderen het meest te lijden hadden en hebben onder de coronatijd. Hun dagelijks leven lijkt het meest ingrijpend te zijn veranderd. Tussengeneraties zijn blij met de rust, een minder gevulde agenda en minder verplichtingen. Zij spreken regelmatig van coronawinst.

Coronaverlies

Bij jongeren, alleengaanden en ouderen slaat de balans vaker door naar de andere kant. De eenzaamheid onder deze groepen is toegenomen. Vooral de contacten worden gemist. Jonge-

ren krijgen veel kritiek over zich heen en hun wordt onverantwoordelijk en verwend gedrag verweten. Maar het is goed te bedenken dat dit voor het eerst is in hun jonge leven dat ze met zulke vrijheidsbeperking te maken hebben. Je moet leren dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor jezelf, maar ook voor anderen. Wat ze daarbij nodig hebben zijn goede voorbeelden en een goed en helder verhaal over wat kan en niet kan.

Het coronaverlies is ook sterk bij hen die niet meer zelf op stap kunnen maar afhankelijk zijn van mensen die bij hén op bezoek komen. We kennen allemaal de verhalen.

Levendige gemeente

Het coronavirus heeft ook veel impact op ons gemeentelven. We zijn blij dat we elkaar op zondag weer kunnen zien en spreken. Maar de andere ontmoetingsmomenten door de week en wijk heen, zijn schaars. Geén rumoerige en gezellige koffiekamer of 'Ons Huis' na afloop van de dienst. Geen maaltijden. Geen ontmoetingsmiddagen. En hoe houden we in deze tijd onze kinderen en jongeren in beeld? Veel zal afhangen van onze onderlinge betrokkenheid. Het is belangrijk dat we elkaar ook buiten de kerkmuren weten te vinden met een luisterend oor of een helpende hand. Dat kunnen wijkteamleden en pastores niet alleen, dat is een gezamenlijke taak en we weten ook dat we door de leeftijdsopbouw van onze gemeenten niet alle eenzaamheid kunnen verlichten. In de kerkenraden, de pastorale teams en het jeugdwerk wordt nagedacht over hoe we binnen de geboden mogelijkheden, zowel in Limmen als Heiloo, een levendige gemeente kunnen blijven.



Levend Word

Naast het onderlinge contact leeft de gemeente van het Levende Woord. We hopen in diensten, gesprekken en waar we elkaar ook maar tegen komen de hoop levend te houden dat God in ons midden is en Christus zijn kerk bij elkaar houdt, en de Geest de ruimte krijgt.

Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek

** afbeelding: de keltische knoop is het symbool van de drieëenheid*

In memoriam

Op 30 juni is overleden **Minke de Meer**. Zij woonde in een appartement in de Meidoornlaan.

Zij kwam naar Limmen voor de zorg van haar broer en haar zuster, die ernstig ziek waren.

Zij is in Limmen gebleven. De familie kwam oorspronkelijk uit Friesland. Sommige dorpen kenden we beiden. Zij heeft in Limmen goed contact gehad met de bureu. Zij nam deel aan enkele sociale activiteiten in het dorp. Zij had contact met mensen van de Protestantse kerk. Haar oudste zoon Piet en zijn vrouw Toos hebben de laatste jaren veel voor haar gedaan. Zij vroeg mij om voor te gaan in haar afscheidsdienst. Het moest net zo gaan als bij haar broer en bij haar zuster. Zij had zelf de liederen voor de dienst uitgekozen. 'Komt tot Mij en Ik zal u rust geven, bij Mij is de levenskracht'. Dat zou opnieuw de tekst zijn. Jezus gaat niet de concurrentie aan met wijzen en verstandigen. Hij openbaart zich aan onmondigen en stemmelozen. Hij geeft zijn geest in de handen van zijn vader als Hij zich van God en mensen verlaten voelt. Jezus kent God als één die gemengd wil worden in de lasten die een mens kan dragen. Niet ondanks, maar juist met ons bewogen leven, met vermoeidheid en levensbelasting en al is Hij Redder en Bevrijder, Hij geeft ons rust. Dat is richting, richting voor ons leven onder zijn hoede. Vaste richting over de grenzen heen. In zijn tegenwoordigheid.

Na de dienst is Minke de Meer begraven in Bergen. Troost en sterkte voor haar kinderen en familie en voor degenen die haar missen.

Ds. F.J. van der Wind

Boekbespreking



Gedurende vele goede jaren woonden en werkten wij in Indonesië, op het eiland Timor. We hebben het land zich langzaam maar zeker zien ontwikkelen tot een moderne democratische samenleving. Dat is echter niet vanzelf gegaan.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde Nederlands-Indië onafhankelijk worden. Dat verlangen werd in Nederland niet herkend en niet erkend. Er werd hard opgetreden tegen de nationalistische beweging. Nederland organiseerde twee zo genoemde Politionele Acties. In feite waren het harde militaire operaties. Daarbij ging nogal wat mis.

Eerst dachten we dat het incidentele op zich staande excessen waren, uitzonderingen op de regel. Maar steeds duidelijker werd dat het om regelmatig voorkomend structureel geweld ging. Daarbij moeten we denken aan het stelselmatig platbranden van kampongs, doodschieten van gevangenen en folter.

Rémy Limpach schreef een indrukwekkende vuistdikke studie over dit structurele misbruik van macht door Nederlandse militairen in Indonesië onder de titel *De brandende kampongs van Generaal Spoor* (2016). Het hier besproken boek is daarvan een compacte en geactualiseerde editie. Voor de gepleegde oorlogsmisdaden – want daar gaat het om – legt hij vooral de verantwoordelijkheid bij

de legerleiding, met name generaal Spoor. De gewone, inderhaast uit Nederland overgebrachte soldaten werden zwaar overbelast, waardoor men bijvoorbeeld overging tot het doden van krijgsgevangenen. Ze waren slecht voorbereid en toegerust voor hun taak. Daarbij nam de legerleiding het niet zo nauw met het rekruteren van plaatselijke milities, commando's en para's. Die kregen veel te veel ruimte om hun gang te gaan.

De conclusie van Limpach is hard, maar naar mijn mening juist. Nederlanders waren niet alleen het slachtoffer van de Duitsers, maar zelf ook daders, in Indonesië.

Gelukkig kan de schrijver aan het eind van zijn boek melden, dat koning Willem-Alexander in maart van dit jaar in Jakarta zijn excuses heeft aangeboden voor "geweldsontsporingen" tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

Bert Kramer



Bedankt!

Wij voelen ons blij en dankbaar, dat we ons 55-jarige huwelijksfeest begin juli toch konden vieren met onze (klein)kinderen, hoewel ... op afstand... corona!

We kregen van de kerk een prachtige bos bloemen en daarbij een kaart met negen namen van - waarschijnlijk - alle bezoekers van de kerkdienst. Hartelijk dank voor de mooie bloemen, Marijke en Tijmen Siegman

Helemaal blij

Nadat we - zonder bezoek - ruim drie maanden in quarantaine hadden doorgebracht, heb ik mijn 90-ste verjaardag eenvoudig moeten vieren. Wat een verrassing, toen er zondag een prachtig boeket bloemen werd bezorgd! Hartelijk dank! Ik word er helemaal blij van, Henny Dijkstra

Verrassing

Wat een verrassing toen onlangs aangebeld werd en Richtje Velstra namens de kerk een prachtig boeket rozen voor ons 50-jarig huwelijks aanbod. Hartelijk dank daarvoor! Guda Kos-van Zoonen

Dat doet een mens goed!

Na mijn ongelukkige val, waarbij ik een bekkenbreuk opliep, werd ik blij verrast met een mooie bos bloemen in vrolijke witte en lila kleuren.

Hartelijk dank voor dit medeleven, dat doet een mens goed!

Marianne Mulder van Rump



Beam-team: 2e Oproep!!!

HEILOO - In de kerkenraad denken we na over de mogelijkheden om kerkdiensten via een live videostream uit te gaan zenden. Wat daarbij eigenlijk onontbeerlijk is, is een team van mensen die het leuk zou vinden om de beamer te bedienen en daarvoor het nodige voorwerk te doen (bv. liederen in een powerpoint presentatie zetten, afbeeldingen zoeken, bruikbare filmpjes selecteren, enz.). We hebben dus een aantal mensen nodig, die bij toerbeurt een kerkdienst willen begeleiden met de beamer. Lijkt je dat leuk, neem dan contact op met een van de ondergetekenden.

Namens de vacaturecommissie, *ds. Edward Kooiman* (ejkooiman@ziggo.nl; of 072-888 5550) *Jannie Edelman* (edelman@quicknet.nl of 072-533 4312

Ter Coulstercantorij

Na een lange periode van stilte willen we weer voorzichtig gaan starten met zingen. Natuurlijk nemen we de Corona-maatregelen in acht. Dit betekent onder andere zingen op afstand: we blijven de anderhalve meter aanhouden. We beginnen weer op woensdag **2 september**, 's avonds om 19:45 uur. De repetities zullen voorlopig plaatsvinden in de Witte Kerk. Heeft u nog nooit meegezongen in de cantorij maar lijkt het u wat? Schroom niet, iedereen kan zingen en u bent van harte welkom!

Cantor-organist Gerard Leegwater

Collectes bij de kerkdiensten

30 augustus: Oecumenisch aandachtscentrum De Zwaan

De Zwaan in Alkmaar is een oecumenisch aandachtscentrum dat gedragen wordt door de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen. De diensten die de Zwaan aanbiedt zijn: Geloofsen levensoriëntatie, materiële hulp via het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, het ISBA, en pastorale hulp. Tevens is er vier ochtenden in de week een open huis en kerk aan de Oudegracht.



6 september: Kerk in Actie - wereld-diaconaat (kerk Noord-Ghana)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkeleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

*foto: Kerkdienst in dorp in Noord Ghana
foto: Richard Dassah*



13 september Limmen: Nederlandse Zeevarendencentrale - Amsterdam

Het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam wil het welzijn van zeevarenden bevorderen die zich in de haven van Amsterdam bevinden. Door middel van bezoeken aan sche-

pen, persoonlijke contacten, vieringen, materiële hulpverlening en belangenbehartiging. Havendominiee Leon Rasser voert 25 tot 30 pastorale gesprekken per week.



20 september Heiloo: INLIA

Internationaal Netwerk Lokale Initiatieven met Asielzoekers. De stichting INLIA is opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het *Charter van Groningen* ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. INLIA doet dat door:

- * het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
- * het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
- * het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
- * een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.



27 sept.: Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd.

Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma's te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen

seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.



Winterkleding

Op **13 september** gaat ds. Rasser, havenpredikant in Amsterdam voor in de dienst in **Limmen**. Deze zondag is de collecte voor 'zijn' werk in het zeemanshuis. Graag zou hij weer een auto vol met winterkleding mee naar Amsterdam nemen, en daar willen wij dit jaar weer voor zorgen.

In de haven van Amsterdam meren veelvuldig schepen aan met een bemanning afkomstig uit warmere streken. Zij zijn vaak niet gekleed op ons klimaat. Ds. Rasser wil hen graag van kleding voorzien waar zij warm in blijven, zoals jassen, truien, mutsen, sjaals en handschoenen. Mocht u wat van deze kleding over hebben, dan kunt u die voor de dienst afgeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit die zondag te doen, dan kunt u deze kleding ook eerder aan ons kostersechtpaar overhandigen.

Namens de diaconie alvast hartelijk dank.





Collega Paul Bindels gewijd tot priester

Op 4 juli j.l. werd diaken Paul Bindels in de kathedraal van Haarlem door de nieuwe bisschop Jan Hendriks tot priester gewijd.

Onze collega in de oecumene in Heiloo, Paul Bindels, was al een tijdje werkzaam in de parochie Bron van Levend Water, waarvan hij dus nu ook de parochiepriester is geworden.

In verband met de corona-regels werden bij die wijding maar een beperkt aantal mensen toegelaten en namens onze protestantse gemeente behoorde ik tot de uitverkorenen.

Voor een protestant als ik, die vooral soberheid gewend is, was het bijzonder om mee te maken. In geuren en kleuren, met prachtige muziek en betekenisvolle rituelen voltrok zich de wijding, die voor parochianen overigens ook via de televisie te volgen was.

Namens onze kerk overhandigde ik hem na afloop - naast de felicitaties - het boek 'Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo' waarin ook onze gezamenlijke kerkelijke geschiedenis wordt beschreven.

We hopen op een goede oecumenische samenwerking met de nieuwe pastoor van de parochie.

Gezien de recente ontmoetingen hebben we daar alle vertrouwen in.

Ds. Edward Kooiman

Pastoor Herman Helsloot

Op zondag 30 augustus a.s. neemt pastoor Herman Helsloot afscheid van de parochie Bron van Levend Water en specifiek van de locatie Willibrorduskerk te Heiloo.

Na 30 jaar verbonden te zijn geweest aan deze parochie is het nu tijd om met emeritaat te gaan.

Vanwege zijn gezondheid, die dikwijls te wensen overlaat, en zijn leeftijd - inmiddels is hij de 70 gepasseerd - vond hij de tijd rijp om er een punt achter te zetten. Dat was voor hem zeker geen gemakkelijke keuze. Gelukkig is er inmiddels wel een opvolger voor hem gevonden in de persoon van Pastoor Paul Bindels, die afgelopen juli tot priester werd gewijd (elders daarover meer) en die inmiddels ook al is verbonden aan de Parochie.

Vanwege alle corona-perikelen is de afscheidsmis op 30 augustus met alleen genodigden. Daarom is er 's middags voor iedereen gelegenheid om persoonlijk afscheid van pastoor Helsloot te nemen - zij het natuurlijk op enige afstand en volgens veilige corona-regels.

Vanaf 16.00 uur kunt u dit doen in het Willibrordushuis, naast de Willibrorduskerk aan de Westerweg.

We wensen pastoor Helsloot een mooi afscheid, gezondheid en zegen op zijn verdere levensweg. En we danken hem hartelijk voor alle jaren dat hij in Heiloo zijn steentje heeft bijgedragen aan de oecumene in gezamenlijke vieringen, in de vele kringen in het programma van "Rond de Waterput" (waarvan hij aan de wieg heeft gestaan) en voor de talloze ontmoetingen.

Namens de protestantse gemeente te Heiloo,

ds. Hanneke Ruitenbeek

ds. Edward Kooiman



De scheidende en de nieuwe pastoor van de Parochie Bron van Levend Water



Eritreeërs in Ter Coulster

Ook de Eritreeërs maken weer dankbaar gebruik van de Ter Coulsterkerk op zondagmiddag. Zij zijn blij dat ze na 4 maanden thuis zitten weer bij elkaar kunnen komen. De kinderen moeten nog even wachten.

Deze zondagmiddagbijeenkomsten zijn een voorbereiding op de eredienst die zij normaal gesproken elke zaterdag houden. Maar momenteel is er voor de Eritreeërs nog geen kerk beschikbaar. In hun thuisland gaan zij evenals wij op zondag naar de kerk. Maar aangezien op zondag de kerken al door eigen gemeenten in gebruik zijn, vieren zij nu de eredienst op zaterdag.

Namen bijhouden van de aanwezigen op lijsten, handen reinigen en naar hun plaats gebracht worden is evenals bij ons een vast ritueel geworden. Ook zij vinden het jammer dat ze niet mogen zingen, dat is een belangrijk deel van hun samenzijn.

Mariet Mooiweer

Solidariteitskas Limmen

Rond 25 augustus ontvangt u de acceptgiro voor de *Solidariteitskas 2020*.

De Solidariteitskas is een fonds van de PKN waarmee zustergemeentes, die armlastig zijn, financieel gesteund kunnen worden. Het bedrag dat we van u, alle leden vanaf 18 jaar, vragen is € 10,00.

De verdeling is als volgt €5,00 aan de eigen gemeente en €5,00 is de afdracht aan de kas.

Het is voor ons als gemeente van belang dat zoveel mogelijk gemeentelieden gehoor geven aan het verzoek. De reden is dat de afdracht aan de landelijke PKN vaststaat: € 5 x het aantal aangeschrevenen. De opbrengst voor Limmen is afhankelijk van het aantal betalende deelnemers minus de administratieve kosten. Dus laat ons niet in de kou staan!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname. Hartelijke groet,

Jan Nell namens de Kerkrentmeesters

Mens in Beeld

Ds. Piet Nijssen

Ds. Piet Nijssen is al een paar keer bij ons voorgedaan in een kerkdienst. Daarom leek het de redactie van het Kerkblad goed om nader kennis met hem te maken, en had ik een gesprek met hem.



Ds. Nijssen, een in 1952 in Veenwouden geboren, en in Sneek getogen Fries, was eerst een tiental jaren onderwijzer. Later studeerde hij, via studie in de avonduren, af als theoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij was dus een 'late roeping'. Tot aan zijn emeritaat 2017 was hij predikant in de PKN in twee dorpen bij Heerenveen, waaronder De Knipe, het dorp waar de bekende schilder Jan Mankes woonde, en waar nu vlakbij, in Oranjewoud, het prachtige museum Belvédère staat.

Dank zij zijn tweetaligheid kan ds. Nijssen ook voorgaan in Friestalige kerkdiensten, en dat doet hij enkele malen per jaar. Ook voor zijn pastorale werk was het fijn dat hij in emotioneel zware momenten met gemeenteleden in het Fries kon praten.

Ds. Nijssen en zijn vrouw besloten om na zijn emeritaat te gaan wonen in de plaats waar zijn vrouw vandaan komt, Heiloo. Ze houden beiden van deze omgeving, en wandelen of fietsen hier graag.

Hij vertelde me het altijd als een voorrecht beschouwd te hebben om als deel van zijn werk te mogen blijven studeren in en op de Bijbel, die een rijkdom aan verhalen bevat waarop je nooit uitgestudeerd raakt. Ook nu nog is hij daar mee bezig, en probeert hij bijvoorbeeld iedere ochtend een Bijbelgedeelte in het Hebreeuws te lezen. Ook de geestelijke gevolgen van de coronacrisis houden hem bezig, het groeiend besef dat de maakbaarheid van onze samenleving niet zo groot is als we geneigd waren te denken.

In zijn nieuwe woonplaats lukt het hem goed zijn draai te vinden. Zo nam hij in de abdij van Egmond deel aan enkele leesgroepen over mystieke teksten, en woonde hij daar vieringen bij. Sinds kort is hij ook betrokken bij de organisatie van de cantatediensten in de Witte Kerk. Daarnaast gaat hij graag voor in kerkdiensten in de regio, waaronder Amsterdam-Watergraafsmeer, een gemeente die op dit moment vacant is.

We hopen hem in de toekomst regelmatig bij activiteiten van onze kerkgemeenschap en als voorganger te ontmoeten.

Geert Booij

Help ramp voorkomen

Effect van lockdowns zeer bedreigend

De eerste corona-golf heeft zich na Azië, Europa en het Midden-Oosten inmiddels ook verplaatst naar Afrika en (Latijns-)Amerika. In veel landen met lage lonen zijn met name de effecten van de "lockdowns" zeer bedreigend. Je huis niet uit mogen om geld te verdienen, betekent voor veel mensen geen eten. Uit het rapport van de noodhulp-rekenkamer bleek dat de situatie vóór de corona-pandemie al moeilijk was.

Welke problemen zijn daar bovenop gekomen vanwege corona?

- Door verwachte bezuinigingen in rijke landen zal het totaal aan officiële ontwikkelingshulp van overheden waarschijnlijk met 5 tot 12% afnemen. Terwijl de behoefte aan geld voor noodhulp wereldwijd in de eerste helft van 2020 met een kwart is toegenomen.
- Ondemocratische leiders grijpen corona en de lockdown aan om hun eigen macht te vergroten en de oppositie te verzwakken.

Welke hulp biedt Kerk in Actie in deze moeilijke situatie?

Via een wereldwijd kerkelijk netwerk kan Kerk in Actie nog steeds hulp bieden aan de basis. Inmiddels hebben we al voor ruim 1,5 miljoen euro aan hulp toegezegd:

- voedselhulp voor mensen die honger lijden, omdat ze geen inkomsten hebben
- mensen leren hoe ze verdere verspreiding van corona kunnen tegengaan: houdt afstand en was je handen
- zorgen voor mondkapjes en hygiëneproducten
- overleg met overheden om de negatieve gevolgen van de lockdown te verminderen

Wat doen we in diverse landen naast voorlichting geven?

- Zuid-Soedan: voorlichting via radio-boodschappen en mobiele klinieken + gezondheidswerkers trainen
- Oeganda: toegang tot goede zorg verbeteren.
- Kameroen: Zambia: hygiëneproducten verstrekken
- Ghana, Nigeria, Rwanda, Zuid-Afrika: voedselhulp
- Colombia: voedselhulp en medicijnen verstrekken
- Bangladesh, Indonesië, Nepal, Pakistan, India, Myanmar: voedselhulp, hygiëneproducten
- Griekenland: medische zorg, voedsel en hygiëneproducten voor vluchtelingen en daklozen
- Moldavië: oude zieke mensen medische hulp en voedselhulp bieden
- Israël/Palestina: hygiëneproducten

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Help corona-ramp voorkomen





Rond de Waterput Programma 2020 - 2021

De vorige keer meldde ik u dat wij nadachten over de invulling van het komende seizoen.

Omdat er nog steeds veel onzeker is over de mogelijkheden van kerkelijke ontmoetingen in het najaar 2020 en nog sterker voor die van het voorjaar 2021, hebben we besloten dit jaar geen overzichtsboekje voor een heel jaar te maken, zoals u van ons gewend bent.

We knippen het jaar vooralsnog in tweeën, en we zijn van plan twee folders te maken met activiteiten. Eén voor in het najaar en één voor het voorjaar. Allemaal onder de voorwaarde dat het verantwoord is natuurlijk.

Het aanbod zal daarom dit jaar veel beperkter zijn dan anders. Dat vinden we jammer, maar het is nu niet anders. Hopelijk gaat deze situatie spoedig veranderen. De najaars-folder hopen we begin oktober aan u te kunnen presenteren.

Namens de commissie Rond de waterput,
ds. Edward Kooiman

Kansels en Kanselbijbels

De oudste bekende Kanselbijbel van de Protestantse Gemeente Heiloo dateert van 1663, een groot, zwaar en kostbaar boek. Vanwege slijtage is deze in 1755 vervangen door een nieuwe Kanselbijbel; een ongeveer even forse Statenbijbel. De vertaling en uitgave van de Bijbel vereisten destijds de goedkeuring van de Statengeneraal.

Recent zijn deze twee bijzondere Kanselbijbels gerestaureerd door de bekende restaurateur van met name historische uitgaven, de heer S. Jovanovic in Heiloo. Het leer en de 'vooren achterplatten' en de rug, ofwel de kaften van beide zijn gerepareerd en behandeld. Verder zijn nieuwe schutbladen aangebracht en op de Bijbel uit 1663 nieuwe koper-gepati-

neerde sluiters en een koperen hoekstuk. De teksten zijn nog heel goed te lezen dankzij het feit dat deze op papier zijn gedrukt dat gemaakt is op basis van lompen. De hoeken van de bladzijden zijn bij de restauratie teruggevlakt.

Over de plaats en de presentatie van deze Bijbels wordt nog nagedacht door de Kerkrentmeesters. Ook gasten willen we ze graag kunnen laten zien.

Op de foto de historische kansel van de Witte Kerk*). Een (s)preekgestoelte of kansel is in de wat oudere Protestantse Kerken heel vertrouwd. Na de verwoesting in 1574, in de tijd van het beleg van Alkmaar, duurde het bijna 60 jaar tot 1632 voor er in de deels herstelde Witte Kerk een dominee de kansel beklom. Voor de ingebruikname werd ds. Justinus van de Meer gevraagd de dienst te leiden. In 1633 kwam ds. Johannes Curtius naar Heiloo; zijn grafsteen ligt nog in de Witte Kerk**).

Vanaf de kansel met daarop de leze-naar, vaak ook de lessenaar genoemd, kon een spreker zich voor een ieder redelijk verstaanbaar maken. Op de leze-naar lag de Kanselbijbel, klaar voor gebruik. Bij de komst van installaties ter versterking van het geluid werden de kansels geleidelijk lager en bleef op den duur slechts een leze-naar in gebruik zoals in de Ter Coulsterkerk.

Onze Protestantse Gemeente kent nog een drietal Kanselbijbels, gebruikt in destijds de Gereformeerde Noordergeestkerk, de Hervormde Kruiskerk en in de Witte Kerk vanaf 2 juni 1966 na de voltooide restauratie. Daarover meer in één van de volgende Kerkbladen.

*foto Mirjam Bikker; **ref. Het boek "Meer dan 1000 jaar Witte Kerk" door Jaap de Graaf. Uitgave Stichting Monumet Witte Kerk Heiloo 2017
Namens de Bibliotheekcomm, Henk Bikker



Bach-cantate in Witte Kerk Heiloo

Nu de maatregelen in verband met het Corona-virus weer mogelijkheden bieden op beperkte schaal muzikale activiteiten te ontplooiën zullen de cantatediensten in de Witte Kerk weer worden opgestart. Vanzelfsprekend zullen er regels gelden om een en ander veilig te laten verlopen. Zo is het aantal zitplaatsen beperkt en wordt u verzocht zich van te voren aan te melden bij de secretaris Simone Ouwendijk, tel. 06-30933577 of via: s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl

De eerstvolgende cantate betreft "**Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit**" BWV 106 en zal op zondag **11 oktober**, 's middags om 16:00 uur worden uitgevoerd door *Collegium Vocale Camerata* onder leiding van *Gerard Leegwater*.

De cantate, ook bekend als Actus tragicus, is één van Bachs beroemdste cantates. Hoewel het manuscript van Bach verloren is gegaan, wordt aangenomen dat het hier om één van Bachs vroegste cantates gaat, waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij in Mühlhausen (1707/1708) werkzaam was als organist van de Divi Blasii-kerk. De tekst is een samenstelling van bijbelse teksten, drie citaten uit het Oude Testament en vier uit het Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er twee worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd. Bach componeerde het werk voor vier vocale partijen en een klein ensemble van barokinstrumenten, twee blokfluiten, twee viola da gamba's en continuo.

De uitvoering in de Witte Kerk vindt plaats binnen het kader van een compacte liturgie, zoals gebruikelijk in Bach's tijd. Deze keer is de liturg *Joan Idzenga*, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel en werkzaam in de Westerhout. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Een psalm voor de zomer

Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang, het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.

De schepping zingt het uit,
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht,
en zomer door wil geven.

U bent
het kloppend hart,
in al wat leeft
en bloeit,
in kleuren,
duizendvoud,
als aan
een droom
ontgroeid.

U wordt
geprezen door,
de wolken
en de winden.
Door vis
en klein insect,
en witte
akkerwinde.

Zij spellen Uw bestaan
om woordeloos belijden.
U bent de zomerzon,
en ook
mijn oorsprong beide.

Alfred Bronswijk

Uit: Raketings nabij.

