

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

## Exodus



Protestantse  
Kerk

maart 2020, nr. 2  
spiritualiteit, cultuur en samenleving



**Donderdag 5 maart** staat er weer een gezellige maaltijd in de planning waarbij u hartelijk

welkom bent in de Ter Coulsterkerk. Het driegangmenü, inclusief koffie of thee na afloop, kost € 5. Een glas wijn of frisdrank kost 1,50. Het menu hangt de zondag voorafgaand op het prikbord in de hal van de kerk en de inschrijflijst ligt op tafel klaar.

**Donderdag 9 april** hebben we ook een maaltijd gepland staan. Het is dan Witte Donderdag en daarom begint de maaltijd een half uur eerder, dus om 17.30 i.p.v. 18 uur, om onze gasten de gelegenheid te geven deel te nemen aan de dienst in de Witte kerk. U kunt u inschrijven op het formulier, of bellen naar Gina Timmerman 072-8795384, of mailen naar g\_timmerman50@kpnmail.nl

## Ontmoetingsmiddag

**Donderdag 12 maart** om 14.15 uur verzorgt mev. Jacolien Purmer een lezing in de ter Coulsterkerk. Zij is voorzitter en mede initiatiefnemer van de stichting ASMIK (Jasmijn) uit Armenië. Projecten voor o.a. weeskinderen met een beperking.

**Donderdag 2 april** is de volgende ontmoetingsmiddag. Deze middag zal in het teken staan van Op weg naar PASEN. Met prachtige muzikale invulling van mw. Hanneke Brest van Kempen met muzikale begeleiding van dhr. Henri Meyer.

U bent van harte welkom.

Heeft u vervoer nodig neemt u dan contact op met Pieter Jan van Roon, tel: 0636144828

Voor overige inlichtingen Ria op den Kelder tel: 5338895.

## Koffie-ochtend

**Woensdag 17 maart**, de 3e woensdag van de maand, is er weer een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 – 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

In april is de koffieochtend op woensdag de 15de!

Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen met Lies Koenderman 072-5052073 of Margreet Denekamp 072-5052871

## Samen eten in Limmen

In Limmen wordt weer een Samen Eten – maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op **woensdag 25 maart** a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 11 maart i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!



## Uitnodiging wijk B

Op **zaterdag 28 maart** a.s. organiseren de contactpersonen van wijk B een gezellige middag voor ontmoeting en samenzijn in de zaal van de Ter Coulsterkerk. We drinken koffie met wat lekkers, een hapje en drankje horen er bij.

De ontmoetingsmiddag is van 15.00 tot 17.00 uur. *U bent van harte welkom!* Namens de contactpersonen van wijk B (Noord-West Heiloo) Machda van der Meulen



## Beelden van Pastoraat

*Pastoraal Overleg Limmen en Heiloo*

Op **donderdag 2 april** houden we de jaarlijkse avond voor alle (oud)contactpersonen. Van harte welkom in de Ter Coulsterkerk wanneer u zich betrokken voelt bij het pastoraat in de gemeente Heiloo of Limmen!

Het thema dit jaar is: 'Beelden van Pastoraat'. Onder leiding van pastor André Martens gaan we aan hand van afbeeldingen proberen te verwoorden wat voor ieder van ons van belang is in ons bezoekwerk. Wat past wel/niet bij ons? Wat is onze rol en taak? Allemaal vragen om samen

over in gesprek te gaan.

Vanaf 19.45 uur is er al koffie met wat lekkers. Om 20.00 uur gaan we aan de slag tot ongeveer 21.15 uur. Dan is de avond nog niet afgelopen maar is er gelegenheid om met een hapje en een drankje verder te praten.

Pastoraal Overleg

## Kerk zijn we samen, geef voor je kerk!

... was dit jaar het motto. Wat betekent dat voor ons? Voor de één het mooie gebouw, waard om te behouden, voor anderen de gemeenschap. Weer anderen ontdekken de waarde van de kerk bij geboorte/doop, huwelijk of overlijden. De kerk als bron van inspiratie, als houvast, als hoop.

Deze geldwervingsactie wordt met vele vrijwilligers, al sinds de jaren zeventig gehouden. Hartelijk dank aan allen die deze kerkbalansactie hebben voorbereid en aan de vele vrijwilligers die op pad zijn gegaan.

In het bijzonder dank aan de vrijwilligers, die als "rayonhoofd" of als "loper" meewerken.

Dank aan allen die financieel hebben bijgedragen!

Hieronder de voorlopige resultaten in Heiloo.

Namens de kerkrentmeesters, Jenny Bikker-Breugem



## Actie Kerkbalans Heiloo

Er zijn in Heiloo 572 enveloppen rondgebracht, met het verzoek om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De respons bij het ophalen was ruim 74%. De toezegging voor het lopende jaar is € 137.000. De totale toezegging is op dit moment wel € 8.000 lager dan het afgelopen jaar. In de begroting van 2020 is een bedrag aan vrijwillige bijdrage opgenomen van € 150.000. Ervaring leert dat in de loop van het jaar nog financiële toezeggingen worden gedaan. Hopelijk wordt de begroting alsnog gehaald.

College van kerkrentmeesters

# Kerkblad

## Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

### 'Het getal veertig'

#### Stilte Vespers

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Daarmee begint de Veertigdagentijd, of Vastentijd.

De kalender telt vanaf Aswoensdag tot Paasmorgen zes en veertig dagen. Trek daar de zes zondagen van af - op zondag wordt niet gevast - en je houdt veertig dagen over.

Elk feest vraagt voorbereidingstijd. Voor het feest van Pasen trekt de kerk daar veertig dagen voor uit. Dat is geen willekeurig getal. Het is verbonden met bijbelse symboliek en verhalen. In de verhalen gaat het soms om veertig jaar, dan weer om veertig dagen of nachten.

Maar het heeft altijd te maken met de gedachte dat het leven een leerschool is.

Hoe leer je leven met lijden en hoop, met berouw, schuld, recht, noodlot of vragen zonder antwoorden?

Verhalen waarin het getal veertig een rol speelt staan centraal in een zestal korte Stilte Vespers op de maandagavonden in de Veertigdagentijd.

De opzet is eenvoudig en herhaalt zich elke week: stilte, de lezing, een enkel woord, stilte en afsluiting. Het kan dienen om bewust toe te leven naar Pasen.

**Vanaf maandag 2 maart, wekelijks van 19.15 - 19.45 uur** in de Kapel in de Ter Coulsterkerk.

De (stille) inloop begint vanaf 19.00 uur.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Bij de voorplaat:  
Na de uittocht - *de exodus* - veertig jaar door de woestijn.

- 4 Kerkdiensten  
Algemene informatie
- 5 Op weg naar Pasen:  
van onvrijheid naar bevrijding
- 6 Wij gedenken
- 7 Bijbellezers en eerbiedskapitalen  
Pastoraat en kerkenraad Heiloo
- 9 Paaspakketten-actie  
Kerkenraad en pastoraat Limmen
- 10 Boek 'De meeste mensen deugen'
- 11 Rond de Waterput e.a. activiteiten

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
20ste jaargang nr. 2, 26 februari 2020

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 072-5053449  
De redactie behoudt zich het recht voor  
ingezonden artikelen in te korten.

#### Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

#### Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

#### Volgend nummer: 1 april 2020

Kopij aanleveren bij:

**kerkblad@pknheiloo.nl**

uiterlijk dinsdag 17 maart

logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**

**www.pknlimmen.nl**



## Kerkdiensten

### 1 maart, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. R.J. Blaauw  
collecte: KiA Golfstaten, bijbelverhalen  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. P. Nijssen, Heiloo  
collecte: Dorcas  
GGZ: Marie José + Zanggroep

### 8 maart, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Pioniers, Kerk naar mensen  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. M. Beitler, Castricum  
collecte: Lilianefonds  
GGZ: Marius + Ine en Jaap

### 15 maart, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: KiA-noodhulp Zuid-Soedan  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. J.T. Zwart, Akersloot  
collecte: KiA-Noodhulp Zuid-Soedan  
GGZ: Marc + Zanggroep

### 22 maart, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:* pastor A. Martens  
collecte: KiA-Diaconale vakantieweken  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. M.A. Jansens, Zaandam  
collecte: KiA-Diaconale vakantieweken  
GGZ: Hilda + Saskia

**16.00 uur Witte Kerk:** Bachcantate 106  
'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'



### 29 maart, 10.00 uur

*Ter Coulsterkerk:*  
ds. A.T. Kramer, Heiloo  
collecte: KiA-werelddiaconaat (zie pag.8)  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. F.J. v.d. Wind, Oudorp  
collecte: KiA-werelddiaconaat (zie pag.8)  
GGZ: Marc + Zanggroep

### 5 april, 10.00 uur Palmzondag

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
m.m.v. de Cantorij  
collecte: Jeugdwerk JOP 'Paasverhaal'  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. R.J. Blaauw, Heiloo  
collecte-1: KiA-Pauluskerk Rotterdam  
collecte-2: Jeugdwerk 'Paasverhaal'  
GGZ: Marie Jose + pianist

## Voor elk wat wils

Op **zondag 8 maart** is de dienst in de Ter Coulsterkerk wat anders dan u gewend bent. Het is een dienst waar in het kerklied voluit in het middelpunt staat.

Zes gemeenteleden - uit de breedte van onze gemeente - vertellen wat hun favoriete kerklied is en waarom. Natuurlijk gaan we die liederen daarna ook zingen. Daartussendoor luisteren we maar andere teksten, gebeden, een korte overweging en andersoortige muziek.

Gerard Leegwater zal - samen met Frank Rutgers - verschillende muziekstukken spelen op piano/orgel en cello.

Kortom: het wordt een dienst met voor elk wat wils. Na afloop horen we graag uw reacties op dit initiatief.

Ds. Edward Kooiman



## Op weg naar Pasen

De leiding van de kindernevendienst in Heiloo is op zoek gegaan naar een mooi project voor de kinderen. **Vanaf zondag 1 maart** gaan ze met de kinderen op weg naar Pasen (12 april). In de kerk komt een grote berg te staan. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen. Naast verhalen over Jezus worden ook de verhalen verteld uit het boek Exodus, over het volk Israël dat bevrijdt wordt uit Egypte. Maar in de kindernevendienst worden niet alleen verhalen verteld. Er wordt ook met de kinderen gepraat en heel vaak maken ze iets moois dat bij de verhalen past. In de kerk zingen we samen met de kinderen een lied dat bij het project hoort: 'Een teken

van leven'. En... het kan zomaar zijn dat jou de vraag gesteld wordt: 'Wat is voor jou een teken van leven?' Zo hopen we samen, oud en jong, de weg te gaan naar Pasen gaan.  
Ds. Hanneke Ruitenbeek

## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

### Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

### Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

### Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl  
A. Martens, 06-224 940 89  
a.martens@pknheiloo.nl  
(maandag, dinsdag en woensdag)

### Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo  
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: scriba@pknheiloo.nl  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01  
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo  
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com  
Bank: NL85RABO 0336 4700 88  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo  
**Ledenadministratie:**  
mw. I. Bras, 072-5320344  
ledenadministratie@pknheiloo.nl

## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
dik.denekamp@hetnet.nl

### Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl

### Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; pglimmen@gmail.com  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64  
Diaconie: mw. M. Denekamp  
072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
ledenadministratie@pknlimmen.nl  
**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

# Op weg naar Pasen: van onvrijheid naar bevrijding



*Er zijn talloze situaties waarin mensen zich onvrij voelen en geen 'ik' kunnen of ook mógen zeggen. Een gebrek aan vrijheid om te zeggen en te zijn wie je bent is in de bijbel verbonden met het woord 'slavernij'. Het treft individuen maar soms een heel volk. Zo ook het volk Israël. De bijbelse verhalen gaan over de weg naar bevrijding, voor mensen, volken en landen. Het zijn verhalen van grote betekenis voor wie als vrij mens wil leven en dat ook zoekt voor ieder ander.*

## Exodus

Het boek Exodus speelt in de bijbel een sleutelrol als het gaat om onvrijheid, slavernij en bevrijding.

In het kort is het verhaal als volgt: De nakomelingen van Jacob zijn door een hongersnood in Egypte beland. Maar de aanvankelijke gastvrijheid van de Egyptenaren is omgeslagen in wrok en angst. Het 'vreemde volk' is te groot en te sterk geworden. Om ze weer klein te krijgen worden alle jongetjes die geboren worden, gedood en om de moraal te breken moet iedereen onder dwang zware fysieke arbeid verrichten. Op een gegeven moment grijpt God in en stuurt Mozes om de leiding op zich te nemen om het volk Israël te bevrijden door massaal uit Egypte weg te vluchten. Wat er precies is gebeurd en wanneer, ligt in woestijnzand verborgen. Feiten en verhalen hebben eeuwenlang de ronde gedaan voor ze werden opgeschreven. Maar de betekenis is essentieel en actueel: mensen horen geen slaven te zijn en God laat zich kennen als bevrijder. Dat gold toen en geldt nu nog steeds.

## Wie ben 'ik'

Onvrijheid heeft vele gezichten, van heel persoonlijk tot politiek. Van het kind dat thuis nooit geleerd heeft 'ik' te zeggen tot mensenhandel, uitbuiting en een land dat bezet wordt. In ons taalgebruik zijn we zorgvuldiger geworden in de omgang met het woord slavernij. Mensen maken andere mensen tot slaaf. Ook ons land kent een verleden waarin we mensen tot slaven maakten. En ook wij kennen een periode waarin óns de vrijheid was ontnomen, en wij zelf geen 'ik' meer mochten zeggen. Dergelijke ervaringen laat je niet zomaar achter je. Dat lees je ook in de verhalen waarin het volk Israël nadenkt over hun vrijheid. Nadat de vlucht uit Egypte is geslaagd, belanden ze in een woestijnlandschap waar ze de weg niet weten. Ze zijn bevrijd en mogen in alle vrijheid 'ik' zeggen maar ze weten niet hoe. Hoe doe je dat eigenlijk,

vrij zijn? Als je 'ik' wilt zeggen moet je ook weten wie 'ik' is en wat belangrijk is en hoe jouw 'ik' zich verhoudt met die van anderen.

## Tennissen

Elie Wiesel zegt ergens: Een Jood is een Jood, niet vanuit zijn relatie tot de Schepping maar vanuit zijn relatie tot Egypte. Met andere woorden: een mens wordt pas mens als hij vrij is.

Wat trouwens niet hetzelfde is als kunnen doen en laten wat je wilt.

De oud-tennisser Martin Simec heeft dat eens mooi uitgelegd. Hij zei: "Geef een mens een racket en een bal en een tennisveld en hij mag daar doen wat hij wil. Binnen een half uur heeft hij het wel gezien. Maar geef hem een medespeler en spelregels en hij is niet van de baan te slaan".

## Ruimte

Na de vlucht uit Egypte is het bijbelse volk Israël dus een vrij volk geworden. Niet langer is er een slavendrijver die zegt doe dit of dat. Ze moeten zelf nadenken en dat moet je leren. Je kan het zien als volwassen worden, als groei. Bij een vrij leven horen 'spelregels'. Die ontvangt het volk Israël van Godswege in de vorm van Tien Woorden, tien leefregels die leren om in alle vrijheid 'ik' te zeggen en waarin ons 'ik' wordt verbonden met die van God en onze naaste. Een gelovige manier van 'ik' zeggen biedt ruimte aan anderen om hetzelfde te doen.

## Op weg naar Pasen

De verhalen uit Exodus, die de komende veertigdagentijd op het leesrooster staan, spelen een belangrijke rol in de verhalen over Jezus. Hij lijkt soms zelfs op Mozes. Lucas noemt in zijn evangelie zelfs de weg van Jezus naar Jeruzalem, waar het Paasverhaal zich afspeelt 'zijn exodus'. Maar Jezus zal zijn rol van bevrijder op eigen wijze op zich nemen.

Pasen is een bevrijdingsverhaal, net als Exodus. Het is een verhaal voor mensen van alle tijden en plaatsen om te blijven geloven dat door moeite en onvrijheid heen een nieuw en vrij bestaan lonkt.

Ds. Hanneke Ruitenbeek





## Wij gedenken ...

Op 31 december overleed **Bep Lautenbach-Stoeltje** op de leeftijd van 95 jaar. Zij overleed vier maanden nadat ze haar man Simon naar het graf had begeleid. 75 jaar waren ze samen geweest, waarvan 70 jaar getrouwd. Ze waren in die tijd met elkaar vergroeid geraakt: een soort van twee-eenheid. Ruim een jaar voordat Simon overleed had ze ook al afscheid moeten nemen van haar tweeling-zus. Ook daarmee was ze haar hele leven innig verbonden. Al waardeerde ze zeker aandacht van de mensen die haar bezochten in de laatste tijd, toch was voor haar de glans wel van het leven af. De lege plekken in haar leven deden haar veel verdriet.

In de afscheidsdienst op 6 januari overdachten we haar leven en haar sterven en bezagen dat alles tegen de achtergrond van het verhaal van God en mensen. We lazen uit het bijbelboek Prediker; over het drie-voudige snoer dat niet stuk te krijgen is. Dat beeld was voor Bep troostrijk. Ze zag er ook haar relatie in met God. Want ook met God was zij haar hele leven ook innig verbonden en dat bleef tot het einde aan toe. Ook in de periodes dat het leven haar zwaar viel. Na afloop van de dankdienst in de Ter Coulsterkerk werd zij bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Wij wensen haar neven Jan en Chris, en hun partners Ann en Marianne, die haar zeer dierbaar waren, en allen die haar missen kracht en troost.

Ds. Edward Kooiman

Op 9 januari overleed op de leeftijd van 81 jaar **Khian Woe Tjhang**. In zijn werkzame jaren was hij leraar economie in Amsterdam. Khian was een lieve, nederige man, liefhebber van de natuur, de tuin en spelen op zijn altblokfluit. Hij was een denker en geen prater. In de afscheidsdienst stonden we bij dit laatste stil door het lezen van Psalm 8. Over de verwondering die de mens heeft dat hij daar door God is neergezet. 'Wie is de mens dat Gij aan hem denkt?' Khian zal met dezelfde verwondering in de natuur hebben rondgelopen. 'Wie bent U dat u aan mij, Khian, denkt?' Hij zal onder de indruk zijn geweest en er geen woorden voor hebben kunnen vinden of wilde het misschien ook niet. Die nederigheid die komt met de verwondering paste bij Khian. Khian leefde van de verwondering en ging daarin zijn eigen weg met God. Vlak voor zijn sterven keek Khian met open ogen en mond van verwondering de ander aan. Keek hij de Ander aan. Voor Hans en Lida Wijsman is het overlijden van Khian ook het einde van een lange periode, waarin zij hem en zijn vrouw intensief hebben begeleid. Op velerlei wijzen hebben zij hem bijgestaan en zijn zo voor Khian van grote betekenis geweest. Wij wensen de familie van Khian en Hans en Lida Gods kracht en nabijheid toe in deze verdrietige periode. Pastor André Martens

## Liedboeken Heiloo

Alweer enkele jaren geleden, bij de uitgave van het nieuwe liedboek is door de kerkenraad geadviseerd, dat ieder gemeentelid zelf het liedboek zou aanschaffen. De een neemt het mee naar huis een ander laat het in de kerk staan, naast de liedboeken die door de kerk zijn aangeschaft.

Helaas zijn er bij bijzondere diensten, maar ook op de zondagmorgen al een aantal keren geen liedboeken meer beschikbaar voor de wat late bezoekers en onze gasten.

Wilt u alstublieft uw eigen liedboek weer meenemen naar de kerk of daar gewoon laten staan. Als er dan toch een tekort aan nieuwe liedboeken blijkt, is de kerkenraad bereid er opnieuw een aantal aan te schaffen.

Namens de kerkrentmeesters, Jenny Bikker-Breugem.

## Felicities

Op 10 januari is Laurie Anna geboren. Zij is de dochter van Linda en Martin Brouwer de Koning.

Op het geboortekaartje lezen we:

*Wij droomden al van je,  
voordat wij je kenden.*

*Wij hielden al van je,  
lang voordat wij je zagen.*

*Wij zullen je beschermen.*

*Onze liefde voor jou groeit elke dag.*

Wij wensen dit jonge gezin veel geluk en liefde toe.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



## Bedankt

Lieve mensen van de Ter Coulsterkerk, ik wil jullie hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en de bijzondere kaart met vele namen erop. Het heeft me goed gedaan! De mooie bloemen hebben heel lang gestaan. Drie weken dat is uniek net als dat ik ze heb mogen ontvangen. Vriendelijke groet van **Karin Hartog**, vriendin van Jacob Ouderkerken



Begin februari bracht Lies Koenderman namens de Protestantse Gemeente te Limmen mij een mooie blauwe vaas met 3 hyacintebollen die glunderden omdat ik 92 jaar geworden was. Zo leuk en plezierig was het bezoek! Aan alle mensen: heel veel dank want ik kan er lang van genieten. **Maarten Krijt**



## Bijbellezers en eerbiedskapitalen



*Eind januari 2020 was ik aanwezig op een feestelijke bijeenkomst van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).*

*Er werd gevierd dat de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) inmiddels 15 jaar in gebruik is. Aan die bijbelvertaling, ook in onze kerkdiensten de meest gebruikte, is destijds ruim 10 jaar gewerkt. Zelf was ik er als taalkundige bij betrokken, als lid van de begeleidingscommissie van dit vertaalproject. De mensen die er toen aan gewerkt hebben, waren uitgenodigd om deze verjaardag van de NBV bij te wonen.*

Dr. Matthijs de Jong, hoofd van de vertaalafdeling van het NBG gaf een schets van de stand van zaken. In de afgelopen 15 jaar zijn bijna 2 miljoen exemplaren van deze vertaling verkocht, een groot succes dus. De afgelopen jaren is gewerkt aan een herziene versie. Waarom is dat nodig? Wel, het NBG heeft enkele duizenden brieven en e-mails over vertaalkwesties ontvangen. Daarnaast zijn er vele artikelen en boeken verschenen waarin de NBV aan de orde komt. Ook zijn er vanuit diverse kerkgenootschappen rapporten met betrekking tot de NBV aan het NBG toegestuurd. Uit alle vragen, opmerkingen en besprekingen blijkt een sterke betrokkenheid van talrijke bijbellezers.

Wat voor soort commentaar stuurden de bijbellezers? De Jong vertelde dat er vier soorten bezwaren waren: te veel expliciterende vertalingen ('er wordt te veel ingevuld'), gebrek aan concordantie ('het thematische verband valt weg'), vertaalkeuzes die als tegendraads worden ervaren (bijv. 'als goden' in plaats van 'als God' in Genesis 3:5), en het ontbreken van hoofdletters bij de persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen (de zogeheten eerbiedskapitalen).

Al deze commentaren worden verwerkt door een nieuw team. Er is al besloten de eerbiedskapitalen terug te laten komen in de herziene NBV. Dus we krijgen weer zinnen als Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, met het woord hij met hoofdletter H geschreven. De variant met hij in plaats van Hij wordt door sommigen dus als oneerbiedig ervaren. Bezittelijke voornaamwoorden zoals zijn blijven wel met een kleine letter geschreven. Toch wel opmerkelijk dat de spelling van woorden zo gevoelig kan liggen, want of je nu Hij of hij voorleest, je hoort dezelfde klanken.

Nu maar afwachten wat de binnenkort te verschijnen revisie van de NBV oplevert!

Geert Booij

## Pastoraat op maat

HEILOO - In het Pastoraat bespreken we onder andere het werk van de wijkteams. We zijn blij dat er nog steeds vier teams actief zijn met het bezoeken van mensen en het organiseren van jaarlijkse ontmoetingen. Toch ontkomen we er niet aan dat de teams kleiner worden.

De vraag naar bezoek en aandacht wordt echter in onze gemeente niet kleiner maar neemt eerder nog toe door het ouder worden van onze gemeenteleden. Dat legt soms druk op de wijkteams. Zij ondervinden niet altijd begrip voor de beperkte mogelijkheden die zij hebben.

Tijden veranderen. Er wordt daarom vanuit het Pastoraal Overleg beroep gedaan op uw eigen initiatief: neem contact op wanneer u graag iemand uit het wijkteam of één van de pastores wilt spreken. Daar wordt in onderling overleg ruimte en tijd voor gemaakt.

Pastoraat is niet alleen iets van een groepje gemeenteleden en pastores voor de rest van de gemeente. Het ligt in (bijna) ieders mogelijkheden om attent te zijn op elkaar, en aandacht te hebben voor elkaars verhaal. Dat kan al enorm helpen om je zo onderdeel van de gemeente te voelen.

Pastor André Martens las tijdens de vergadering uit een lied van Stef Bos: 'Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten'. Een mooi uitgangspunt voor onderlinge verbondenheid.

Namens het Pastoraal Overleg, de pastores.



## Vanuit de kerkenraad Heiloo

We zijn heel erg blij met Christiaan de Groot die de Diaconie komt versterken. Er zijn echter nog open plaatsen in de kerkenraad, de vraag naar een nieuwe ouderling en diaken is er nog, dus voelt u zich geroepen om de kerkenraad te komen versterken wij horen het graag. U kunt bellen met de vacaturecommissie, ds. Kooiman of Jannie Edelman.

We hebben afscheid hebben genomen van Jannie Willemstein, diaken, en Nita Buitink, scriba en diaken. Hartelijk dank voor jullie werk in de kerkenraad!

Er is besproken dat het kan gebeuren dat er onverhoopt geen derde ambtsdrager zal zijn, te weten predikant, ouderling en diaken. De eerste zondag van de maand zullen briefjes aan de banken worden gehangen, met het verzoek om zoveel mogelijk naar voren, op de stoelen te gaan zitten. De eerste keer gaf vrijwel iedereen hieraan gehoor! Evaluatie wordt over een half jaar gedaan.

Er zijn nog wat punten over zoals jaaragenda, over wanneer de gemeentevergadering en de gemeentezondag zullen plaatsvinden.

Tot de volgende keer, Jannie Edelman

## Collectes bij de kerkdiensten

### 15 maart: Kerk in Actie Noodhulp Zuid-Soedan

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Zie ook: [www.kerkinactie.nl/40dagentijd](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd)



### 22 maart: Diaconale vakantieweken

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.



### 29 maart: Kerk in Actie Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerken kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.

Kijk voor meer informatie op [www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana](http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana)



## Paasgroeten 2020

Zondag **15 en 22 maart** (in Heiloo) en **29 maart** (in Limmen) worden kaarten uitgedeeld om als paasgroet te versturen aan gevangenen. Dit keer

alleen voor gevangenen in Nederland, omdat kaarten naar gewetensgevangenen in het buitenland soms niet aankwamen.

U kunt de kaart(en) na uitreiking in de kerk schrijven, bijv. tijdens de koffie, en direct bij de diaconie inleveren (graag postzegel en pen meenemen) of rustig thuis schrijven en later aan de diaconie geven. De kaarten worden dan collectief verstuurd naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk, vanwaar ze verdeeld worden over de gevangenis.

*Een gevangene krijgt 2 kaarten, één met een bemoedigende tekst (u krijgt voorbeelden) en één om zelf te versturen waar de verstuurder alvast een postzegel op doet.*



De kaart is door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdscampagne van Kerk in Actie, 'Sta op',

werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstanding hout'.

Pasen, verhaal van de Levende!

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

We hopen, dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Diaconie Heiloo en Limmen

## ZWO Heiloo

### Amnesty kaarsenverkoop en Rwanda-project

De opbrengst van de jaarlijkse Amnesty kaarsenverkoop was € 271, waarvan € 185 voor Amnesty en € 116 voor het Rwanda-project. De opbrengst van de 2 februari collecte voor het Rwanda-project was € 182,40.





## Paaspakketten Limmen

Het is weer zo ver, de Alkmaarse Raad van Kerken heeft besloten om, na het enorme succes van vorig jaar, door te gaan met de paaspakketten-actie en wij dus ook. Maar dat kan niet zonder uw medewerking, want de dozen moeten gevuld. Vorig jaar hebben wij 22 dozen kunnen afgeven.

Doet u ook weer mee?

*Wat kan er in de dozen: houdbare levensmiddelen, zoals koffie, thee, suiker, rijst, bliksoep, blikgroenten, blikfruit, paaseitjes, chocolade. Ook artikelen als kaarsen, theelichtjes, thee- en handdoeken, toiletartikelen, kleine presentjes en speelgoed zijn van harte welkom.*

Wilt u liever geld geven dan kunt u dat in een gesloten envelop doen.

De zondagen **22 en 29 maart** hebben wij de versierde dozen klaar staan. Daarna worden alle spullen en dozen verzameld, verdeeld en weggebracht naar mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die iets extra's hard nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Diaconie van Limmen

## Kerkenraad & pastoraat van Limmen

In de kerkenraad is gediscussieerd over het Beleidsplan van de Gemeente Limmen voor 2020-2025. Het is goed hier jaarlijks aandacht aan te besteden om te zien wat het afgelopen jaar is bereikt en waar nog nieuwe plannen liggen voor de toekomst. Het Beleidsplan dient op korte termijn als actieplan voor 2020. Zo dwingt het de kerkenraad meer te doen dan de gebruikelijke taken. Het geactualiseerde Beleidsplan is op de website geplaatst.

Op initiatief van de ouderlingen heeft het jaarlijks **'Breed Pastoraal Overleg'** plaatsgevonden. Hiervoor zijn alle

personen uitgenodigd die op enigerlei wijze te maken hebben met het pastoraat. Gediscussieerd is over 'Wat is Pastoraat?', waarbij onderscheid is gemaakt tussen ongeorganiseerd pastoraat, zoals dit ingevuld wordt door gemeenteleden onderling en georganiseerd pastoraat, zoals dit verwoord is in het Beleidsplan onder het kopje 'Pastoraat'. Dit betreft gericht aandacht en bezoekwerk voor mensen die minder zelfredzaam zijn.

Afgesproken is om meer aandacht te geven aan de kinderen onder de leden. T/m 12 jaar zullen zij als proef naast een verjaardagskaart ook een presentje voor de Kerst ontvangen. Daarnaast is de groep leden van 17-75 jaar aan de orde geweest, die tot nog toe alleen bij huwelijksjubilea of bij (bekende) ziekte in beeld komen. Afgesproken is hen vooral te volgen bij kruispunten in het leven. Te denken valt aan geboorte, jongeren die het huis uitgaan, scheiding, verlies van baan en andere gebeurtenissen die ingrijpend zijn in hun leven.

Graag ontvangen wij hierover zoveel mogelijk informatie om dit op te kunnen volgen met een bezoek of kaart. Als pastorale bezoekgroep zijn wij afhankelijk van informatie over en van de gemeenteleden. *Pastoraat doe je omdat je om mensen geeft.*

Lies Koenderman

## 'met lege handen staan'

*De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit voor drie lezingen.*

Ervaringen van leegte zijn maar al te menselijk. Ook om deze weg te drukken. Ze worden als bedreigend ervaren. *Thom Geurts* vertelt daar **7 maart** over. We bezweren de leegte met dingen die we kunnen kopen. We zien ons leven, zegt hij, als iets dat maakbaar is en dat we in eigen hand kunnen houden. Want we moeten toch zelf zin aan ons leven geven, wordt gezegd? *Thom Geurts* neemt deze leegte serieus, wijst haar niet af, maar omarmt haar. 'Ik wil oog in oog durven staan met de leegte'. Hij spreekt van *het lef om met lege handen te staan*. Hierin ziet hij de kern van religie. Zij geeft geen antwoorden, maar houdt onze levensvragen open. *Marjoleine de Vos* en *Pieter Korbee* zullen in de lezingen op **21 maart** en **4 april** hun visie op deze vragen geven.

Om 10.30 uur in de Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 Alkmaar Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)

Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072 - 5612443

## Herstel na verlies . . .

Het Steunpunt Verlies en Rouw is een initiatief van Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan Alkmaar. We bieden mensen die een dierbare hebben verloren een plek om lotgenoten te ontmoeten. Ook hebben we elke maand een thema in de vorm van een groepsgesprek of lezing of een creatieve activiteit.

Op **19 maart** is het Steunpunt weer geopend. Het thema is dan 'herstel na verlies'. Wat doet de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levenskracht terug krijgen?

Welkom om 14.00 uur (inloop; 14,45 u. thema) op Oudegracht 185 in Alkmaar. Bijdrage € 5,-. Meer info: *Marja: 0630088610* of *Eva: 0611445637*

## "Dromen"

is het thema van de Taizé-vinger op **22 maart** (9:30 uur, O.L.V. Geboortekerk Hornplein 1) in Schermerhorn. Zij die hun dromen waarmaken hebben één ding gemeen:

je moet eraan beginnen, volg je hart, geloof in jezelf.

Je kunt het, echt waar!



## Boekbepreking



### Een nieuwe geschiedenis van de mens Rutger Bregman

De historicus en journalist Rutger Bregman gaat in dit boek in op de fundamentele vraag hoe we de mens moeten zien. Is deze 'ongeschikt tot enig goed, en geneigd tot alle kwaad',

of deugt de mens in principe, maar kan deze door bepaalde omstandigheden worden meegezogen in het kwade. De titel van het boek, een citaat van de vroegere nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, geeft aan dat Bregman het tweede standpunt wil verdedigen. In de eerste visie op de mens is volgens hem een strenge overheid nodig om het dunne vernis van de beschaving in stand te houden.

Een beroemd psychologisch experiment dat de eerste visie zou ondersteunen is het experiment uitgevoerd aan Stanford University in 1971, waarbij sommige studenten de rol speelden van arrestant, en anderen die van bewaker. In het experiment zouden de studenten die bewaker speelden, gemakkelijk blijken te vervallen tot mensen die bereid zijn de arrestanten te kwellen en te vernederen. Bregman betoogt dat dit experiment in feite vanaf het begin was gemanipuleerd door de onderzoekers, zodat er helemaal geen sprake was van spontaan gedrag van de studenten in de rol van bewaker.

Bregman bespreekt een groot aantal verhalen die op het eerste gezicht het eerste standpunt zouden ondersteunen, en vertelt hoe wetenschappers de conclusies van die verhalen onderuit hebben gehaald. Zijn eigen conclusie is steeds dat er veel bewijs is voor het tweede standpunt: mensen deugen wel, als ze maar op de juiste manier bejegend worden.

Bregmans betoogt dat niet geweld, maar intermenselijk contact en compassie de beste methoden zijn om de samenleving leefbaar te houden en geweld te vermijden. Hij eindigt met zijn boek met 10 (!) leefregels, een nieuwe Tien Geboden. Voorbeelden van zulke regels zijn: 'Bij twijfel, ga uit van het goede', en 'Denk in win-win-scenario's'. Bregman, de niet-gelovige zoon van een hervormde dominee, onderbouwt zijn betoog soms ook met Bijbelcitataten, zoals uit de Bergrede: "En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren" (Mattheus 5).

Het is te gemakkelijk om Bregmans betoog af te doen als 'niet realistisch', al komen er bij mij natuurlijk allerlei vragen op over zijn aanbevelingen. Hij legt ons op een indringende manier de kwestie voor hoe we maatschappelijke problemen zouden moeten aanpakken. Kiezen we voor repressie, of zijn er andere wegen?

Geert Booij

## Waterputlezing 4 februari j.l.

*Hij roept nogal wat herinneringen op, de vroegere pastorie van de Moeder Godskerk. De verbouwing tot gemeentecentrum van de PKN, nu 20 jaar geleden, was ingrijpend. Maar de grote lijnen zijn nog goed herkenbaar. Op donderdag 22 november 1990 kwam ik hier voor het eerst 'achter de coulissen'. Er werd in de koffiekamer een avond georganiseerd door de werkgroep Kerken Samenleving onder de titel: 'Waarnaar toe rolt uw geld?', over zuiver bankieren.*

Vanavond komen de mensen voor een heel ander onderwerp naar de Ter Coulsterkerk. Maartje de Lint zal de Waterputlezing van dit seizoen verzorgen. Over de heilzame werking



van muziek en samenzang. Nu kunnen wij als kerkgangers daar wel een beetje over meepraten. De meesten van ons zingen zonder terughoudendheid de bekende liederen op zondagmorgen mee. Dat voelt vertrouwd en schept verbinding. Maar de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat zingen ook een medicijn kan zijn, met name voor mensen die lijden aan dementie.

Maartje begint haar verhaal met een lied en laat ons ervaren wat het met je doet wanneer iemand voor je durft te zingen: je wordt geraakt. Als wij zelf aan de beurt zijn om te zingen voelt het eerst wat ongemakkelijk, maar al snel word ik vanzelf meegenomen. Vanuit deze ervaringen heeft Maartje zanggroepen opgezet voor mensen met dementie en hun zorgverleners en mantelzorgers en de resultaten zijn verbluffend. De deelnemers ervaren dat zij zich veilig voelen en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze merken dat woorden al zingend vanzelf opkomen en dat ze (nog) kunnen leren. Voor de mantelzorgers is het een zegen om te zien hoe hun naasten opbloeien tijdens zo'n zangmiddag. En ook thuis kunnen zij samen zingen, wat meteen de goede herinneringen boven brengt.

De interesse van de wetenschap is ook gewekt. Maartje werkt samen met het Erasmus Medisch Centrum. Uit onderzoek is gebleken dat het klankgeheugen van een mens zijn hele leven onaangetaast blijft. Wanneer woorden door afasie niet meer paraat zijn, is een lied zingen nog wel mogelijk, omdat die woorden zijn verbonden met klank en melodie. Het blijkt zelfs dat het brein (weer) kan groeien door muziek. Daarnaast geldt voor iedereen dat zingen stress vermindert en het immuunsysteem versterkt. Maartje vertelt dat prof. Hans Jeekel in het Erasmus MC de patiënten tijdens operaties laat luisteren naar hun (lievelings)muziek en dat heeft een positief effect. Ook wordt muziek ingezet als hulp bij pijnstilling. Zelf ziet zij het soms gebeuren dat iemand na weken zwijgen weer een woord spreekt. Het meest indrukwekkende vertelt Maartje met enige schroom: "Eens was ik uitgenodigd om te komen zingen bij een familiefeest. Onder de luisteraars was ook een heer in een rolstoel. Hij zat voorovergebogen en leek afwezig. Tijdens één van mijn liederen hief hij zijn hoofd op en keek hij me aan. Zijn ogen begonnen te stralen en opeens stond hij op en liep naar mij toe. Familieleden reagerden hier vol emotie op: hij kon al vijf maanden niet opstaan."

Marieke Hoetjes (Commissie Rond de Waterput)

## Rond de Waterput

In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

27 februari: Zin in Film (3)

1 maart: Preek van de Leek:  
Lonneke Lute (Witte Kerk)

2 maart: Stille Vesper (zie pag. 3)

5 maart: Zin in Film (Limmen)

9 maart: Stille Vesper (zie pag. 3)

12 maart: Zin in Film (4)

15 maart: Vertelvoorstelling Mozes  
(Willibrordushuis)

16 en 23 maart: Stille Vesper (zie p.3)

26 maart: Zin in film (Limmen)

26 maart: Kerk na 1945

Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput of [www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)  
ds. Edward Kooiman

### Preek van de Leek van 2 februari

Op 2 februari hield Adri Steenhoek in een goed gevulde Witte Kerk zijn 'Preek van de Leek'. Voor wie het heeft gemist, is er de mogelijkheid om deze 'preek' terug te luisteren via: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) (via: 'Heiloo' en 'Witte Kerk') Overigens zijn via deze link ook altijd de reguliere zondagse kerkdiensten - ook uit de Ter Coulsterkerk - van het laatste half jaar terug te luisteren.

### Zondag 1 maart: Preek van de Leek Lonneke Lute

Voor de tweede 'preek' op zondag 1 maart hebben we Lonneke Lute uitgenodigd. Zij houdt zich al bijna een leven lang bezig met muziek en zang. In haar jeugd zong ze al in coverbandjes. Later werd ze dirigente van verschillende koren, o.a. het 50+koor 'De Fifty Singers' en bij het instituut voor NLP in Limmen begeleidt ze inmiddels al 11 jaar een 'meidenkoor'. Haar officiële certificaat is 'autodidact'. Haar missie: iedereen met een dosis 'Blijde hormonen' huiswaarts laten keren.

De preek wordt gehouden op zondag 1 maart om 16.00 uur in de Witte Kerk. Er is een collecte bij de uitgang.



### Zondag 15 maart: Drie vrouwen in vertelvoorstelling rond Mozes

In deze gespeelde voorstelling vertellen drie vrouwen uit drie grote religieuze stromingen elk een eigen en persoonlijk verhaal. Allemaal rond de figuur van Mozes; ofwel: door Mosjé, zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd; of Musa, zoals hij in de islam heet. Eveline Masetti is als pastor werkzaam in Castricum en Haarlem. Ze studeerde aan de Vertelacademie in Utrecht en leerde daar Saida Franken kennen, die werkzaam is als docent, kunstenaar en theatermaker. Marion Rosenthal is paranormaal genezer en bezig met rituelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

De voorstelling begint om 15.00 uur in het Willibrordushuis (Westerweg 267). Er is een collecte bij de uitgang



### 26 maart: De kerk na 1945 Samen op Weg

Prof. Henk Bikker neemt ons in zijn lezing dit jaar mee naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen tal van fundamenteën werden gelegd voor een nieuwe wereldsamenleving. Bijvoorbeeld de 'Verenigde Naties' in 1945, de aanvaarding van de 'Human Rights' in 1948 door die VN en de installatie van de Wereldraad van Kerken in 1948. Hij vertelt over de Nederlander Willem Visser 't Hooft, die de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad was en daarmee de basis voor de oecumenische gedachte legde. De avond wordt gehouden in de Ter Coulsterkerk en begint om 20.00 uur (bijdrage € 3,-). Iedereen is natuurlijk van harte welkom.



## De vijfde nagel

Lezing Ethiopische Kruisigingsafbeeldingen door Jan Tromp  
Vanuit Portugal komt in de 16e eeuw een strijdmacht helpen om Ethiopië te bevrijden van de islamitische hoofdmans 'Grañ', die in 1543 wordt verslagen. Grañ had intussen bijna alle kerken verwoest.

Na deze periode worden talrijke nieuwe kerken gebouwd en dat gaat gepaard met een opbloei van de kerkelijke schilderkunst. De jezuïeten voeren prenten en geschriften in, waardoor de Ethiopische clerus in aanraking komt met afbeeldingen van de kruisiging. Die worden nu ook afgebeeld in kerken, naar westers voorbeeld dus, maar meestal aangepast aan de Ethiopische traditie. Jan Tromp zoekt antwoord op de vraag: *Hoe kan het dat in afbeeldingen van de arma christi vijf nagelen worden getoond, terwijl er in de westerse cultuur aanvankelijk vier en later drie nagelen voorkomen?*

Dinsdag 3 maart, 20.00 uur, Dorpskerk in Castricum (bijdrage: € 3)

## Bach-cantate

### in de Witte Kerk in Heiloo

Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater voert zondagmiddag **22 maart** om 16.00 uur de cantate 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' BWV 106 uit. De cantate, ook bekend als *Actus tragicus*, is een van Bachs beroemdste cantates. Er wordt aangenomen dat het hier om een van Bachs vroegste cantates gaat, waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij in Mühlhausen (1707/1708) werkzaam was als organist van de Divi Blasii-kerk. De tekst is een samenstelling van bijbelse teksten, drie citaten uit het Oude Testament en vier uit het Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er twee worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd. Bach componeerde het werk voor vier vocale partijen en een klein ensemble van barokinstrumenten, twee blokfluiten, twee viola da gamba's en continuo.

De liturg is Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij de Zorgcirkel en werkzaam in de Westerhout.

Er is een collecte bij de uitgang.



Exodus Nederland, een nazorgorganisatie voor (ex-)gedetineerden en hun familie, organiseert jaarlijks een gedichtenwedstrijd voor gedetineerden. Jaarlijks wordt in onze kerken gecollecteerd voor Exodus. Hier het winnende gedicht van 2019. Geschreven door Edwin.

Het klinkt haast onbehoorlijk vreemd  
Ben dankbaar voor mijn ongekozen pad  
Mijn ogen werden bruut geopend  
Toen ik wakker achter tralies zat

Opgeslokt, de klok staat stil  
Waar ben ik nu, wat doe ik hier  
Dit leven is niet wat ik wil  
Deuren gesloten zonder kier

Mijn geluk ligt nu in scherven  
Ik werd een scherf van mijn geluk  
Het lijkt verloren, de weg gebroken  
Ik werd een heel geworden stuk

Ik zit en was ook best gesloten  
Maar ik open elke dag  
Want de sloten van mijn ketens  
Zijn geopend met gebed en lach

Ik zie nu zaken steeds meer helder  
En valt geluk mij steeds meer toe  
Vanuit de krochten van de kelder  
Naar lichter buiten en liefde toe

Mijn geluk ligt nu in scherven  
Ik werd een scherf van mijn geluk  
Het lijkt verloren, de weg gebroken  
Ik werd een heel geworden stuk