

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Pinksteren



Protestantse
Kerk

mei 2020, nr. 4
spiritualiteit, cultuur en samenleving

PG-Limmen in coronatijd

De aangepaste kerkdienst op 8 maart, waarin geen handen meer gegeven werden, maar een 'elleboogje', voelde toen nog wel komisch.

De overheidsmaatregelen en de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland hebben de kerkenraad echter doen besluiten de kerkdiensten af te gelasten. Hierdoor kwamen per direct alle diensten en activiteiten te vervallen.

De wekelijkse (digitale) Nieuwsbrief geeft zoveel mogelijk informatie over alternatieve kerkdiensten via internet of radio en TV. Zo zijn steeds ook onze predikanten te beluisteren vanuit de Ter Coulsterkerk. Zij zetten zich enorm in om er een gezamenlijke dienst voor Heiloo en Limmen van te maken. Ook ouderlingen van Limmen draaien af en toe mee als ouderling van dienst en onze organist Sybren Boukes levert soms de muzikale bijdrage aan de dienst.

De pastorale bezoegroep heeft direct een verdeling gemaakt om contact te onderhouden met diverse gemeenteleden. Wekelijks wordt dit geëvalueerd - via de mail - en actie ondernomen waar nodig. Bij de telefoontjes blijkt dat er heel veel onderling contact is via telefoon, mail of een kaartje. Hartverwarmend om elkaar in deze moeilijke tijd zo vast te houden!

Ondertussen is de kerk ook gesloten voor alle andere activiteiten. Toch heeft onze koster Dirk Denekamp wel een hele bijzondere huurder gevonden. De firma LEMO, een ondersteuningsbedrijf voor medische apparatuur, heeft de kerk gebruikt voor het assembleren van ventilatoren voor beademingsapparaten. Zij konden zo met voldoende afstand van elkaar werken.



En hebt u de 'klokken van troost' gehoord? Elke woensdagavond (tm 29 april) van 19.00 tot 19.15 uur? En 5 mei

van 12.00 tot 12.15 uur? Daarmee werd gehoor gegeven aan een oproep van de landelijke kerk.

Verder is bij 'Ons Huis' een fietsenstalling geplaatst en een mooi grasveldje aangelegd. Het gebruikte rek is helemaal opgeknapt en in stijl.



Wij zullen aan de hand van evt. veranderende overheidsmaatregelen beoordelen of we weer meer samen kunnen doen. Voor nu moeten wij doorgaan om de band die wij met elkaar delen door ons geloof te onderhouden en vertrouwen op betere tijden.

Namens de kerkenraad,
Lies Koenderman

De cantorij

Helaas kan de cantorij vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus nog niet repeteren.

De inschatting van het bestuur is dat dit voor de zomerperiode waarschijnlijk niet meer mogelijk is.

Daarom wordt ingezet op herstart in september. Simone Ouwendijk

Ontmoetingsmiddag

Gezien de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt deze gezellige ontmoetingsmiddagen te beëindigen. Wij wensen u een goede zomer en veel gezondheid en hopen u straks weer te ontmoeten. Namens het team van de ontmoetingsmiddag, Marijke de Groot

Nog niet samen ...

Het zal iedereen wel duidelijk zijn geworden dat het voorlopig onmogelijk is om door te gaan met onze gezellige maandelijkse maaltijden. We hopen dat we alle deelnemers, zowel gasten als medewerkers/vrijwilligers, in september weer mogen verwelkomen!

Hartelijke groet, Gina Timmerman

Uit de kerkenraad

HEILOO - In klein gezelschap, een diaken, lid CvK, predikant, voorzitter en scriba, zijn we bij elkaar geweest. Na een rondje "hoe gaat het ermee" kwam de opmerking "De wereld is stil gezet" en dat voelt soms ook wel zo. Als kerkgemeente draaien we wel door, anders dan anders, maar het belangrijkste, omzien naar elkaar, proberen we juist in deze tijd waar te maken.

Er is gesproken om de kerk, in de week, een uurtje open te doen en hoe gaan we dat dan doen? In de nieuwsbrief die als bijlage bij dit kerkblad zit kunt u er meer over lezen. En hoe gaat het over een paar maanden als de kerk weer helemaal open gaat/mag? Daar moet een protocol voor gemaakt worden.

Hoe het verder gaat? Het is allemaal nog onzeker maar als kerk proberen we het contact en meeleven in ere te houden.

Dan nog wat: Vorig jaar heeft de jeugd een mooi insectenhotel gemaakt, dat hangt nu buiten in de patio, en wat schetst onze verbazing, een specht was daar heerlijk in de weer, ja misschien wel de insecten aan het eten. Jammer genoeg maakte hij daarbij wel een kleine puinhoop van het insectenhotel. Op de foto is de vogel inmiddels gevlogen.

Namens de kerkenraad,
scriba Jannie Edelman



Verhuisd

Ds. en mw. Bouma uit Bilthoven zijn binnen hun gemeente verhuisd. Een hartelijke groet aan iedereen van de Prot. Gemeente in Limmen. *Meer informatie bij fam. Vaandrager (5051789).*

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Pinksteren

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Bij de voorpagina

Deze bloem past beter bij Pinksteren dan de pinksterbloem: anemone coronaria.

Vurig rood en ook de naam, anemoon, die is afgeleid van het Griekse anemos, dat wind, geest betekent.

Dat het de anemone coronaria is, is toeval. De foto was al gekozen voordat er sprake was van een coronacrisis!



- 4 Kerkdiensten - kerkomroep
Algemene gegevens Heiloo, Limmen
- 5 Theologische gesprekken
met mijn kleindochter
- 6 Wij gedenken
Boek: de Pest, Albert Camus
- 7 van Pasen naar Pinksteren
- 8 Collectes e.a. diaconaal nieuws
- 11 Kinderpagina
- 12 5 jaar Kerkblad in kleur!

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
20ste jaargang nr. 4, 13 mei 2020

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 24 juni 2020

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 9 juni

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

Kanselboodschap om **10.00 uur**

of later te beluisteren op

www.kerkomroep.nl

en dan *Heiloo of Ter Coulsterkerk* intikken bij het veld 'Vind uw kerk'

Op **www.pknheiloo.nl** onder de knop 'orde van dienst' vindt u de liturgie / teksten.

Rooster pastores:

17 mei: ds. E. Kooiman

21 mei Hemelvaartdag: geen dienst

24 mei: ds. H. Ruitenbeek

31 mei Pinksteren:

ds. E. Kooiman en ds. H. Ruitenbeek

7 juni: ds. P. Nijssen (Heiloo)

14 juni: ds. H. Ruitenbeek

21 juni: pastor André Martens



pinksterbloemen

Website

Ruim **7.000** bezoeken per maand op website pknheiloo.nl!

Voor u ligt alweer de tweede Kerkblad-editie, gemaakt in deze moeilijke coronatijd. Zoals in het vorige nummer gemeld, is ook uw redactie op afstand aan het werk. Fijn dat dit technisch mogelijk is, maar wel ongezelliger dan elkaar 'live' op de redactievergadering spreken.

Onze webbeheerder Marloes Hoekstein is in deze coronatijd nog belangrijker dan in normale tijden. Niet alleen biedt onze website toegang tot de liturgie van de uitgezonden kerkdienst, ook wordt na afloop de tekst van de overdenking op de site gezet. Geïnteresseerden die thuis geen internet hebben kunnen hierdoor aan vrienden of familie een printafdruk van de dienst vragen. Wat zijn ze daar blij mee!

Ook vindt u er op de startpagina

onder 'het laatste nieuws' recente corona-info m.b.t. onze gemeente. Omdat de 'Limmenaren' wel een eigen website hebben (www.pknlimmen.nl) maar nog geen digitale uitzendingen kunnen verzorgen, wordt er in deze coronatijd ook door hen gebruik gemaakt van de heiloo-site. Sinds kort kan u ook onder het kopje '*kerkdiensten*' kiezen voor de optie '*in contact met elkaar*'. Hier kunt u bijvoorbeeld een reactie op een meditatie geven of een algemene vraag stellen. Deze kunnen dan door iedereen gelezen en eventueel beantwoord worden. Wilt u de boodschap persoonlijk aan een van de pastores richten, dan gebruikt u natuurlijk email of telefoon.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de website. Afgelopen maand stond de teller op meer dan **7.000** bezoeken! Het digitale kerkblad wordt ongeveer 200 keer per maand gedownload. Kortom, fijn dat dit allemaal mogelijk is!

Nieuwsbrief Limmen

Zolang de coronacrisis duurt maken we regelmatig (elke week) een digitale Nieuwsbrief.

Wilt u deze - evt. op papier - voortaan ook ontvangen, mail of bel dan naar *Ditje v. Genderen*: pglimmen@gmail.com of *Lies Koenderman*: 072-5052073



'Ank de Jongh: Op reis'

Op de hoek Stationsweg - Westerweg in Heiloo staat dit kunstwerk. Veel mensen snakken er naar om weer op reis te kunnen!

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Theologische gesprekken met mijn kleindochter

Onze jongste kleindochter heet Silke. Ze is vier jaar, zeer welbespraakt en nogal bij de hand. Ze heeft vele vragen, waarop ze een duidelijk antwoord wil hebben. Als ik haar aan het eind van een oppasdag terugbreng, vraagt ze waar al die auto's naar toe gaan. Als het gaat om een brandweerauto of de politie kan ik daar een antwoord op geven. Soms ook als het gaat om het timmerbedrijf van Koos de Boer uit Obdam. Maar die andere auto's? Dat zijn misschien papa's, die naar huis gaan. Maar waarom rijden ze dan de andere kant op? Moeilijke vraag.

Als ze bij ons is, gaan we altijd boodschappen doen bij de Vomar, daar hebben ze namelijk een bak met fruit, waaruit kinderen wat mogen nemen. Het wordt altijd een banaan, die met adembenemende snelheid naar binnen wordt gewerkt. Op weg naar de Vomar lopen we door het park. Daar komen vele vragen op ons af. Waarom is Silke wel bang voor muizen, maar een poes niet? Kijken slakken wel uit, als ze oversteken?

Speciale aandacht krijgt steeds een mooi huis met een prachtige schoorsteen. Daarop zit een heuse heks met alles erop en eraan: een bezemsteel, een haakse neus en een puntmuts. We bespreken uitgebreid wat heksen doen: ze vliegen 's nachts door de lucht, krijsen, hebben gele tanden en bijten in je billen. Maar bij elk aspect dat we doornemen, zeg ik met nadruk: maar dit zijn maar verhaaltjes hoor, want heksen bestaan niet. Eén keer kon ik zelfs de eigenaar van het huis te hulp roepen. Hij werkte in de tuin: nee hoor, het is maar een grapje. Heksen bestaan niet.

Waarom doet opa daar zo moeilijk over? Hij wil niet dat Silke bang wordt van niks. Maar er speelt meer. Opa is dominee en heeft in zijn leven veel mensen zien vastlopen in een te massief godsbeeld. God als rechter, die het kwade straft en het goede beloont, God op een troon in de hemel, al of niet met baard, God die alles ziet en alles regelt... op slechts één voorwaarde: dat je in zijn bestaan gelooft. Het lijkt erg aantrekkelijk. Maar die God bestaat niet. Als je dat te laat ontdekt, gooi je het kind met het badwater weg. Het geloof van een kind maakt geen plaats voor dat van een volwassene.

Prof. dr. C.A. van Peursen schreef een voortreffelijk boek: *De strategie van de cultuur*. Daarin onderscheidt hij drie cultuurfases: de mythologische fase, waarin Gods bestaan volstrekt normaal is. Deze wordt gevolgd door de ontologische fase. Ontologie is de leer van het zijnde, bestaande. Gods bestaan werd nu dóórdacht, men dacht er over na. Zijn bestaan werd zelfs bewezen geacht en niet door de minsten. De laatste fase is de functionele fase, de fase waarin wij zitten: hoe functioneert iets, in ons geval God, in het leven van een mens? Helpt geloven of juist niet? Is het ergens goed voor? Ook God ontkomt tegenwoordig niet aan een functioneringsgesprek.

Een paar jaar geleden haalde een collega van mij uit Middelburg, Klaas Hendrikse, de landelijke pers. Hij mocht zijn standpunt zelfs komen uitleggen bij Pauw en Witteman. Hij is een dominee die niet gelooft in het bestaan van God. Veel te massief. Daar loop je in vast.

Terug naar mijn kleindochter Silke.

Heksen bestaan niet, zo stelde opa duidelijk vast. Er viel een stilte. Toen vroeg Silke: waarom bestaan heksen niet? Daar had opa niet op gerekend. Silke had *De strategie van de cultuur* niet gelezen en van ds. Hendrikse nog nooit gehoord. Dus daar had ik niets aan. Waarom bestaan heksen niet?

Maar er kwam meer. Ze onderbouwde haar vraag met een ervaring. Vorige week was er 's nachts een heks in haar kamer gekomen. Die had papa er uitgejaagd. De boodschap was duidelijk: een heks die uit de kamer gejaagd wordt, bestaat. Daar had ik niet van terug. Hoe te reageren? Had Silke de ontologische fase al achter zich gelaten en leefde ze in de functionele fase? Of zat ze nog onbekommerd in de mythologische fase? Dat kon ik zo gauw niet bedenken. Mij restte niets dan mijn verantwoordelijkheid als opa te nemen. En zei: als papa die heks heeft weggejaagd, durft die heks vast nooit meer terug komen. Waarop Silke volmondig beaamde: nooit, nooit, nooit meer.

Gelukkig had ze niet door dat haar woorden als een bezweringsformule klonken. We hadden het probleem van het bestaan van de heks naar tevredenheid opgelost. Nu het bestaan van God nog.

Bert Kramer



Boekbespreking



Albert Camus, *De pest* (Oorspronkelijk verschenen in 1947)

Tot mijn verrassing las ik in de krant, dat een roman van Albert Camus uit 1947 tot de tien best verkochte boeken sinds het uitbreken van de coronacrisis behoort. Ik las *De pest* toen ik achttien jaar was, en hield er een levenslange fascinatie voor Albert Camus aan over.

In dit boek wordt verteld, dat in de stad Oran in Noord-Afrika de pest uitbreekt. Daarop wordt de stad van de buitenwereld afgesloten. De associatie met het uitbreken van het coronavirus is snel gelegd. Hoe reageren de mensen op de uitbraak van de pest? De priester Paneloux stelt daags na de uitbraak in een preek, dat God de ongelovigen straft, zoals Egypte door tien plagen werd getroffen. Later matigt hij zijn toon en (s)preekt over 'wat we niet begrijpen, maar wel liefhebben'. Als het kind van een vriend overlijdt, slaat ook bij hem de twijfel toe. Hij helpt waar hij kan, en sterft; onduidelijk is of dit aan de pest is, en dus ook of zijn dood een straf van God is.

De hoofdpersoon van het boek is de arts Rieux, die niets kan met een God die kinderen in Zijn schepping laat lijden. Hier klinkt het oude verwijt van Dostojewski door, dat telkens in het oeuvre van Camus terugkomt. Dokter Rieux zet zich enorm in om de nood te lenigen. Hem wordt gevraagd of je in deze situatie een heilige moet zijn. Zijn antwoord sloeg bij mij indertijd in als een bom. Nee, het gaat er om een mens te zijn. Dat vraagt meer van je!

Albert Camus zelf noemt dit zijn meest antichristelijke boek. Hij kan niet uit de voeten met een almachtige God, die alle touwtjes in handen

houdt. Daardoor blijft bij hem het geloof in de lucht hangen, los van de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar opbrengen in moeilijke tijden.

Voor mij was dit de belangrijkste les: maak van God geen robot in de hemel, maar herken Hem in - om het met Dietrich Bonhoeffer te zeggen - goede machten op aarde die ons trouw omgeven. Daar hebben we als mensen onze handen vol aan.

Bert Kramer



Bedankt!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die na het overlijden van mijn vriendin-Tjitske Harina Haringa belangstelling heeft getoond. Het heeft mij goed gedaan, juist in deze tijd waarin we niet meer als gemeente bijeenkomen. *Nogmaals dank, Ruud van Gorkum*

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen, die wij voor onze 50 jarige bruiloft mochten ontvangen.

Hoewel de viering anders liep dan gepland, kunnen wij in dankbaarheid terugzien op deze bijzondere dag.

Vriendelijke groet, Gerdien en Hans de Zee

Zondag 29 maart werd ik verrast met de bloemen. Het was een warm gevoel, een teken van verbonden zijn met elkaar. Het gaat goed met mij en ik hoop dat we elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Vriendelijke groet Greet Meiboom

Op 25 april werd ik blij verrast met prachtig boeket bloemen, voor mijn 80 jarige leeftijd. Heel hartelijk dank hiervoor! *Vriendelijke groet, Wim de Wagt*

Bijzonder verrast waren wij met mooie bloemen, namens de PKN-gemeente bij ons gebracht! Dit in verband met de 'op handen zijnde' hartoperatie. Ook de mooie kaart met de vele namen was een verrassing. Uiteindelijk duurde het in verband met het coronavirus toch nog wel lang. Maar nu, 29 april, ben ik eindelijk geopereerd. Blij en dankbaar zijn we. *Vriendelijke groet, Joop en Siny Meinen*

Wij gedenken ...



Op 17 april is op de leeftijd van 98 jaar overleden **Nel Rademaker-Maaskant**. De meesten kennen haar van de Noordergeestkerk, waar ze samen met haar man 16 jaar lang het kostersechtpaar was. Een tijd waarin ze veel mensen leerde kennen. De kerk stond tegenover haar huis. Het huis waar ze tot kort voor haar overlijden nog woonde. Nog vrijwel helemaal zelfstandig. Het geheim van een lang leven? "Blijf in beweging, want dat doe ik ook!".

Nel was tot op het laatst helder van verstand en betrokken bij wat er in haar gezin leefde, maar zeker ook bij wat er in de wereld gaande was. Daar sprak ze graag over. Ze was dankbaar voor haar gezin. Ze betreurde het dat de kinderen niet langer naar de kerk gingen, maar zo zei ze: "Ze geloven wel. Ik voel met niet schuldig. Ik heb mijn best gedaan".

Tijdens de afscheidsdienst lazen we haar belijdenstekst uit Openbaringen 3: 10 -11: 'Houd vast aan wat U hebt'. Een tekst die ook zo van toepassing is op deze tijd. Nel hield vast aan haar geloof in God, ook in moeilijke tijden. Bijvoorbeeld na het vroege overlijden van haar ouders en het overlijden van haar man. Ze heeft volgehouden door het Evangelie van Jezus Christus in haar hart te sluiten en er naar te leven. Ze was niet bang om te sterven. Ze keek er soms ook wel naar uit. "Dat verschilt per dag" zei ze tijdens ons laatste gesprek. Tijdens het verlaten van de kerk speelde Gerard Leegwater haar lievelingslied:

'Lichtstad met Uw paarlen poorten.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist'ren naar zijn liefdestem.

*Daar is geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem'.*

We wensen haar gezin toe dat haar getuigenis hen tot houvast zal zijn.
Pastor André Martens



Terugblik op Pasen, vooruitblik naar Pinksteren

Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen...

Met deze tekst begonnen we de dienst op Paasmorgen in de Ter Coulsterkerk. Het is een gedeelte uit het lied 'This Eastern Celebration, 2020'. Ondertussen hebben we al een heel aantal kanselboodschappen uitgesproken vanuit een bijna lege kerk. Omdat we besloten voor het kerkblad een paar foto's te maken hadden we voor de gelegenheid onze toga aangetrokken. Er stonden mooie bloemen in de kerk, het licht was aan en Gerard Leegwater speelde samen met zijn dochter Suzanne prachtige muziek.

Omdat vanuit de kerk in Limmen geen diensten uitgezonden kunnen worden doen we dat al een tijdje samen. Tijdens het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' werden zowel de Paaskaars uit Heiloo als Limmen binnen gedragen. We dachten bijna hetzelfde: hoelang zal het duren voor we weer 'gewoon' samen rond de brandende kaars zitten op zondagmorgen?



Alles anders en ook weer niet Alles was dus anders dit jaar. En we zullen het niet snel vergeten. Eén ding was onveranderd: de boodschap van het lege graf, en de Opgestane Heer die zich kenbaar maakte aan zijn vrienden en leerlingen. De eerste ontmoeting vond plaats op een begraafplaats. Het is veelbetekenend dat juist op een droeve en verdrietige plek het Paasgeloof is begonnen. Juist op een plaats waar het leven lijkt dood te lopen opent zich een nieuwe weg. Als gemeente van Christus proberen we die weg te zoeken en te bewandelen. We kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet hoeveel geduld we nog moeten hebben en hoeveel verdriet of eenzaamheid we nog moeten verduren. We weten wel dat op droeve plekken licht kan vallen. Licht van Christus maar ook licht door mensen. Het lied waar we mee begonnen eindigt met de woorden:

Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid en toch uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd. Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar wordt hier het nieuws van Pasen ook in ons leven waar.

Pinksteren: door muren heen En Pinksteren dan? Ook dat zullen moeten vieren 'anders dan voorheen'. Edward en Hanneke zullen samen voorgaan. Muziek zal er zijn van Gerard Leegwater en Horst Hausen.

Het Pinksterverhaal (Handelingen 2) begint ermee dat de vrienden en leerlingen van Jezus zichzelf hebben opgesloten in huis. Ze durven de deur niet uit. Ze voelen zich niet veilig op straat. Maar de Geest trekt zich van muren niets aan en komt het huis binnen. Zodra de leerlingen geraakt zijn door de Heilige Geest weten ze de woorden te vinden en gaan ze de straat op. Dat laatste is voor ons misschien nog niet mogelijk.

Totdat de kerkdeuren weer open mogen zullen we proberen mooie te vieringen te verzorgen. De Geest woont gelukkig niet tussen kerkmuren. Zij kan verschijnen waar mensen



bang en soms angstig wachten op wat komen gaat. Wij hebben de laatste maanden veel binnen gezeten en we moeten ons verhouden met heel veel onzekerheid. Onze vrijheden werden en worden beperkt en het liefst wil je weer in alle vrijheid de straat op, je geliefden bezoeken en samen naar de kerk. Gelukkig kunnen woorden en gedachten ons altijd bereiken en hoeft de Heilige Geest zich niet aan de 1,5 meter regel te houden. Zij zal dat ook niet doen.

Van hemel hoog waait plots een wind door 't huis waar ieder zich bevindt. In taal en teken komt de Geest, Gods adem, op het pinksterfeest.

Zij troost ons bij verdriet en pijn, wil als een moeder voor ons zijn. Zij helpt ons om weer op te staan en geeft ons kracht om door te gaan.

Dat ons die moed doorstromen mag, dat wij als op die Pinksterdag, bewogen door een warme gloed, op weg gaan door de Geest gevoed. (Margryt Poortstra, uit: Zangen van zoeken en zien')

Wij wensen u gezegende Pinksterdagen toe.
Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek



Collectes Limmen

Wilt u uw gift alstublieft overmaken op de rekening van de diaconie van Limmen o.v.v. betreffende collectedoel. Diaconie Limmen: NL66 RABO 0373 7382 18

17 mei Zonnebloem Limmen

Dankzij een groot aantal vrijwilligers van de Zonnebloem in Limmen worden zieken thuis of in het ziekenhuis bezocht en voorzien van een fruitbakje of bloemetje. Daarnaast organiseert men het jaarlijks uitje voor hen die niet meer zo mobiel zijn, en ze verzorgen voor hen een voorstelling van de plaatselijke toneelvereniging. Onze steun meer dan waard!

24 mei Kerk in Actie werelddiaconaat (straatkinderen Oeganda)

Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenemende welvaart in de grote stad een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt heeft het moeilijk in de stad. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Geen plek voor kinderen of voor meisjes die zwanger raken. De collecte vandaag is bestemd om deze straatkinderen op te vangen, hun familie op te sporen en hen terug te brengen naar hun geboorteregio. Daar krijgen kinderen hulp zodat ze weer naar school kunnen. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje te starten. En familie leert genoeg geld te verdienen om het onderwijs van hun kinderen zelf te gaan betalen.



31 mei Kleine Zusters van Jezus

Pinksteren (zending)

De Kleine Zusters van Jezus is een congregatie waarvan een aantal nonnen is neergestreken in IJburg in Amsterdam. De Kleine Zusters willen stil, in het verborgene, gewoon tussen de mensen werken. Voor hun werk graag uw bijdrage.

7 juni Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. Jaarlijks redden 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater.

De KNRM is een goed doel zonder overheidssubsidie en vraagt om uw hulp. Help de helpers.

14 juni Rolstoelbus Heiloo

De stichting Rolstoelbus Heiloo organiseert sinds augustus 1983 mobiliteit voor personen die aangewezen zijn op vervoer in een rolstoel en daarom geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Zij maakt het deze personen mogelijk om zelfstandig familie, ziekenhuis of arts te bezoeken, naar culturele- of vakantiebestemmingen te gaan. Deze mogelijkheid biedt zij 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week.

21 juni Kerk in Actie werelddiaconaat (ontheemden Columbia)

In Colombia is nog geen sprake van vrede, ondanks de vredesakkoorden die tussen regering en de FARC zijn gesloten. Vele vluchtelingen belanden hierdoor in de sloppenwijken. Met behulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid. KiA lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Kerkrentmeesters Limmen

De collectes van de kerkrentmeesters zijn in deze corona tijd wat onderbelicht gebleven. De doelen voor onze kerk in Limmen zijn in hoofdzaak *voortgang van het kerkenwerk of groot onderhoud van de kerk* en af en toe een ander doel zoals *het JOP*.

De lasten voor de kerkdiensten liggen wel lager omdat er minder kosten aan de kerkdienst verbonden zijn. Toch zijn er altijd kosten die doorlopen en

die uiteindelijk tot een behoorlijk bedrag uitgroeien.

Als u een bijdrage aan de kerk wilt doen voor genoemde posten dan zijn wij u daarvoor natuurlijk zeer dankbaar. Als u een van de doelen vermeldt, dan zorgen wij dat het ter plekke komt en anders zullen wij dat evenredig verdelen.

Graag uw bijdrage overmaken o.v.v. 'collecte kerkrentmeesters' op bankrekening: NL24RABO 0336 4007 64
College kerkrentmeesters Limmen

Diaconie in coronatijd

HEILOO - Nu missen we sinds 15 maart onze zondagse kerkdiensten. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten op zondag in de kerk. Maar we kunnen wel luisteren naar de uitzendingen via de kerkomroep.

Daarin kunnen gelukkig onze geplande collecten onder de aandacht worden gebracht. De Diaconie van Heiloo heeft besloten om de collectedoelen te blijven steunen. Dit houdt in dat wij ieder doel met minimaal € 250,- gaan steunen. Dit staat ook veelal in onze begroting.

Aan de oproep om de diaconie te steunen wordt veel gehoor gegeven. Inmiddels hebben we al bijna € 900,- aan giften ontvangen. Hier zijn we erg blij mee.

Maar de coronatijd gaat nog wel even door. Dus we blijven graag uw bijdragen ontvangen. Dan kunnen we de toezeggingen volhouden. Het mag ook specifiek voor acties in het kader van Corona zijn natuurlijk.

De collecten die de komende zondagen gepland staan ziet u hieronder. We brengen ook onder uw aandacht dat 'Kerk in Actie' vele projecten steunt. Op hun website kunt u hier naar kijken. Misschien zit er wel een project bij dat u erg aanspreekt.
Diaconie van Heiloo, Rin Visser

Collectes Heiloo

17 mei: Armenië-project

24 mei: Kerk in Actie Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen

31 mei: Pinksteren: Kerk in Actie Marokko, steun voor jonge open kerk

7 juni: GGZ, ondersteuning muzikale kerkdiensten

14 juni: Simavi

21 juni: Kerk in Actie Colombia
Opvang voor ontheemden



Paasactie One More Voice

Op initiatief van leden van One More Voice is er voor de Pasen een mooi gebaar gemaakt aan zieken en ouderen in Heiloo en omgeving. Bijna alle leden van het koor hebben meegedaan om ieder ongeveer 10 kaarten te maken en te schrijven voor patiënten in het Medisch Centrum Alkmaar. Ongeveer 240 kaarten met bemoedigende teksten vonden via de pastorale medewerker hun weg naar de patiënten in het ziekenhuis, terwijl de maatschappelijk werker 40 kinderkaarten uitgedeeld heeft namens het koor.

Er waren ook regenboogposters gedrukt met *Hoop voor de toekomst* erop. De posters werden voorzien van drie dimensionaal gevouwen hartjes met de tekst: *Dank voor jullie Liefde*. Ook waren er hartjes met de tekst van de diverse songs van One More Voice zoals: *Heal the world* en *You raise me up*. Ook gingen er nog posters naar De Loet, Craenenbroeck en Overkerck. Dit alles om de mensen te bemoedigen. Als het niet zingend kan, dan zijn er altijd nog andere wegen waarop de hoop van Pasen naar de mensen toegebracht kan worden.

Een prachtig gebaar!

Roelie van Diest



Paaspakkettenactie 2020

Het was even omschakelen: van het inpakken van paaspakketten naar het verzorgen van enveloppen met bonnen voor supermarkten. Maar het is gelukt! We hebben op bijna 300 adressen enveloppen kunnen bezorgen. Daaronder waren veel adressen

van gezinnen met kinderen.

Onze oproep om extra financiële ondersteuning had een overweldigend resultaat. Er is op de bankrekening van de ARK ruim € 5.000 binnengekomen. Dat bedrag is geheel besteed aan de bonnen.

Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de actie financieel steunden.

Wij hopen volgend jaar de actie opnieuw te kunnen houden.

Namens het paaspakketteam,
Ria de Rijke



Ook Ghana strijdt tegen het COVID-19 virus

Veel landen wereldwijd hanteren momenteel een (gedeeltelijke) lockdown om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook Ghana hanteert een lockdown in de grote steden. Vanwege angst voor het onbekende zijn veel stedelingen gevlucht naar het platteland waar nog wel vrij gereisd kan worden.

De kans dat het COVID-19 virus keihard toeslaat is erg groot. De reden hiervoor is de onwetendheid van de bevolking, het gebrek aan informatiepakketten en richtlijnen, evenals het gemis van persoonlijke desinfectie- en beschermingsmiddelen.

Uw steun is daarom nu erg belangrijk. Samen kunnen we de lokale bevolking helpen aan informatie, zeep, desinfecterende middelen en zelfbeschermingsmiddelen om het COVID-19 virus tegen te gaan.

Wilde Ganzen heeft een tijdelijke actie die loopt tot augustus: *elke gedoneerde euro wordt verdubbeld*.

Dit is een fantastisch initiatief om snel in te kunnen spelen op het verkrijgen van de benodigde materialen ter bestrijding van COVID-19 virus. Ons doel is om € 5.000 bij elkaar te krijgen wat door Wilde Ganzen verdubbeld wordt. Help ons en daarmee de Ghaneese bevolking door bij te dragen op

rekeningnummer:

NL04 RABO 0142 8582 85 t.n.v. Resource Link Foundation Netherlands. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar www.rlf.nl.

Jan en Carla Bras



Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

Misschien is de afkorting TVG nog bekend als *Theologische Vorming voor Gemeenteleden*. Gemeenteleden zijn 'geïnteresseerden' geworden. Het is een cursus voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten.

Maar ook een cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn.

Kortom, de theologie kan ons nog meer vertellen.

Waarom gaat iemand deze cursus doen? Als belangrijkste redenen worden door cursisten genoemd: verbreding en verdieping van het geloof, het meer en gedetailleerd omgaan met de rijkdom van de bijbelse verhalen, de breedte en variatie van het cursusaanbod en ook om dit juist samen met anderen te doen die de behoefte aan verbreding en verdieping delen. De hele cursus duurt drie jaar maar het is ook mogelijk om 1 jaar te volgen of zelfs delen ervan. De cursuslocatie is aan Arie Biemondstraat 103 in Amsterdam en wordt gehouden op de dinsdagochtenden vanaf 10.00 uur. Er is een uitgebreide studiegids beschikbaar. Voor meer informatie:

TVG Amsterdam: www.tvg-amsterdam.nl
of Landelijk: www.tvg-algemeen.nl



Heiloo in coronatijd

Omdat we een Museumjaarkaart hebben krijgen we via de mail steeds uitnodigingen om digitaal musea te bezoeken. Mijn sportschool biedt on-line 'work-outs'. Ik ben onder de indruk van wat er allemaal te zien is. Daarnaast zijn er ook allerhande handige websites die informeren over hulp en bijstand. Een combinatie daarvan biedt de website van het Trefpunt: www.trefpuntheiloo.nl. Wekelijks wordt een nieuwe informatiebrief gemaakt. Ook onze on-line kerkdiensten zijn er in opgenomen. Op www.nietalleen.nl hebben kerkelijke en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen om mensen te helpen met praktische zaken. Maar ook een gesprek is mogelijk.

Ondertussen wordt in onze kerkelijke gemeente ook niet stil gezeten. Vanuit de wijkteams en door de pastores wordt veel gebeld en gemailld. We wijzen er uitdrukkelijk op om zelf contact op te nemen als u uw hart eens wilt luchten. Je kan er behoefte aan hebben en er doorheen zitten en dan word je op dat moment net niet gebeld. Pak de telefoon! Deze crisis kan veel van een mens vragen. Blijf er niet in je eentje mee omtobben.

Kijk eens wat vaker op de website en laat een groet achter bij de knop 'contact met elkaar'.

We proberen elkaar te helpen. Er zijn mensen die trouw de teksten van de kanselboodschappen bezorgen bij mensen die geen internet hebben. Al aan het begin van de coronacrisis hebben vrouwen zich gezet aan het naaien van mondkapjes voor de Buurtzorg in Heiloo (zie foto).



Alle organisaties en ook wij als kerkelijke gemeente blijven nadenken over vormen van (onderling) contact en houden ons daarbij aan de richtlijnen van de overheid.

Vanachter je computerscherm een

museum bezoeken is niet hetzelfde als een museum binnen stappen. Elkaar spreken op afstand is niet hetzelfde als gezellig om de tafel zitten met een kop koffie. Ik probeer me niet blind te staren op het gemis en wat niet kan maar ook naar wat wél kan gezien de omstandigheden. We houden contact!

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Rond de Waterput

Het programma van Rond de Waterput

Toen rond half maart van dit jaar onze hele samenleving abrupt tot stilstand kwam, moest ook het kerkelijk leven in Heiloo en Limmen zijn activiteiten voor een groot deel bijstellen of afbreken.

Na heel wat mooie en zinvolle bijeenkomsten in de afgelopen winter en het vroege voorjaar ging er helaas ook een groot deksel op de waterput, al konden we wellicht nog even nagenieten van een tweetal prachtige 'Preken van Leken' van Adri Steenhoek en Lonneke Lute. Maar toen was de koek op! Een aantal activiteiten konden - dit jaar althans - niet doorgaan.

Natuurlijk heeft de commissie nagedacht over de vraag: Hoe nu verder? We hebben besloten om nog even 'pas op de plaats te maken'. Geen definitieve afspraken en toezeggingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Als de omstandigheden het toelaten gaan we in de (na)zomer samen flink aan het werk, zodat er voor de wintermaanden en het voorjaar van 2021 wellicht toch weer een fraai programma samengesteld kan worden.

Suggesties zijn overigens, zoals altijd, van harte welkom. Wanneer het deksel weer van de Waterput gaat is nu nog onduidelijk, zoals u zult begrijpen, maar we hopen u dan weer te verrassen met een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten en bijeenkomsten.

Met groet, namens de commissie *Rond de Waterput*, ds. Edward Kooiman

Een lintje voor ...



de heer P.C. van Splunter

Een sportman met een groot hart voor de club, zo zou men Peter van Splunter, gemeentelid van de kerk in Limmen, kunnen kwalificeren. Zijn betrokkenheid bij de voetbalclub F.C. Castricum heeft hij in de afgelopen ruim veertig jaar (1978 - heden) op diverse gebieden getoond. Van speler in het eerste team tot toetreding tot het bestuur als vice-voorzitter tot vrijwilliger in hart en nieren. Als klap op de vuurpijl heeft hij in samenwerking met de gemeente een kunstgrasveld voor de club weten te realiseren.

Peter van Splunter woont in Heiloo, maar *zijn activiteiten zijn in Castricum, vandaar dat gevraagd is om de uitreiking in Castricum plaats te laten vinden.*



... en voor mevrouw

J.W. Lips-Swagerman

Coby Lips-Swagerman, echtgenote van organist Leo Lips, heeft vele jaren allerlei activiteiten voor de *Castricumse Oratorium Vereniging* ontplooid. Ze heeft vele hand- en spandiensten verricht die nodig waren om de repetities en optredens mogelijk te maken (ledenondersteuning, festiviteiten bij jubilea, het blad COV-Klanken) en om de vereniging draaiende te houden. Als koorlid zorgde Coby ervoor dat ze extra pianolessen nam als de stukken erg moeilijk waren. *Alles om het koor maar goed te kunnen begeleiden!*



Vijf jaar Kerkblad in kleur!

We hebben al weer vijf jaar een kerkblad in kleur en daar zijn we blij mee: zie pag. 12. We blijven ieders medewerking vragen in de vorm van kopij en foto's! Deze Pinkster-kleurplaat kunnen jullie zelf - met stiften - inkleuren!

Johannes 14 vers 27



Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)